

SKULDERBLADET

for Nørre Søby og omegn



Skulderbladet er ikke længere teenager

Den 1. april 1991, udkom Varmestuens Nyhedsservice for sidste gang. Dette blad fik en ret kort levetid, idet det udkom første gang den 1. september 1990.

Og hvorfor denne korte levetid?

December udgaven af Varmestuens Nyhedsservice giver forklaringen: "I et hvert lokalsamfund vil der være et stort behov for udsendelse af diverse informationer til dets borgere om arrangementer, mødeindkaldelser, meddelelser m.m.

Mange forskellige fremgangsmåder tages i anvendelse fra dyre annoncer i dagbladene til produktion af egne blade og foldere.

Men ofte drukner disse informationer i mængden, hvorved tid, penge og kræfter spildes.

Manglende aktualitet på grund af for få udsendelser er et andet problem.

Men problemerne kan måske løses, idet der samtidigt er mulighed for bedre udnyttelse af de foreliggende ressourcer.

Hvis vi skaber et fælles informations- og debatblad, hvor alle lokalområdets interessegrupper, i form af diverse foreninger, klubber, udvalg m.m. er repræsenterede, vil vi kunne få råd til at udsende det så ofte, at det hver gang indeholder aktuelle nyheder, informationer og artikler, og vi vil hver især få et betydeligt mindre

arbejde med det end nu."

Ved den stiftende generalforsamling den 14. marts 1991 besluttedes det at bladet skulle navngives gennem en navnekonkurrence, og vinderen blev Lars Christensen, der foreslog navnet: Skulderbladet, fordi det symboliserede samarbejde, at vi står skulder ved skulder i Nørre Søby.

1. april 1991 kunne man læse:

"Så er det nye fællesblad i Nr. Søby på banen. Bladet repræsenterer: Lokalhistorisk Arkiv i Nr. Søby, Nr. Søby Boldklub, Nr. Søby Byfestkomite, Nr. Søby Dilettanterne, Nr. Søby Koret, Varmestuen, KFUK Spejderne i Nr. Søby, Nr. Søby Ungdoms- og juniorklub."

Siden er der dukket nye medlemmer op: Søbysøgaard, Nr. Søby Skole, Forsamlingshuset, Nr. Søby Kirke, Dagli'Brugsen og Hestehavegaards Hverdagsmuseum.

Enkelte er også faldet fra, og det har vi hver gang været kede af, for det skyldtes at de pågældende medlemmer ophørte med at eksistere, eller var ved at ophøre. Senest mistede vi Dagli'Brugsen, og de tomme bygninger er en daglig påmindelse om en æra i Nørre Søbys historie, der

er afsluttet.

Huspoeten, Hanne Christensen, var med fra første færd af og den første udgave af Skulderbladet blev ønsket velkommen med dette digt:

***Her kommer så det nye blad,
Vågn op hver husstand og vær glad.
I bladet kan du nemlig se, alt hvad i by-
en, der vil ske,
Om stort og småt om skidt og godt,
Hver måned lige til din dør -
Så drop kun roligt Se og Hør!***

Ville Skulderbladet kunne overleve?
Ved den stiftende generalforsamling blev frygten for, at bladet ikke ville kunne stå distancen bragt frem; men indtil videre har den ikke været aktuel. Skulderbladet lever i bedste velgående og har i løbet af de mange år været med til at bringe mange punkter på dagsordenen. Det vil føre for vidt, at komme ind på alle de mange emner bladet i løbet af de 20 år har taget op; men nogle få kan nævnes:

3 gange har bladet arrangeret vælgermøde i Nr. Søby Forsamlingshus. De første to var de bedst besøgte, men også ved det sidste, det andet valg til storkommunens bestyrelse, var der et godt fremmøde og en god debat.

Skyldtes det mindre fremmøde en mindre interesse for kommunalpolitik?

Det er svært at vide. Vi lever i individualismens og selvscenesættelsens tidsalder, hvor fællesskabet let bliver sekundært, og reduceret til at være et publikum i den enkeltes x-faktor performance, så måske skal forklaringen søges her.

Under overskriften: Det fælles ansvar, kiggede Skulderbladet nærmere på de gensidige forpligtelser, blandt andet de vilkår samfundets ældre udsattes for. Po-

pulære blev vi ikke altid. Undertegnede blev udråbt til at være bladejer og vi fik at vide, at som politiker skulle man have en ryggrad som en gammel egestolpe og et hjerte af blød nougat, for at kunne leve op til vores forventninger.

Med en lettere munter ironi, blev det vendt til, at politikeren havde et hjerte som en gammel egestolpe og en ryggrad af blød nougat; men det ændrede selvfølgelig ikke ved det faktum, at begge parter efter bedste evne søgte at leve op til det fælles ansvar. Vi fik mange gode artikler og svar fra udvalgsformænd og borgmestre og havde på den måde en forhåbentlig kreativ dialog.

Ivar Andersens Naturkalender var i en årrække et fast og dejligt indlæg, og det udviklede sig til en systematik, hvor Iver cyklede ad veje stier i området, mens han så, lyttede og duftede til de mange indtryk naturen formidlede.

Efterfølgende satte jeg mig ind i bilen medbringende et fotografiapparat og fulgte hans rutebeskrivelse. Jeg savner det hele. Iver og hans herlige artikler, turen, om end kun i bil, og de mange smukke motiver. Ivers Naturkalender for april 2004 følger med i dette blad.

Månedens digt og serien I lyst og Nød, har været efterspurgt og oplivende. Mange har i tidens løb erklæret, at det første de læste, var Hannes digte. Det er let at forstå, for Hannes digte er i særklasse. Fra det lette og muntre til det sarkastisk spiddende. Efter et kommunalbestyrelsesmøde, hvor alt syntes aftalt på forhånd skrev Hanne:

***Nogen har magt, andre ikke.
Så er der dem, der bar kan nikke.
Er det virkelig sandt, at magt eller ikke,
Bestemmes af dem, der bare kan nikke.***

Lokalhistorisk Arkiv for Nørre Søby og

omegn, har igennem alle årene været en værdifuld bidragsyder, og gennem arkivleder Aase Reffstrup, er Nørre Søbys historie beskrevet, grundigt, samvittighedsfuldt og levende, samtidigt med, at arkivet har gennemgået en omfattende og spændende udvikling. Med flytningen til de nye lokaler i Regnbuens bygninger, hvor Nr. Søby Skole tidligere holdt til, har byen fået et nyt samlingssted, og det er her vi også kan finde de utallige og dejlige billeder Knud Reffstrup i et langt liv har taget og katalogiseret, så der nu

findes en omfattende billedfortælling om Nørre Søby og omegn. Og sådan kan man blive ved. Lokalarkivet er gået i gang med at få indbundet alle udgaverne af Skulderbladet for Nørre Søby og Omegn, så det der ikke kan komme med her, kan læses på arkivet eller på Skulderbladets hjemmeside.

Tak til alle for de forgangne tyve år.

Med kærlig hilsen
Red

Naturkalenderen april 2004

Det er forår. Alting klippes ned.
Der beskæres i buskadser og budget-



ter.
Sådan begynder Benny Andersens lidt underfundige forårssang. Det er virkelig forår, alligevel cykler jeg med hue og handsker for vinden er kold – lunheden er i solen og i læ – jeg kører ad Radbyvej og bemærker, at kommunens folk har fået de udgåede træer fældet. Jeg bad dem om det i en e-mail, hvor jeg også

bad dem beskære poplen på Røjlevej.

Det er også sket, tak for det, så holder den da lidt længere.
På Radbyvej ude på markerne så jeg de første viber omkring den 8.marts, 9 styk sad på jorden og så noget frysende ud. Lidt længere ude ved stationen var en stor flok af sjaggere og støre.

Stadig på Radbyvej passerer jeg kommunegrænsen til Nørre Broby



og fortsætter til jeg når Fangelvej, hvor jeg svinger til højre kører forbi en samling huse, som ikke hedder noget, et gartneri og en smed, der hedder Foged.

Derefter kører jeg ind i Odense kommune og cirka 100 m. henne går der en vej til højre ind i skoven.

Her må jeg lige indskyde, at denne cykeltur er specielt berøget til blæsevejr! Er vinden imod mig ud af Radbyvej, cykler jeg ind i skoven ved Nyvej.

derfor også til svampetur, når det er ved de tider.

På min tur var der to rådyr på skovve-



jen. Cirka to trediedele igennem skoven kan man se hvor Brobybanen skar igennem skoven.

Den har gået langs med skovkanten og ind i skoven hvor der nu er en skovvej, der går mod nordvest mod Tuemose trinbræt.

Som nævnt ender vejen ved

Har jeg medvind ud af Radbyvej, cykler jeg ud til Fangelvej og kører ind i skoven der. I skoven er der nemlig læ for vinden, uanset vindretningen. Det er næsten ligesom Jakob Hovgård, der lovede medvind på alle cykelstier.

Men jeg kører ind i skoven fra Fangelvej. Det er en forholdsvis jævn og farbar skovvej, men den er ikke til hurtigkørsel.

Skoven er meget varieret og egner sig



Nyvej, hvor jeg kører til højre op ad bakken og til venstre ad markvejen ned mod søen. Det er et helt nyt syn,

at se søen og husene fra denne side. Markvejen var den oprindelige vej til Radby før jernbanen blev anlagt.

Til højre ad Søvej og til venstre ad Radbyvej.

Fuglekongen, den mindste danske fugl vejer kun 5 gram, den så jeg i små flokke ved vandløbet langs med Rødeledvej inde i skoven, det var først i marts. Den er grågrøn på oversiden og lys beige på under-siden og

på toppen af hovedet har den en gul eller orange stribe med sort på begge sider. Den bevæger sig hele tiden i sin søgen efter føde.

Den kan næsten stå stille i luften som en Kolibri, når den under-søger grene for insekter.

Nu håber vi på et dejligt lunt forår.

Iver.

Ny dato for fællesspisning for børnefamilier!

Først vil jeg starte med at sige tak for sidst til de fremmødte familier. Det var en rigtig god aften!

Som noget nyt, mødtes vi sidst en onsdag til spisning, hvilket var rigtig fint. Vi fik god mad, og ungerne legede fantastisk sammen.

Vi var ialt 29, deraf 14

børn! Rigtig godt gået! Og det var dejligt at se "nye" familier, og lære dem at kende.

Næste gang bliver igen en onsdag, dog op til en helligdag. Som sidst er prisen 100

kr pr familie - uanset antal. Drikkevarer medbringes selv.

Ny dato er: **20. april kl. 17.30**

Jeg håber at vi kan fylde huset igen! Adressen er stadig i Varmestuen på Røjlevej 6.



Sidste tilmelding søndag d. 17 april til **Lene Jensen** på mob; 26 17 00 93

SÆSONSTART PÅ NR. SØBY STADION.

Så nærmer sæsonstarten sig for NSB Vi lægger ud med en hjemmekamp på Nr. Søby stadion søndag d. 3/4 2011 kl. 14.00. Igen i år har NSB valgt et par kampe ud som vi kalder for fokus kampe, hvor vi

vil servere en pølse til de tilskuere der kommer ned for at følge de lokale helte. De to kampe vi har valgt ud bliver spillet lørdag d. 16/4 2011 kl. 14.00, den anden bliver spillet lørdag d. 18/6 2011 kl. 15.00.

Men I må selvfølgelig også gerne kigge ned til de andre hjemmekampe, det er altid hyggeligt med lidt summen ude fra skråningen.

NSB KAMPPROGRAM PÅ HJEMMEBANE:

03-04-2011 NSB – CHANG KL.10.00

16-04-2011 NSB – HØJBY KL.14.00

05-05-2011 NSB – KVÆRNDRUP kl.18.30

26-05-2011 NSB – HILLERSLEV kl.19.00

18-06-2011 NSB – AUNSLEV kl.15.00

Nr. Søby boldklub er også at finde på facebook, hvor i kan blive opdateret om hvad der foregår i NSB.

Affaldsindsamling

I samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening og Lokalrådet for Nr. Lyndelse – Nr. Søby, arrangeres affaldsindsamling i områderne Dømmestrup, Nr. Lyndelse og Nr. Søby søndag den 10 april fra kl. 10 til 12. Lokalrådet er efterfølgende vært ved en kop kaffe i Varmestuen Nr. Søby.

Mødested ved Brugsen i Nr. Lyndelse, Den gamle brugs i Nr. Søby, Dømmestrup forsamlingshus

På Lokalrådets vegne.
Karen Kiel Brandt

Nyboe Kro & Selskabslokale

Freltoftevej 10
5792 Årslev

Ring og hør nærmere
på tlf. **65 90 26 22**

eller se mere på

**Har du festen?
- så har vi løsningen!**

www.nyboeselskabslokale.dk

Månedens digt

*Her kommer så et jubilæumskvad.
Vågn op hver husstand og vær glad.
Vi er kommet med glæde ind ad din dør.
beskeden – helt uden mindelser om Se og Hør!
Penge har bladet aldrig haft,
men I har hjulpet med megen takt.
Vi takker Gert Irming!
for at have bragt jer bladet i regn og slud,
måske har I læst os, måske smidt os ud.
Vores redaktør går rent amok,
når vi taler om at holde op.
Tyve år er ingen alder,
og I ved jo alle, at ”arbejde adler”.
Nørre Søby er blevet stærkt reduceret,
men selv i et lille beskedent blad
kan, en SANDHED serveres.
Så: Vågn op hver husstand og vær glad
I har jo trods alle trængsler et SKULDERBLAD.*

Huspoeten i marts 2011

Nr. Søby Badmintonklub

Tove Hansen, tidl. ”Lykkeshøj” skriver i februar 2011:

Nr. Søby Badmintonklub

Man må jo bakke op om de lokale ting, som er tilbage i Nr. Søby, og derfor vil jeg på opfordring fra Aase Reffstrup skrive lidt om Nr. Søby Badmintonklub.

I 1952 blev Nr. Søby Skole udbygget og fik en gymnastiksal, hvor der var plads til en badmintonbane. Der var nogle ildsjæle, som gik i gang, og vi fik en klub op at stå. Som følge heraf startede i **1953 Nr. Søby Badmintonklub**, som stadig eksisterer, blot med den forskel, at vi nu spiller i Carl Nielsen Hallen, som vi deles med Nr. Lyndelse om.

Det blev til mange spillere gennem årene, og vi kom i flere turneringer, som medførte pokalstævner, hvoraf jeg blandt mange flere kan nævne Nr. Broby-Dalum-Glamsbjerg-Hårby.

I årene 1954 til 1971 vandt vi 21 pokaler, som kan ses i Lokalkarket i Nr. Søby, hvor de bliver opbevaret.

Da klubben fejrede 50 års jubilæum på behørig vis, havde klubben 175 medlemmer, heraf 81 ungdomsspillere. Af de mange dygtige ungdomsspillere deltog 33 ved D.G.I. Fynsmesterskaber, og 10 af dem vendte hjem med flere guldmedaljer. Der er stadig spillere, som startede i 1953, tilbage i klubben, og mange har spillet i 30-40 år.

Jeg vil gerne opfordre folk til at komme og prøve at spille; det er rigtig god motion, så kom onsdag aften, hvor der findes ledige baner.

Jeg ønsker klubben alt godt i årene fremover.

Med venlig hilsen

Tove

Nr. Søby Badmintonklub – set fra siden

En tidligere lærerkollega fra Skt. Klemens Skolen, Henning G. Hansen, spurgte mig i 1992, om jeg kunne tænke mig at spille badminton igen. Han kendte klubben og kunne bruge en makker, så det var helt fint for mig at starte i Nr. Søby Badmintonklub.

Noget af det, som slog mig, var at stemningen i klubben var meget afslappet, og at rigtig mange af medlemmerne havde været med i mange år. Det gik nu ikke ud over sportsånden og ønsket om at vinde hver eneste kamp, så det passede mig fint. Generalforsamlingerne tiltrak i begyndelsen af 90'erne ikke så mange deltagere, og på et tidspunkt blev Henning og jeg enige om at stille op til valg til bestyrelsen, og det lykkedes at komme ind. Efter ganske kort tid blev Henning valgt til formand for klubben, og en af hjertesagerne var at få etableret en ungdomsafdeling for børnene i Nr. Søby. Det startede stille og roligt med et enkelt hold og udviklede sig til, som det kan læses andetsteds til, at vi på et tidspunkt havde over 80 ungdomsspillere i klubben. Det krævede en meget stor indsats at holde ungdomsafdelingen kørende – ikke kun af formanden, som brugte al sin tid på arbejdet, men også af bestyrelsen og ikke mindst forældrene til børnene; de kørte land og rige rundt hver weekend i sæsonen for at deltage i turneringer. Når økonomien også skulle hænge sammen, var det vigtigt at holde god kontakt til de lokale sponsorer, og hver jul blev junior-spillerne sendt ud for at sælge julekort til fordel for foreningsarbejdet.

Det var vanskeligt at opretholde tempoet, og det lykkedes heller ikke at blive ved med at ride på bølgen. Henning G. Han-

sen blev pensioneret og rejste til Thailand, og det skulle vise sig, at det var nærmest umuligt at skaffe en ungdomstræner til holdene. Ydermere blev kommunalreformen anledning til, at Nr. Søby Skole blev nedlagt, og børnene flyttet over til Carl Nielsen Skolen. Der var herefter ikke nogen reel grund til at opretholde adskillelsen mellem Nr. Søby- og Nr. Lyndelse-børn. Som konsekvens blev bestyrelserne enige om at slå de to ungdomsafdelinger sammen (2007) og lade Nr. Lyndelse BK fortsætte ungdomsarbejdet, mens Nr. Søby Badmintonklub fastholdt motionistafdelingen.

I de efterfølgende år var medlemstallet omkring 80 personer, som spillede både i Carl Nielsen Hallen og i gymnastiksalen på Nr. Søby Skole.

I 2010 blev politikerne i Faaborg-Midtfyn Kommune enige om at opkræve et gebyr for brug af gymnastiksalen; det gjorde det umuligt at lokke spillere til at betale for brug af salen. Derfor ophørte Nr. Søby Badmintonklub med at anvende salen, og i samme forbindelse mistede vi omkring

en lille snes medlemmer, som ikke kunne spille på onsdage. Det var ærgerligt af både motionsmæssige og historiske grunde.

Når det er sagt, er der stadig et godt foreningsliv i klubben, hvor nogle af højdepunkterne er juleafslutningen, der markeres med samspil i hallen og efterfølgende julefrokost. Også det årlige klubmesterskab med efterfølgende klubfest har mange tilhængere. Gennem de senere år har en særligt indbudt kok stået i spidsen for en helt fantastisk madoplevelse, som går over i en auktion, og aftenen slutes med levende musik og dans.

Årets generalforsamling markerer sæsonafslutningen, og her er der tradition for at slutte med æggekage, inden vi siger "På Gensyn til august".

Med venlig hilsen
Palle Schiøtt Johanessen,
Odense
bestyrelsesmedlem
(1995-1999 og 2006-)

Lokalarkivet for Nørre Søby Sogn

"Vi passer på historien - kom og se hvordan"

2. tirsdag i måneden kl. 14 - 17

4. tirsdag i måneden kl. 19 - 21

Nr. Lyndelse-arkivet har samme åbningstider.

Derudover er der **FORTÆLLEDAG**, hvor vi henter emner fra skatki-
sten og håber, at tilhørerne kan bidrage – eller hjælpe med at få rettet fejl.
Mandag 4. april kl. 14.30: **"Et langt liv i telefonens tjeneste"**.
Mandag 2. maj kl. 14.30: **"Brugsens historie – efter modtagelsen af
dens arkiver"**.

Bestyrelsen

En hilsen fra Nr. Søby Koret



Det er efterhånden længe siden, at vi fra Nørre Søby Koret, har gjort folk her i omegnen opmærksom på, at vi er her. Vi er et 4-stemmigt kor, sopran, alt, tenor og bas, der snart kan fejre 25 års jubilæum.

Det glæder vi os til. Der er en hyggelig og rar stemning i koret, når vi hver torsdag aften fra kl. 19.00 – 21.00 samles i aulaen på den gamle Nr. Søby skole. Nu er det jo ”Regnbuen”, som de fleste jo nok kender.

Mange af korets medlemmer har været med fra starten, så gennemsnitsalderen er efterhånden blevet noget høj. Selv om vi alle føler os unge og kan pjatte og lave sjov, ja så lyver alderen jo ikke.

Derfor kunne vi godt bruge en del yngre kræfter i Nørre Søby Koret, for at sikre dets fremtid.

Det ville være synd hvis en af de få aktiviteter i byen her skulle ebbe ud. Så kom hjertens gerne til vores øveaften og se og hør hvad vi laver.

Når jeg ser på ”nettet”, er der jo utrolig mange kor på Fyn. Det beviser jo, at der

er mange der er glade for at synge. Derfor tror jeg helt bestemt at der er nogen der kunne tænke sig at deltage i vores kor, uanset hvor du kommer fra. Alle er velkomne.

Vi er så heldige, at have en utrolig dygtig dirigent, nemlig Per Hyttel, der tillige er vores organist i Nr. Søby og Heden Kirker.

Han har stor erfaring som militærmusiker, pianist for store kendte kunstnere, Rottefællen, leder orkester i Odense o. s. v. Læs om ham på ”nettet”.

Torsdag d. 5. maj 2011, har du mulighed for at møde os også. Mød op i Heden Forsamlingshus kl. 19.00, og vær med til vores årlige forårskoncert og syng sammen aften. Mod et mindre beløb kan vi nyde 3 snitter m. pålæg, 1 ostemad samt kaffe/the og småkager. Tilmelding er nødvendig.

Det kan gøres ved best.m. Birgit Rasmussen på 65901252, mob. 51516712, eller ved

Best.m. Birgit Sørensen på 65901356. Er der yderligere spørgsmål er vores for-



mand Johnny Andersen frisk på
62661464.
Der bliver opslag om dette arrangement
senere.
Nørre Søby Koret håber på mange inter-
resserede.

Med venlig hilsen,
på bestyrelsens vegne,
Birgit Rasmussen

2. april - 3x20 – Carsten

*Til megen lykke med dig og dine ”oliefund”.
Vi krydser fingre for din byggegrund.
Ellers må du sige til, så griber vi
min hakke, min skovl – og DIN spade.
Om ikke andet bliver de offentlige så glade.
Kærligst fra dit SKULDERBLAD..*

Skulderbladet holder reception

Skulderbladet for Nørre Søby og Omegn fylder 20 år og er fremdeles i fuld vigør. I den anledning holder vi reception i Varmestuen lørdag den 9. april kl. 14-16, og vi glæder os til at se alle vore interessenter og alle vore trofaste læsere.

Vi serverer en beskeden anretning i form af snacks med øl, vand og vin til og der vil blive lejlighed til at møde redaktionen og måske få et enkelt ord med på vejen.

**Med kærlig hilsen
Redaktionen**



I lyst og nød

Hun sad med SKULDERBLADET – tyve år – lige så længe som hun havde været gift med Kaj og hans duer, var det lille blad dumpet ind ad deres brevsprække. Indholdet var altid om stort og småt i Nørre Søby, en gratis glæde. Og de gratis glæder satte Kaj pris på – vejen til klingende mønt blev længere og længere. Hun havde af og til tænkt, man kunne jo selv skrive i det. Der var jo, som årene var gået, nok man kunne have blandet sig i; men det var aldrig blevet. Kaj ville nok også bare have sagt, om hele byen behøvede at vide, hver gang hun fik et surt

opstød over et eller andet. Men en vakker dag ville hun nu blande sig. Tænk! Hvis nogen kunne blive trøstet af noget, som hun bare gik og vidste. Tyve år med Kaj og parcellen gav stof til eftertanke. Så selv om gratis glæder og herligheds-værdier er både rigtigt og smukt, så er det nu befriende og glædesbringende med et ordentlig slav i bolledejen. Måske slap hun duerne fri, så kunne Kaj prøve at lægge nakken tilbage uden at have en flaske i hånden.
SB

Generalforsamling

i Nr. Søby Forsamlingshus

Mandag d.18. april 2011 kl. 19.30

**Dagsorden ifølge vedtægterne.
Forslag skal, for at blive behandlet på
generalforsamlingen, være
bestyrelsesformand Peder Larsen. Lindelyvej 12,
Nr.Søby
I hænde, senest 5 dage før generalforsamlingen.**

**Vi starter Kl. 19.30 med generalforsamlingen efter denne
er der kaffe og kage**

Bestyrelsen.

GENERALFORSAMLING I BRUGERHUSET VARMESTUEN

Nr. Søby

Fredag d 8. april 2011 kl. 18.00

Varmestuen afholder hvert år i april måned ordinær generalforsamling. Generalforsamlingens dagsorden skal som minimum indeholde følgende punkter:

Valg af dirigent

Valg af referent

Fremlæggelse af formandens og kassererens beretninger

Behandling af indkomne forslag

Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter (på valg: *Ulla Abildgaard, Egon Christensen & Else Larsen*)

Valg af 2 revisorer

Eventuelt

Indkomne forslag skal være formanden (*Else Larsen*) i hænde senest d 1. april.

Stemmeberettigede er alle, der er myndige, og er borgere i Nr. Søby Sogn. Generalforsamlingen indkaldes gennem opslag i Varmestuen og ved meddelelse i husstandsomdelt blad eller annonce i lokalavis mindst 1 måned før generalforsamlingen.

Efter generalforsamlingen som bestyrelsen står for, bliver der fællesspisning (sildebord) med tilmelding fra 1. april til Else Larsen. Tlf.: 65 90 11 29.



Skulderbladets trofaste omdeler, Gert Irming, har valgt at stoppe efter mange års virke i bladets tjeneste.

Vi siger tak for en god og solid indsats.

Samtidigt siger vi velkommen til de nye udelere og vi håber på et mangeårigt og frugtbart samarbejde.

Lokalarkivet gratulerer SKULDERBLADET og takker for godt samarbejde igennem 20 år.

I SB 4/1993 finder vi denne notits: ”Fra Nørre Søbys Dagbog”. Hvornår var det nu det var? - Et spørgsmål som ikke bare stilles i TV’s quiz, men også i de små hjem – i Nørre Søby og om Nørre Søby. I et forsøg på at udbygge kendskabet til vort sogn (gerne i form af to-vejs kommunikation) vil der i SKULDERBLADET komme en lille rubrik med titlen ”Fra Nørre Søbys Dagbog”. Oplysningerne gør ikke krav på at være fuldstændige, så korrektioner og supplerende oplysninger modtages meget gerne, ligesom jeg gerne hører om tvivl; det vil give anledning til efterforskning. Indslagene vil ikke blive bragt i kronologisk orden – mere som ”blandede bolcher”!

Klummen ændrede hurtigt navn til ”Af Nørre Søbys Dagbog”, og som sådan dukker den fremdeles op med omtale af gamle såvel som nye oplysninger om vores sogn. F.eks. skrev jeg i SB 5/1993 ”Om postale forhold i Nørre Søby”.

Indtil 1906 var det ”Nørre Søby pr. Ringeg.” – eller man benyttede dagvognskuskens til Odense i særlige tilfælde.

1902-1906 hørte Søbysøgaard postalt under Aarslev. (Mon det kun var Søbysøgaard?)

1906 - 2. oktober åbnedes banen Odense-Faaborg over Nr. Broby med station i Nr. Søby. Nu var postadressen: Pr. Nr. Søby Station.

1954 – 24. maj blev banen nedlagt, og posten ekspederedes indtil 1. maj 1991 fra posthuset på Odensevej 31. Derefter fra posthjørnet i Brugsen.

Sidst i 1960’erne [1967] indførtes postnumre i Danmark. Officiel postadresse var nu: 5652 Nr. Søby.

1976 – Mistede nr. Søby sin ”postidentitet”. Nu var det 5792 Årslev. (Minus Nr. Søby, med mindre man insi-

sterede på, at bynavnet blev taget med). Mesinge førte an i den lange ”identitetskamp”, der resulterede i, at bynavnet blev en anerkendt del af adressen, altså f.eks.: Odensevej 31, Nr. Søby, 5792 Årslev.

1991 – Årslev Vejviseren gennemførte angivelse af bynavn i ”Adressefortegnelsen”. Nr. Søby og andre landsbyer kom igen på landkortet – postalt.

Men poststemplerne med bynavne er historie, nu stemples med ”Fyns Postcenter”.

Nu – i **2011** – stemples med ”Syddjyllands Postcenter” – så hvis jeg af en eller anden grund vil sende post til en her i byen, skal det altså lige en tur rundt om Fredericia! Fagre nye verden!

Hvornår stemples sidste gang med ”5652 Nr. Søby”, og hvornår begynder og sluttede ”Fyns Postcenter”, som så overgik til ”Syddjyllands Postcenter” – ja, ”hvornår var det nu det var?” S.u.

Betydningen af at have et lokalt blad som SKULDERBLADET kan ikke overdrives, set f.eks. med lokalhistoriske øjne. Det har sin store andel i, at det har været muligt at indsamle og formidle så mange oplysninger om vores fortid. – Husk også her: **at i dag er historie i morgen** – lokalhistorisk arbejde handler ikke kun om gamle hændelser og ting; vi forsøger at følge med i det, som sker omkring os – det er betydeligt lettere at indsamle kendsgerninger om nutidige hændelser, mens de endnu er ”friske”, og her kan meget hentes i SKULDERBLADET.

Så kære SKULDERBLADET:

Hjertelig til lykke med de tyve år – må du få kræfter til at fortsætte mange år endnu

til gavn for Nørre Søby.

Aase Refstrup

Køernes forårsfest.



Slip køerne løs dag afholdes på Statsfængslet på Søbysøgård **søndag den 17.april 2011 kl. 11.00 til 14.00.** hvor de økologiske malkekøer bliver lukket ud på græs for første gang efter vinteren.

Dansende køer - økologiske smagsprøver og andre spændende aktiviteter er blevet et tilløbsstykke så kom og se køerne bliver sluppet fri **præcist kl. 12.00.**

Fængslets museum holder også åbent.



Interiør fra museet: Det gamle forevisningsapparat fra Nørre Søby Bio.

Nr. Søby
Auto / Møbelpolstring

v/ Bo Thuelund
23 43 63 07

Møbelpolstring - Autopolstring - Bådpolstring
Medlem af landslauget for autosadelmagere og møbelpolstrere

Gartnervænget 8 - Nr. Søby - 5792 Årslev - autopolstrer.dk

Kalenderen april - maj 2011

Søn.	3.	Apr.	14.00	Sæsonstart NSB	Stadion
Man.	4.		14.30	Fortælleddag i lokalarkivet	Røjlevej 22
Fre.	8.		18.00	Generalforsamling, Varmestuen	Varmestuen
Lør.	9.		14.00	Reception, Skulderbladet	Varmestuen
Søn.	10.		12.00	Affaldsindsamling	Lokalrådet
Søn.	17.		12.00	Køernes forårsfest	Søbysøgård
Man.	18.		19.30	Generalfsml. Forsamlingshuset	Forsamlingshuset
Ons.	20.		17.30	Fællesspisning f. børnefamilier	Varmestuen

Faste ugentlige aktiviteter

Mandag	Gymnastik	10.00 - 11.00	Varmestuen
Tirsdag	Bob/Petanque	10.00 - 12.00	Varmestuen
	Træning - NSB	19.00 -	Stadion
	Banko	19.15 -	Forsamlingshuset
Torsdag	Bob/Petanque	10.00 - 12.00	Varmestuen
	Læseforeningen og strikkek.	14.00 - 16.00	Varmestuen
	Nr. Søby Koret - øveaften	19.00 - 21.00	Aulaen Røjlevej 22
1., 3. og	Babygymnastik	09.30 - 10.30	Varmestuen

Faste månedlige aktiviteter

1. Mandag	Skulderbladet	19.30 -	Søvej 23
2. tirsdag	Lokalarkiverne	14.00 - 17.00	Røjlevej 22
4. tirsdag	Lokalarkiverne	19.00 - 21.00	Røjlevej 22
1. Onsdag	Kaffemik	10.00	Varmestuen
3. Onsdag	Diskussionsklub	10.00 -	Varmestuen
2. Fredag	Fællesspisning	18.00	Varmestun

Skulderbladets interesser

Nørre Søby Kirke	Varmestuen	Nørre Søby Boldklub
Nørre Søby Lokalarkiv	Søbysøgård	Byfestkomiteen
Nørre Søby Koret	Hverdagsmuseet	Nørre Søby Forsamlingshus

Redaktionsmøderne er offentlige - kom med dine gode ideer.

Kom bladet ikke, så ring til : 65991559, 65901719, 65902475

Løssalg : 4 kr. pr. stk. Kan købes hos redaktionens medlemmer.

Annoncering : 1 kr. pr. spaltmillimeter

Årsabonnement, inklusiv forsendelse : 100 Kr. pr. år.

Redaktør og ansvarshavende : Peter Albrekt. E-mail: peter.albrekt@mail.dk

Næste nummer udkommer den 1. maj 2011. Deadline : 15. april