

Nørre Søbys kalender

August - september 2002.

Ons. 14. Aug. 18.45 Tur til Frøbjergspillene
Lør. 24. Arbejdsdag

Dagli'brugsen
Varmestuen

Faste ugentlige aktiviteter

Mandag	Gymnastik	10.00 - 11.00	Varmestuen
	Læseforeningen	14.00 - 16.00	Varmestuen
	Øveaften, dilettant	18.00 - 21.00	Forsamlingshuset
	Nørre Søby Koret	19.30	Skolens aula
Tirsdag	Banko	19.30 -	Forsamlingshuset
	Træning - NSB	19.00 -	Stadion
Torsdag	Læseforeningen	14.00 - 16.00	Varmestuen
	Træning - NSB	19.00 -	Stadion
Fredag	Legestue	10.00 -	Varmestuen

Faste månedlige aktiviteter

1. Mandag	Lokalarkiv	14.30 - 17.00	Skolen
1. Onsdag	Kaffemik	10.00 -	Varmestuen
1. Torsdag	Skulderbladet	19.30 -	Søvej 23
3. Onsdag	Diskussionsklub		Varmestuen

Redaktionsmøderne er offentlige - kom med dine gode ideer.

Kom bladet ikke, så ring til : 65991559, 65901719, 65902475, 65901501

Løssalg : 4 kr. pr. stk. Kan købes hos redaktionens medlemmer.

Annoncering : 1 kr. pr. spaltecentimeter

Årsabonnement, inklusiv forsendelse : 100 Kr. pr. år.

Redaktør og ansvarshavende : Peter Albrekt

Næste nummer udkommer den 1. september 2002. Deadline : 15. august

Sats : Syssel.

12. Årgang nr. 7. 1. august - 1. september 2002

ISN0906-6519

SKULDERBLADET

for Nørre Søby og omegn



Varmestuen

Holder store arbejdsdag den 24. August kl. 9.00

Vi starter som altid med morgenkaffe. Jo flere vi er, jo hurtigere går det og det plejer at være en hyggelig dag.

Varmestuens opslagstavle på Odensevej har nu flere gange været udsat for hærværk. Det er synd, for den er en god ide.

Vi har temmelig god grund til at tro, vi kender de unge mennesker, der finder det så morsomt at smadre ting, især andres.

Sker det oftere, vil vi gå videre med sagen. Måske skulle man tale lidt om det, over de nye kartofler og frikadellerne.

Bestyrelsen.

Hærværk hører heldigvis ikke til dagens uorden i Nørre Søby. Når det så forekommer er det ærgerligt, især når det går ud over ting, der er kommet til fordi nogle engagerede mennesker ønskede at gavne fællesskabet i landsbyen.

Man må formode, at hærværket i nogen grad kan tilskrives manglende selvkontrol i forbindelse med indtagelse spiritus, og det ville naturligvis klæde vedkommende om der blev rådet bod på skaden, når branderten havde fortaget sig.

Men en sådan handling kræver et betydeligt mod. Et mod og en ansvarsforømmelse, der kunne skabe betydelig respekt også hos de kammerater, der overværede hærværket.

red



Af Nørre Søbys Dagbog

Lokalarkivets udflugt gik i år til **Nørre Søby Mølle**, som gæstfrit tog imod ca. 30 deltagere. Vi besøgte "Møllen" i 1986, hvor Hempler senior fortalte om virksomhedens udvikling igennem mere end 100 år. Denne gang var Hempler junior vært, og sammen med medarbejder Jørgen tog han os med rundt i den store virksomhed, som har været igennem store ændringer siden sidst.

Som i mange andre firmaer har der også her været behov for tilpasning til nye tider; et indkøbssamarbejde med andre grovvarefirmaer blev indledt og udbygget, ligesom ændringer i landbruget med færre landmænd og større bedrifter til følge kaldte på strukturtilpasning.

Den 1. juni 2000 blev datoen, hvor to familieejede grovvareselskaber fusionerede - A/S Carl Rasmussen, Gamby, og H.C. Hempler A/S, Nørre Søby - under navnet: **Carl Rasmussen & Hempler A/S**. Fir-

maet, som har 4 afdelinger på Fyn, har i dag 45 ansatte. Nørre Søbyafdelingen har siden 1. oktober 2001 været ren økofabrik. Et nyt edb-anlæg styrer recepterne til blanding af råvarerne. Produktionen er underkastet de strengeste hygiejne- og kvalitetsstyringsregler, som lovgivningen kræver, og der udføres til stadighed analyser af rå- og færdigvarer.

Hempler Olie begyndte med 1 mand og 1 bil; i dag køres over hele Fyn, på Tåsinge og Langeland. Leverancer, serviceeftersyn, grad-dagspåfyldning m.m.m. styres fra Nørre Søby.

Tak til Hans Christian Hempler for en interessant og oplysende introduktion til rundturen på "Møllen", som mange af os stadig omtaler byens gamle virksomhed, som er fulgt med tiden.

P.b.v.
Aase Refstrup

Strejftog på Barndommens veje i Nørre Søby

(1)

"Jag har bött vid en landsväg i hela mitt liv och sett människor komma

och gå" - sådan sang Edvard Persson i en vise for mange år siden.

Der brænder en ild

Dagli'brugsen Nr. Søby arrangerer en tur til

Frøbjerg spillene

Onsdag den 14. August 2002

Pris pr. person kr. 130,00

Prisen inkluderer bus frem og tilbage samt kaffe og kage.

Der vil være afgang fra Dagli'brugsen kl. 18.45.

Billetter kan købes i butikken inden den. 7. August-02.

Venlig hilsen

Butiksrådet.

af – som en blindtarm. Det havde negative såvel som positive sider – tænk engang, om dagens trafik skulle have været ind igennem byen. Nu er Odensevej mere trafikikker for børn og gamle folk – i almindelig sprogbrug benævnt ”de svage trafikanter”.

Kommer vi nordfra kan vi ved den gamle sognegrænse til Nr. Lyndelse besøge **Carl Niensens Barndomshjem**, det lille museum som lever sit korte sommerliv fra maj til oktober – og som bør besøges af mange flere af de lokale! Vi bør være velbevandrede i Carl Niensens liv og levned, han har også tilknytning til Nørre Søby.

Næst efter ligger **Erik Larsens gartneri**, hvor der produceres karse i store mængder. Så følger ejendomme med salg af grøntsager ved vejen, nydelige huse og haver; og i nr. 15 har ”**Jensens Autoværksted**” til huse. Flere af de efterfølgende ejendomme har skiftet ejer indenfor de seneste år, og der foregår til stadighed ændringer og vedligehold. – I nr. 25C, ”Søbygård”, har **B.M.T. ApS** etableret Vindues- og Køkkencenter m.m., samtidig med en omfattende renovering af den gamle gård.

Overfor i nr. 26, ”Juulsgården”, finder vi det nyeste skud på udvik-

lingen: **Nørre Søbys Pølsevogn**. I nr. 29B hos ”**Landsbykonen**” er der livlig trafik med mad ud af huset. **Nr. Søby Auto og Salon AN-LI** (39) er gamle, solide kendinge, ligesom **malmester Betty Jepsen** (41). I Smediegården, nr. 44, som for mange år siden husede så forskellige erhverv som Nr. Søby Kino og Nr. Søby Fysioterapi, har nu **VITROFORM** laboratorium for frembringelse af planter. – Nr. 47 har i snart mange år været hjemsted for **Nr. Søby VVS & Smedeværksted ApS**, og som rosinen i pølseenden for den erhvervsmæssige tur på Odensevej har vi **Gartneri Per Kortegaard A/S** i nr. 58.

Meget har ændret sig i det sidste halve århundrede, huse og gårde har skiftet ejere, er blevet renoveret, og nye er kommet til. Butikker er etableret, lukket igen, og nye åbnet. Nørre Søby overlever og tilpasser sig det 21. århundrede – og tak for det.

I Lokalarkivet har vi beskrivelsen af en lignende tur, sådan som min mor, Dora Mikkelsen, oplevede Nørre Søby, da hun overtog Nørre Søby Central i 1914. Det er også en måde at skrive lokalhistorie på, det giver mulighed for sammenligning mellem før og nu.

Den sagde mig noget, for jeg boede også de første 18 år af mit liv tæt på landevejen i Nørre Søby. Og med ”tæt”, mener jeg TÆT – der var ikke mere end et par meter til landevejen til sidst, for den blev stadig udvidet. Til at begynde med var den vel som alle andre veje et hjulspor, en grusvej, forbindelsesledet, som den var mellem Odense og Faaborg.

Med den stigende trafik (her kommer bilerne ind i billedet) blev asfaltering nødvendig og almindelig over hele landet. –

Senere kom de hvide striber til; mon det var i 1950’erne? De angav midten af vejbanen, og et enkelt system med dobbeltstreger, stiplede linjer etc. blev indført til stor hjælp i afviklingen af den – stadig – stigende trafik.

Den vej, jeg taler om her er nuværende Odensevej i Nørre Søby., og tiden jeg vil fortælle om er 1920-1940, ca. – Født i 1923 skal vi hen

i slutningen af 20’erne, før jeg rigtig har fulgt med i livet på Landevejen, som den hed dengang. Mit hjem var ”Den gamle Central” (Odensevej 12); den var også Offentlig Talestation, og da telefon i de enkelte hjem ikke var så almindelig dengang, kom der mange for at ringe. På den måde lærte jeg

mange af Søbynitterne at kende, de blev så at sige en fast del af mit Nørre Søbybillede.

Fra vinduerne i stuen kunne jeg følge med i, når



Mit hjem var ”Den gamle Central” (Odensevej 12)

Rasmus Madsen Lindelys køer skulle på græs.

Opspillet kunne jeg også se: efter morgenmalkningen blev de en for en hentet ud af stalden og koblet sammen i gården, ja, jeg har endog et par gange sammen med datter Ellen været betroet ”at holde”. (ved nærmere eftertanke var det nok ved hjemkomsten om aftenen). Så drog karlen af sted med flokken, og Ras-

mus fulgte efter på cykel, en damecykel; han kørte, så vidt jeg husker, altid på damecykel. Køerne skulle ud at nyde det gode græs på markerne omkring nuværende Skolegyden. Det gentog sig, når de skulle hjem til aftenmalkningen. Her bliver erindringen lidt uklar, eller uvidenheden åbenbar: jeg husker skrاملende mælkevoogne med spande og malkestol, trukket efter cykel – eller gå-ben, så måske blev der malket i marken – middagsmalkning?? Det var der i hvert fald noget der hed engang!

Rasmus Pedersen (Rasmus Pæsen) (Odensevej 26) havde også mark ud ad Skolegyden; jeg husker ham i hastig gang, klap, klap, klap, altid med sin korte pibe i munden (jeg mener, den type blev kaldt en ”strømøg-pibe” – den kom ikke i vejen, når der skulle arbejdes!). – Ude fra marken kom bl.a. Anna og Peder Godske, Hansine og Christian Jørgensen, Peter Rasmussen og hans husbestyrerinde, Anna Hansen, som langt senere blev vores nabo – og den glade giver af særlige blomster, som stadig findes i vores have på Kirkesøvej – de kom naturligvis alle på cykel. - Det var længe før omfartsvejens tid, så Skolegyden ”næede” helt ud til Vandværksvej.

Vor nærmeste nabo mod syd var Marie Christensen; hendes mand

havde været præstegårdsforpagter, Henrik Jyde, blev han kaldt. Da far i 1919 blev ramt af Den spanske Syge (meget smitsom), gav det store problemer for mor. Centralen skulle passes, far skulle passes, og der skulle sørges for mad, en vanskelig situation. Som den gode nabo Marie var, hjalp hun med middagsmad; stillede den på trappen, bankede på vinduet og sagde, at nu var der mad. – Fra 1927 var Sofie og Rasmus Danielsen vore naboer mod nord.

Efter udstykningen i 1927 blev der livlig trafik af de nye beboere langs landevejen og på Rødeledvej - både på vejen og med at låne telefonen. Der blev god anledning til at lære dem at kende, når der skulle ringes efter dyrlæge eller doktor, eller når jeg blev sendt af sted med telefonbesked.

I 20'erne var biltrafikken ikke stor, ja, når vi hørte en bil komme, skulle vi til vinduet for at se, hvem det var. Dengang kendte vi bilerne og deres numre; jeg kan faktisk huske en del af dem endnu. – Rutebilerne passerede også forbi; men der var ikke så mange afgang, som i dag. Til gengæld var der en udstrakt service, vi kunne bede om at blive sat af, stort set hvor vi ville på ruten – der var ”bus til døren så at sige”.

Buschaufførerne var længe i tjenesten, så de kom til at kende passagererne efterhånden. Familie og venner fra Odense f.eks. kunne blive mødt med: ”Nå, skal I på besøg på Centralen, så vil I vel gerne af der?” Jo tak – det gjorde det nemt,

når alle pakkenellikerne skulle med, der var kun få skridt fra rutebilen til huset.

Aase Reffstrup
(fortsættes i næste nummer)

”En tur ad Odensevej i 2002”

Jeg har i denne sommer i erindringen været på ”Strejftog på Barnkommens Veje i Nørre Søby” – med udgangspunkt i årene 1920-1940, cirka. Resultatet bringes i løbet af efteråret i SKULDERBLADET.

Jeg føler det naturligt samtidig med første artikel at give en kort beskrivelse af Odensevej år 2002, for her er virkelig sket meget



Nørre Søbys Pølsevogn.

Odensevej er begyndt at leve igen. Efter at Nørre Søby ophørte med at

være en traditionel landsby med de aktive gårde liggende om bygaden som ”i gamle dage”, tillige med en massiv lukning af butikker, bank og bibliotek, var det et meget stilfærdigt billede, der mødte en på vej igennem byen. Om det så var ishuset, forsvandt det; heldigvis kunne der købes is i Brugsen, men den hyggelige snak med Ingeborg og andre i s-

trængende, den forsvandt også. Glemmes må det heller ikke, at Omfartsvejen hængte Nørre Søby