

Nørre Søbys kalender

December 2006 - januar 2007.

Fre. 29. Dec. 18.30 Juletræ
Ons. 31. Jan. 19.00 Holdstart - Husflidsforeningen

Forsamlingshuset
Carl Nielsen Skolen

Faste ugentlige aktiviteter

Mandag	Gymnastik	10.00 - 11.00	Varmestuen
	Øveaften, dilettant	18.00 - 21.00	Forsamlingshuset
	Nørre Søby Koret	19.30	Skolens aula
Tirsdag	Bob/Petanque	10.00 - 12.00	Varmestuen
	Banko	19.30 -	Forsamlingshuset
	Træning - NSB	19.00 -	Stadion
Torsdag	Bob/Petanque	10.00 - 12.00	Varmestuen
	Læseforeningen	14.00 - 16.00	Varmestuen
	Træning - NSB	19.00 -	Stadion

Faste månedlige aktiviteter

1. Mandag	Lokalarkiv	14.30 - 17.00	Skolen
	Skulderbladet	19.30 -	Søvej 23
1. Onsdag	Kaffemik	10.00	Varmestuen
3. Onsdag	Diskussionsklub	10.00 -	Varmestuen

Skulderbladets interessenter

Dagli' Brugsen	Nørre Søby Skole	Forlaget Syssel
Nørre Søby Koret	Varmestuen	Nørre Søby Boldklub
Nørre Søby Kirke	Søbysøgaard	Byfestkomiteen
Nørre Søby Lokalarkiv		Nørre Søby Forsamlingshus

Redaktionsmøderne er offentlige - kom med dine gode ideer.
Kom bladet ikke, så ring til : 65991559, 65901719, 65902475
Løssalg : 4 kr. pr. stk. Kan købes hos redaktionens medlemmer.
Annoncering : 1 kr. pr. spaltmillimeter

Årsabonnement, inklusiv forsendelse : 100 Kr. pr. år.

Redaktør og ansvarshavende : Peter Albrekt. E-mail: peter.albrekt@mail.dk

Næste nummer udkommer den 1. januar 2007. Deadline : 15. december 2006

Skulderbladet på nettet: <http://www.skulderbladet.syssel.dk>

16. Årgang nr. 10. 1. december 2006 - 1. januar 2007

ISN0906-6519



Tanker og erindringer ved 50års jubilæum.

Nr. Søby Husflidsforening har i år bestået i 50 år. Den er stiftet d.13-11-1956. Egentlig har der været undervist helt fra begyndelsen af anden verdenskrig, idet Lærer P.Mahler samt snedker Harmon, der var ansat på Søbysøgaard, startede undervisning i et lokale der var indrettet på loftet over en gammel staldbygning, der hørte til skolen.

Efter nogle år begyndte Julius Pedersen at undervise og fortsatte uafbrudt indtil 1980. Der var gyndelsen for husfliden, om høvle- men ved at dede med det, var der



Som varme- en limovn - dengang limet I årene 1953- skolen bygget kaler og der- et sløjdlokale hen over omklædningsrummet - et stort og dejligt lyst lokale. I 1956 opfordrede P. Mahler og Julius Pedersen til, at der blev oprettet en forening til at tage sig af det administrative og arbejdets tilrettelæggelse; derved blev foreningen stiftet. Den blev optaget i Dansk Husflidsselskab og har siden fulgt deres love og regler.

helt fra be- stor interesse der var rift bænken, nogle arbej- læder og an- plads til alle.

kilde havde vi alt træ blev med varmlim. 54 blev der på nye klasselo- ved indrettet

I nogle år havde vi foruden de voksne også nogle børn til træsløjd og hobby; det ebbede dog langsomt ud i takt med , at tilskuddet mindskedes og den kommunale fritidsordning tog over.

I 1994 blev sløjdlokalet på skolen indtaget til anden undervisning. Vi blev så tilbudt at benytte sløjdlokalet på Carl Nielsen Skolen, hvilket vi tog imod og har benyttet det siden.

Fra ca. midten af 70-erne begyndte vi at indkøbe el-værktøj og har efterhånden en del - til stor hjælp for deltagerne.

Som lærer har vi på trettende år Niels Nielsen fra Millinge, som er udlært møbelsnedker. Han er en faglig dygtig og hjælpsom person, og er meget vellidt blandt deltagerne.

Der har desværre i de sidste par år været en dalende tilslutning til undervisningen. Det har i efteråret ført til , at vi har måttet aflyse for første gang ,

men jeg har en stærk tro og håb på , at interessen kommer igen.

Der må være nogle , der har ældre møbler (evt. arvegods, der trænger til reparation, evt. stole eller andet der skal limes, måske lyst til drejearbejde. Der er nogle,, der har lavet sofa - eller spiseborde af amerikansk kirsebærtræ skåret i lange smalle stykker og limet sammen, de er virkelig pæne (træ haves) så der er mange muligheder for de interesserede.

Jeg har selv deltaget i hvert af de 50 år som foreningen har eksisteret, været medlem af bestyrelsen i 44 år og formand i sammenlagt 37 år, For det har jeg fra bestyrelse og deltagere fået et tinkrus med indskription på, det er jeg meget taknemlig for .

Bestyrelsen har besluttet at starte nyt hold ONSDAG d. 31 JANUAR KL: 19.00 på Carl Nielsen Skolen.

Carl Pedersen.

Af Nørre Søbys Dagbog

Så står Julen igen for døren

Vi er mange, som ved denne tid lader tankerne vandre tilbage til de Jul'er, vi kan huske. For mit vedkommende drejer det sig vel om hen ved 80 (!), så der er noget at tage frem og genopleve. I mit barndomshjem (Nørre Søby Central) var julen med alle dens forberedelser en travl og glad tid. Mor elskede julen, og jeg voksede op med

mange traditioner. Mange, mange år senere spurgte jeg mor, om traditionerne var bragt med fra hendes barndomshjem. ”Nej”, lød det overraskende svar ”i den lille købmandsbutik i Oluf Bagersgade i Odense var julemåneden en travl tid, hvor der ikke var plads til den slags julefejring. Om jeg tænkte ret meget over det dengang, husker jeg ikke; men da jeg fik mit eget hjem i Nørre Søby, voksede min

4

**Skulde jeg tage fat på " Alt for Damer"
om de kendtes bedårende julevaner
Mine egne vaner er mere eller mindre kendte
så de er måske interessante, men mindre be-
vendte.**

5

**Vi ved alle, at julen er kommet for at blive,
så egentlig er det vel kun at skrive!
Finder I bare en engel i skjul,
får barnet i krybben en glædelig jul,
og tre vise mænd med bare tæer i sandaler
skriver, fuld af fryd, Nr. Søby ind i deres
himmelske annaler.**

Huspoeten.

Månedens digt

Julen 2006

1

**Her skulde jeg skrive et juledigt
men min poetiske åre er udsat for svigt.
Jeg har skrevet før, om engle der daler
om vise mænd med bare tæer i sandaler**

2

**Tror I der findes engle mer!!
har de mon gemt sig af sorg,over det de ser--
Tre vise mænd har gået sig trætte
så barnet i krybben græder med rette.**

3

**Jeg kunne skrive et højstemt julekvad
fulde af ord, som ingen begriber
Nej!! Huspoet og Skulderblad!!
men jeg er ude hvor det virkelig kniber**

egen jul langsomt og naturligt frem – Adventstiden med de mange praktiske gøremål: slagtning, bagning, rengøring var en travl, men dejlig tid – forude ventede JULEN, som vi de fleste år fejrede sammen med min søster og hendes familie fra Odense. Det foregik (på nær en gang) altid i Nørre Søby, da Centralen skulle passes, og der var fra familiens side forståelse for, at vi ikke kunne lade en ung pige alene en juleaften. ”

Så min barndoms jul blev nært knyttet til familiens ankomst om eftermiddagen Juleaften. Når Moster Anna, Onkel Peter, Rita og Vagn var kommet – så var det JUL. Dengang i 20'erne og 30'erne var der kun én julegudstjeneste, og jeg mener at huske, at det var kl. 17. Alle drog af sted – på nær en, for Centralen skulle passes, der var fast vagt på indtil kl. 18, som var den officielle lukketid Juleaften. Det betød, at natklokken blev sat til, og alle kunne deltage i julemiddagen og dansen om juletræet. – Selv om telefonen dengang ikke blev benyttet nær så meget som i dag, husker jeg ingen Juleaften, hvor julemiddagen eller dansen om juletræet ikke har været akkompagneret af den larmende klokke – det var næsten, som det hørte sig til!

Familien overnattede; der var ikke så mange dikkedarer ved det dengang; men det betød, at der i alt skulle være i hvert fald 10 sovepladser i huset. Mor og far overlod deres senge til familien, sov selv nede i stuen. Julemorgen var der igen travlhed – Cen-

tralen åbnede kl. 8, og derudover gik mor og hendes hjælpere i gang med at anrette morgenbakker til gæsterne. Der var forbud mod at stå op før morgenkaffen; som mor engang forklarede mig: ”Det var lettere at ordne det på den måde; jeg kunne ikke have alle til at fare rundt i nattøj nede – havde et arbejde, der skulle passes. Og så var der en anden vigtig detalje: Julefrokosten skulle være klar til omkring 12.30.”

Personligt syntes jeg, at Julemorgen var en skøn tid; minderne fra aftenen før – det usædvanlige at få morgenkaffe på sengen, og den muntre stemning med de mange familiemedlemmer. Fætter Vagn og jeg fandt sammen ved juletræet, hvor vi legede med vore gaver – beskedne, men så meget mere skattede. - Jeg erindrer specielt et år, hvor vi begge fik en Mickey Mouse, der kunne trækkes op og derefter slå kolbøtter rundt på gulvet. Det har været omkring 1930, hvor Mickey Mouse ”blev født”. Jeg havde ret langt hår dengang, og det var ikke blevet flettet endnu. Jeg lå på gulvet – og var ikke opmærksom på, at den ene MM spurtede rundt med det resultat: at den filtrede ind i mit hår, blev ved at forsøge at køre rundt. Uha! Resultatet var, at mor resolut tog saksen og klippede Mickey Mouse og en del af mit hår af – det hele røg i komfuret, det skulle ikke gentage sig! Den lille Mickey Mouse havde ellers været sjov at have i dag!

Der var flere begivenheder i juleugen – en af dem var juletræet i forsam-

lingshuset (det gamle på ”Trekanten”, naturligvis). Herfra har jeg en speciel erindring: det store juletræ stod naturligvis smukt pyntet midt i salen; af pynten her husker jeg bedst net og roser, lavet af silkepapir. Og så var der mange lys – ikke alene på træet, men også sat direkte på gulvet i en kreds omkring træet. – For en del år siden spurgte jeg Gunnar Lindely og min bror Aage, om de huskede denne detalje. Det gjorde de begge; men ingen af os kunne give en forklaring på ”fænomenet”. – Vi var rundt om det

kultiske i lys og cirkler, men fandt ikke noget svar. – Var de sat der for at forhindre børnene i at komme for tæt på træet? Eller?? - Er der nogen blandt læserne, der har oplevet noget lignende, hører jeg meget gerne om det.

Så ønsker jeg alle en glædelig jul – med mange lys i en mørk, men dejlig tid.

Aase Refstrup

Nyt fra Brugsen.

Vi er i julehumør, har pyntet op med masser af gode sager - kom selv og se !

Vi har altid 30 Odense-øl til 99,95+ embl. Mange af vore X- varer er blevet nedsat. Husk også at se i vores ugeavis.

De mange flotte græskarhoveder, som har stået og pyntet med lys , er lavet af Dagplejebørnene i Nr. Søby,- vi siger tak til Dagplejemødrene for at de ville hjælpe.

Daglig Brugsen
Nørre Søby.

Naturkalenderen og Mors Egne

Der er enkelte eksemplarer af Ivers Naturkalender og Hannes digtsamling: Mors Egne tilbage. Begge er oplagte julegaveideer og sælges i Varmestuen frem til jul.

Skulderbladet ønsker Nørre Søby og Omegn en glædelig jul og et godt nyt år.

red



JULETRÆ

I

NR. SØBY FORSAMLINGSHUS

FREDAG DEN 29. DECEMBER

KL. 18.30 – 22.00



Snyd ikke børnene for den traditionelle juletræsfest i forsamlingshuset. Der er både godteposer/sodavand, julemand & julemor, musik og sanglege.

Entre: Børn 30 kr. , Voksne 10 kr.

Musik: Sten Jensen

Tilmelding: Senest den 20. december på tlf.

65 90 21 26 Peder & Gerda Larsen
65 90 22 65 Egon & Ulla Rasmussen

På gensyn

Bestyrelsen

Her er lidt flere tankevækkende ”Hvad nu hvis”

Hvad nu hvis vennerne holder fest uden at invitere os.

Hvad nu hvis vi først stopper på arbejdsmarkedet som 70 årig.

Hvad nu hvis familien taler noget mere sammen.

Hvad nu hvis skoleelever forstår hvad lærerne siger til dem.

Hvad nu hvis alle i trafikken kører efter forholdene.

Hvad nu hvis PC ere, kunne tænke

selv

Hvad nu hvis politikere taler sandt.

Hvad nu hvis vinter bliver til sommer

Hvad nu hvis man bevilliger flere midler til hospitalerne

Hvad nu hvis lokalrådene kommer til at virke

Har du prøvet at sætte et ”ikke” ind i sætningen.

Uhyggelig tanke ikke sandt!