

Nørre Søbys kalender

Februar - marts 2005.

Søn.	6. Feb.	14.00	Fastelavnsfest	Forsamlingshuset
Tir.	10.	19.30	Åbent hus Læseforeningen	Varmestuen
Fre.	18.	18.00	Fællesspisning	Varmestuen
Tor.	3. Mar.	19.30	Generalforsamling Skulderbladet	Varmestuen
Fre.	18.	19.30	Årsmøde Dagli' Brugsen	Forsamlingshuset

Faste ugentlige aktiviteter

Mandag	Gymnastik	10.00 - 11.00	Varmestuen
	Læseforeningen	14.00 - 16.00	Varmestuen
	Øveaften, dilettant	18.00 - 21.00	Forsamlingshuset
	Nørre Søby Koret	19.30	Skolens aula
Tirsdag	Banko	19.30 -	Forsamlingshuset
	Træning - NSB	19.00 -	Stadion
Torsdag	Læseforeningen	14.00 - 16.00	Varmestuen
	Træning - NSB	19.00 -	Stadion
Fredag	Legestue	10.00 -	Varmestuen

Faste månedlige aktiviteter

1. Mandag	Lokalarliv	14.30 - 17.00	Skolen
1. Onsdag	Kaffemik	10.00 -	Varmestuen
1. Torsdag	Skulderbladet	19.30 -	Søvej 23
3. Onsdag	Diskussionsklub		Varmestuen

Redaktionsmøderne er offentlige - kom med dine gode ideer.

Kom bladet ikke, så ring til : 65991559, 65901719, 65902475, 65901501

Løssalg : 4 kr. pr. stk. Kan købes hos redaktionens medlemmer.

Annoncering : 1 kr. pr. spaltmillimeter

Årsabonnement, inklusiv forsendelse : 100 Kr. pr. år.

Redaktør og ansvarshavende : Peter Albrekt

Næste nummer udkommer den 1. marts 2005. Deadline : 15. februar 2005

Sats : SysseL.

15. Årgang nr. 2. 1. februar - 1. marts 2005

ISN0906-6519

SKULDERBLADET

for Nørre Søby og omegn



Det gamle Nørre Søby

**Dør fæ
dør frænder,
dør selv på samme vis;
jeg ved ét
der aldrig dør;
dom over død mands liv.**

Ordene er stærke og en ukuelig livsvisdom af menneskelig oprindelse; men i sin digteriske udformning lagt i munden på Odin igennem digtet Hávamál, "Den Højes Tale". Digtet blev til for måske mere end 1000 år siden, men har, sin høje alder til trods, i høj grad et budskab til nutiden.

I oktoberudgaven 2004 af Skulderbladet skrev Aase Reffstrup om hvordan der blev sat punktum for et stykke af Nørre Søbys historie med Ingeborg Jespersens død. Desværre blev der fredag den 21 januar 2005 sat endnu et punktum med Per Godskes alt for tidlige død.

Vi er mange, der føler et oprigtigt savn ved Pers død. Jeg selv fik det tilfældigt at vide fra en far til en af Pers gamle klassekammerater, der uopfordret gav den beskrivelse af Pers indsats, som jeg selv ofte har oplevet og endnu oftere har hørt fortalt fra mange andre. Der kunne gå år imellem Per og jeg mødtes, og når det skete var det som oftest tilfældigt. Efter jeg flyttede fra byen blev det i sagens natur sjældnere og sjældnere. Vi havde det ikke med at løbe hinanden på dørene. Men det at vi ikke var knyttet til hinanden i et nært venskab, forhindrer ikke at jeg lever videre med en sikker forvisning om, at med Per har "Det gamle Nørre Søby" mistet endnu en betydningsfuld person, og jeg nærer en lige så sikker forvisning om at dommen over hans liv bliver en af de bedre.

red

FASTELAVNSFEST

i Nr. Søby Forsamlingshus

søndag den 6. februar

kl. 14.00 - 16.00

Der er tøndeslagning med 3 tønder. Der er flotte præmier til de 3 kattekonger og kattedronninger. Bagefter er der gratis sodavand og fastelavnsboller til børnene.

Entre 20,00 kr. pr. barn

Kaffe mv. kan købes.

MØD OP TIL EN FESTLIG EFTERMIDDAG i Nr. Søby Forsamlingshus.

På gensyn

Bestyrelsen

Lokalarkivet

Folkeuniversitetet i Odense har sendt ”Program for forår 2005” - et indholdsrigt katalog over de mange interessante kursus- og foredragstilbud. Kataloget kan ses på Arkivet og på Læseforeningen hos Birger. Folkeuniversitetet oplyser:

”Alle vores tilbud er desuden tilgængelige på www.sdu.dk/folkeuni, hvor der endvidere kan foretages online tilmelding.”

Generalforsamlingen den 18.1 – med 14 deltagere – blev afviklet i god ro og orden. Til bestyrelsen genvalgtes Iver Andersen og Ove Larsen; nyvalgt blev Jens Kristoffersen.

Der var genvalg på de øvrige poster.

Vi har nu 125 medlemmer – og der er plads til flere. Kontingent: 50 kr. om året.

Kataloget omtaler f.eks.: ”H.C. Andersens fødeby”, 2 foredrag om livet i H.C. Andersens barndomsby samt én byvandring i H.C. Andersens fodspor. Tilrettelagt af arkivar Johnny Wøllekær og stadsarkivar Jørgen Thomsen, Odense Stadsarkiv.

Aase Reffstrup

Skulderbladet for Nørre Søby og Omegn

afholder generalforsamling den 3. marts kl. 19.30 i Varmestuen.

Dagsorden ifølge vedtægterne. Forslag skal være redaktionen i hænde senest en uge før.

Red

Søbysøgård

Endnu en ny inspektør på Statsfængslet på Søbysøgård. Ikke at det er tænkt

som en årlig tilbagevendende begivenhed, men Statsfængslet på Søbysø-

Månedens digt

**Jeg sidder med blyanten, tanketom!!
hvad skal jeg egentlig skrive om.
Om januar med tomme lommer,
eller foråret der så sagte kommer.
Det gør det faktisk, for i min have,
ter en solsort sig som en pave,
for en flok små musvitter,
der forbavset på den kigger.
Indtil katten irriteret dukker op,
over den skøre fugl,
som den sku' have ædt til jul.
Sådan går livet sin vante gang,
fra søen lyder svanernes sang.
Gæssene lander med brusende vinger,
i mit øre kløkker ringer.
Lyde der binder byen sammen,
uden ord, smuk er rammen.**

Huspoeten

I lyst og nød

Tågen lå over byen, ja hun synes den krøb helt ind i huset. Hun havde haft en god Jul, ingen og intet manglede, Julefreden havde nået dem. Men, ja' hun sagde det ikke til Kaj, efter mange år kendte hun svaret. Men når hun tænkte på alle dem, der netop i julen havde mistet så meget, ja, ja hun kunne altså bare ikke, ja, ja, hun kunne tage sin telefon, dreje et nummer og straks havde de hendes sølle 100 kroner. Så nemt er det at være god i dag. Strengt taget var det også hvad hun gjorde. Hvad kunne hun gøre? En halvgammel,

halvtræt, hjemmegående med Kajs duer i baghaven. Det var der tågen blev værst.

Nej hun var til de nære ting, måske var det også der det hele startede, sådan beroligede hun sig selv. Men hvis hendes fik noget trygt med sig henad vejen ville de måske o.s.v. sådan var hun nød til at tænke. Verden var ikke ris a la mande og Kajs duer i baghaven, og dog måske' en lille bitte, bitte mikroskopisk del af den, sådan var hun nød til at tænke.

SB

Nye bosættelser i Nørre Søby Gadekær

I modsætning til mange andre steder i verden er der absolut intet dramatisk at forbinde med nye bosættelser, tværtimod.

Som det fremgår af billederne har der på det seneste været lige mange aktiver af for-karakter.

Et antal særdeles smukke husbåde er nu med til at løse et akut boligbehov for nogle af byens seneste tilflyttere. De initiativ-

rige og uegennyttige mennesker, der står bag denne smukke gestus fortjener byens hyldest.

Tak til Michael Jør-



betyde-
mariti-
viteter,
fartøjer
skellig

gensen,
Radbyvej
12 for de
smukke
andehuse og tak til Lars Kjærgaard,
Stadionvænget 7 for de gode og nærvæ-
rende billeder.

red



gård har igen pr. 1. september 2004 fået ny fængselsinspektør. Mit navn er Kim Tobberup Andersen. Jeg er 46 år og bor i Nyborg sammen med min kone, som er selvstændig



erhvervsdrivende, og vi har sammen en datter.

Jeg har siden den 1. januar 2001 arbejdet i Kriminalforsorgen. Tjenestestedet var Statsfængslet i Nyborg, hvor jeg var ansat som økonomichef og udgjorde en del af direktionen.

Før min tid i Kriminalforsorgen, har jeg 24 ½ års ansættelse i forsvaret bag mig. Senest som administrationschef på Flådestation Korsør med ansvaret for 750 medarbejdere og et årligt budget på kr. 0.5 mia.

I min tid på Statsfængslet i Nyborg har jeg to gange været fungerende fængselsinspektør. Første gang da Jens Tolstrup i 2002 blev overfaldet

og anden gang, da han tiltrådte som fængselsinspektør på Statsfængslet på Søbysøgård. Jeg var således fungerende fængselsinspektør under oprøret på Statsfængslet i Nyborg i februar 2004 og udgjorde indtil den 1. april 2004 direktionen sammen med vicefængselsinspektøren.

Statsfængslet på Søbysøgård gennemgår, som følge af den politiske udvikling, i den nærmeste fremtid endnu en stor udvikling i form af ombygning for i alt kr. 15 mio., således at der bliver plads til i alt 134 indsatte. Med denne kapacitetsudvidelse følger behov for flere arbejdspladser til de indsatte. Dette behov tilgodeses ved, at der etableres 2 nye drivhuse på i alt 1.200 m², således at der medio 2005 er 4.400 m² under glas. Arbejdsforholdene for personalet vil som følge af udvidelsen forbedres flere steder i fængslet, og medarbejderstaben vil efter udvidelsen udgøre ca. 100 personer.

Det er vigtigt i et lokalt samfund, som med årene er blevet en mindre forstad til Odense, at arbejdspladsen både udfylder sin samfundsrolle og samtidig kan eksistere i god forening med borgerne i specielt Nørre Søby. Det sker i dag og jeg håber, at det vil fortsætte i fremtiden blandt andet i form af, at det fortsat er muligt at deltage i skoleundervisning, som blev startet, da fængslet var ungdomsfængsel. Om dette tilbud kan udvikles må fremtiden vise.

Med venlig hilsen
Kim Andersen
Fængselsinspektør

Nyt fra Dagli-Brugsen

Tilbud på Odense Øl hver dag 30 styk + emballage 109.95 kr.

Årsmøde i Nørre Søby Forsamlingshus fredag den 18. Marts kl. 19.30. Efter årsmødet serveres der snitter og 2 genstande og Johannes hyggespiller.

Spisebilletter à 65.-kr kan købes i Brugsen fra 1. Marts. Vi håber at mange møder op til et par hyggelige timer.

Personale og butiksråd

Dagli - Brugsen I Nørre Søby.

Varmestuen

Fællesspisningen i Februar bliver afholdt fredag den 18.02.2005 kl 18.00.

Tilmelding til Lene , ikke Bente - Lenes telefonnummer er 65901686 - senest tirsdag den 15.02.05.

Læseforeningen holder åbent hus, tirsdag den 10. februar kl. 19.30. Da år 2005 står i H.C. Andersens tegn, vil Birger læse et eventyr. Vi vil tænde levende lys, og byde på et glas rødvin.

Læseforeningen har netop fået en del velholdte børne- og ungdomsbøger fra 1940

til 1950 forærende. De vil ligge fremme. Skulle nogen, af rene nostalgiske grunde være samlere til nogen af bøgerne, er læseforeningen den glade giver. I øvrigt er der mange dejlige bøger på reolerne.

Varmestuen

Studietur til USA

En kold novembernat sidste år, var starten på en dejlig tur til det fjerne vesten. Det hele startede kl. fire om morgenen med, at vi i en stor bus satte kursen mod Kastrup lufthavn. Der gik en time med check-in, hvorefter vi satte kursen med fly til Paris. Da vi landede i Paris havde vi travlt med at nå næste fly, men vi nåede det. Da vi endelig kom til L.A lufthavn i Californien, var vi alle sammen trætte.

Men inden vi kunne tage hen på hotellet skulle vi lige have taget fingeraftryk og billede. Ja, vi fynboer ser mistænkelige ud. Det var starten på en 10 dages landbrugsfaglig studietur med Landbrugsskolen i Korinth.

Meget skulle ses og tid var der aldrig nok af.

Fra starten fik vi bekræftet vores ideer om, at alt er større derover. Det første landbrug vi besøgte havde 1500 køer og kun 2 mænd passede gården. Malkekøer og gylle så langt øjet rækker, vil nogen sige.

Efter et par overnatninger i Las Vegas, bl.a. Hotel Luxor, der er formet som en pyramide og har 4500 værelser og er et af de største i Las Vegas, tog vi videre til naturområdet, Fire of Valley. En fynbo vil sige: de`æ så kjønt, a je får ondt i øjet. Vi så også det store bygningsværk Hoover Dam over Colorado-floden. Min 20 års fødselsdag startede med en bustur på 6 timer. Gennem rødt ørkensand og søjlekaktusser følte man sig som en statist i en cowboyfilm. Vi skulle til Grand Canyon og glædede os meget til at stå og kigge ud over vel nok et af de mest storslåede syn man kan forestille sig. Når man kigger ned i bunden af kløften og ser Colorado-floden overvældes man pludselig. Men selv i den bedste roman sker der noget uventet. Pludselig blev det snestorm. Der stod vi i vores pæne danske sommer/efterårsstøj og frøs. Men vi skulle lige hen til et bestemt sted, hvor man kunne se den perfekte solopgang. Det er ikke noget der kan beskrives, det skal opleves live. Men det skulle vi ikke ha gjort, for vejret blev bare værre og værre, men vi fandt da hen til hotellet igen.

Vi besøgte også en stor rosenfarm. Den leverer roser til hele USA. Det var spændene at se, især hvor hurtigt mexicanerne arbejdede. Derefter var vi på besøg på et landbrug med 3500 køer. De blev malket i to karruseller, med plads til 60 i hver. Det var et af de største landbrug vi så. Efter turen gennem Arizonas ørken kom vi igennem verdens mest produktive og intensive landbrugsområde. Kvæg og hvedemarker i miles omkreds.

Så kom den store dag hvor vi skulle til Mexico. Det havde vi glædet os til, men vi fik hurtigt nok af at være der. Man kunne ikke gå i fred, der var butikker overalt. Vi oplevede, at en der ville sælge smykker fulgte os gade op og gade ned, til der var nogle der købte noget af ham. Vi tog hjem efter fire timer og det var vi alle sammen glade ved.

Dagen efter skulle vi være sammen med nogle studerende lige som os selv. Så kom noget af det bedste vi oplevede, nemlig filmbyen Hollywood, hvor vi var i "Universel Studios". Vi prøvede en masse sjove ting, som havde noget at gøre med mange af de film vi har set. Vi var også en tur bag studierne hvor de laver film. Men det var nu ikke spor sjovt at være med i en direkte udsendelse hvor vi skulle være publikum til en stand-up komiker. Vi halvsov – forstod ikke vittighederne. Vi prøvede mange af de ting som de bruger i film. Det var en af de bedste og mest spændene dage.

Men vi skulle hjem til Danmark igen, så den næste formiddag gik med, at de fleste fik pakket færdig. Men jeg er så heldig at min kusine ikke bor lang fra det sted hvor vi var, så hun hentede mig og vi fik nogle få, men dejlige timer sammen. Til middag kørte vi mod lufthaven hvor vi sagde farvel til vores buschauffør gennem ti dage. Så gik et par timer med Check-in, hvorefter der var et par timer til vi skulle flyve, men dem brugte vi på at shoppe. De sidste penge på dankortet skulle bruges. Turen hjem kunne ikke gå hurtigt nok. Vi var trætte og mangel på rugbrød med spegepølse i 10 dage kan få det værste frem i en. Vi kom godt hjem med en bagage fyldt med gode minder fra fire stater.

Majbritt Jensen