

Nørre Søbys kalender

Marts - april 2006.

Tor.	2. Mar	19.30	Generalforsamling Skulderbladet	Varmestuen
Fre.	10.	18.00	Fællesspisning	Varmestuen
Tor.	16.	19.30	Ovenover alting stråler moder sol	Varmestuen

Faste ugentlige aktiviteter

Mandag	Gymnastik	10.00 - 11.00	Varmestuen
	Øveaften, dilettant	18.00 - 21.00	Forsamlingshuset
	Nørre Søby Koret	19.30	Skolens aula
Tirsdag	Banko	19.30 -	Forsamlingshuset
	Træning - NSB	19.00 -	Stadion
Torsdag	Læseforeningen	14.00 - 16.00	Varmestuen
	Træning - NSB	19.00 -	Stadion
Fredag	Legestue	10.00 -	Varmestuen

Faste månedlige aktiviteter

1. Mandag	Lokalarkiv	14.30 - 17.00	Skolen
1. Onsdag	Kaffemik	10.00 -	Varmestuen
1. Torsdag	Skulderbladet	19.30 -	Søvej 23
3. Onsdag	Diskussionsklub		Varmestuen

Skulderbladets interessenter

Dagli' Brugsen	Nørre Søby Skole	Forlaget Syssel
Nørre Søby Koret	Varmestuen	Nørre Søby Boldklub
Nørre Søby Kirke	Søbysøgaard	Byfestkomiteen
Nørre Søby Lokalarkiv		Nørre Søby Forsamlingshus

Redaktionsmøderne er offentlige - kom med dine gode ideer.

Kom bladet ikke, så ring til : 65991559, 65901719, 65902475

Løssalg : 4 kr. pr. stk. Kan købes hos redaktionens medlemmer.

Annoncering : 1 kr. pr. spaltmillimeter

Årsabonnement, inklusiv forsendelse : 100 Kr. pr. år.

Redaktør og ansvarshavende : Peter Albrekt. E-mail: peter.albrekt@mail.dk

Næste nummer udkommer den 1. april 2006. Deadline : 15. marts 2006

Sats : Syssel.

16. Årgang nr. 3. 1. marts - 1. april 2006

ISN0906-6519



Om at rette bager for smed

Hvad mener du om tegningerne?

En gruppe af mine elever diskuterede højlydt med hinanden, og jeg måtte nødvendigvis gribe ind. De benyttede nu lejligheden til at sende emnet for deres debat videre til mig.

Ja! Hvad mente jeg egentlig om tegningerne? Efter at kritikken havde taget til i styrke, var det et emne, der optog alle, og alle havde en mere eller mindre afklaret holdning til dem. Der syntes ikke at ligge hverken omtanke eller medmenneskelig forståelse bag udgivelsen af tegninger, der nedgjorde nogle menneskers religion. Men det var for mig at se også et spørgsmål om at lade sig nedgøre. Lidt i stil med de holdninger en ung muslimsk kvinde gav udtryk for i et interview i Danmarks Radio umiddelbart efter tegningernes offentliggørelse.

Hun måtte som troende muslim ikke selv tegne profeten; men som hun så

det, så forbød Koranen ikke repræsentanter for andre religioner at gøre det. Hun forstod ikke helt forargelsen på hendes og hendes religionsfællers vegne. I det hele taget var det slet ikke værd at ofre sagen så megen opmærksomhed.

Når alt kommer til alt fortæller tegningerne langt mere om tegnerne selv og om den avis, der havde så travlt med at få dem fremstillet, end om den person de forestillede. I mange år har den samme avis med forkærlighed angrebet den danske folkeskole og især dens undervisere. Nu havde den åbenbart brug for et nyt fjendebillede.

Johan Herman Wessels digt, hvor dommeren lader en bager undgælde for smedens drab på en anden bager har fået fornyet aktualitet. Med det som baggrund, blev det måske lidt lettere for mine elever at bære over med de ophidsede gemytters trusler,

Skulderbladet på nettet: <http://www.skulderbladet.syssel.dk>

med tegnerne og med avisen.

**»Thi kiender jeg for Ret:
Den ældste Bager skal undgielde det,
Og for det skedte Mord med Liv for
Liv bør bøde,
Til velfortiente Straf for sig
Og ligesindede til Afskye og til
Skræk«**

Var det bare kendt af en større del af verdens befolkning. Digtet kan læses i sin helhed på hjemmesiden for Arkiv for dansk litteratur: <http://adl.dk>

Jo ældre man bliver, jo flere erindringer samler man sammen. Sommetider kan en i sig selv ubetydelig tildragelse få en med årene voksende betydning. En sådan er en situation fra min egen skolegang på Nørre Søby Skole. Det var en musiktime og der skulle foreslås en sang. Som så ofte før blev ”Dengang jeg drog af sted” foreslået. Den var så kæk, syntes vi, både i melodi og tekst. Dens nationalistiske indhold tiltalte i høj grad en flok elever på 10-12 år. Vi var to klasser sammen, så derfor den store aldersspredning. Det var især verset med: ”og den har tysken hånet og trampet under fod”, der tiltalte os; men her havde vores lærerinde, Bodil Mahler en lille ændring. Der skulle synges ”fjenden” i stedet for ”tysken”. Dengang forstod vi ikke helt den dybere mening; men senere gjorde vi. Bodils mand havde været holdt fanget i en tysk koncentrationslejr under anden verdenskrig, og hun havde, den frygtelige oplevelse til trods, styrke og indsigt til ikke at laste et helt folk for forbrydelser begået af

nogle fanatiske ekstremister. Hver gang jeg tager den erindring frem, vokser den lidt i værdi. Jeg holder helt ærligt ikke længere af sangen. De senere års oplevelser med voksende nationalisme og angreb på andre menneskers kultur, race og religion har givet den en anden og mere negativ betydning end den havde dengang.

Man skal ikke have læst ret mange historiebøger for at måtte indse, hvilke katastrofer en navlebeskuende og selvforherligende nationalisme kan føre med sig.

Får vi krig? Bliver vi bombet?

Nogle dage, og et par afbrændte ambassader, senere stillede de samme elever mig disse spørgsmål.

Nej! Det kunne jeg ikke i min vildeste fantasi forestille mig; men jeg blev meget foruroliget over spørgsmålene og den usikkerhed de lagde for dagen.

Når en større eller mindre flok ophidsede mennesker brænder flag og bygninger af og råber de værste trusler ud for alverdens vinde, er det hverken det land de kommer fra eller den religion de påstår at repræsentere, der udtaler sig. Det er for mig at se mennesker, der af økonomiske, sociale og politiske grunde søger vold og konfrontation. Det er hverken Syrien, Libanon, Iran eller for den sags skyld den samlede arabiske verden, der står for afbrændingen, lige så lidt som det er hele den danske befolkning, der står bag frembringelsen og udgivelsen af de tolv tegninger.

ZEBRA



Odensevej 43 5792 Årslev Tlf. 65.902428

Kom og besøg vores nye butik!

Vi sælger spændende legetøj og børnetøj til børn i alderen 0-4 år til en fordelagtig pris.

Vi fører flere kendte mærker bl.a.

*OkkerGokker, Ida.T, Lana,
Maileg, Osh Kosh B'Gosh, Shooshoos.*

Vi har flere gode forslag til, hvad du kan give i barsels gave, dåbsgave, eller fødselsdagsgave.

Åbningstider:

Hver lørdag kl. 10-16 eller efter aftale.

*På gensyn
Berit og Ulla*

ZEBRA

Lidt om Varmestuen

Selve navnet VARMESTUEN sætter måske nogle associationer i gang om tidligere tiders "bumser", og velmenende "Hattedamer" !

Men- vi holder os nu til navnet. Det er på en god måde gledet ind i Nørre Søby's bevidsthed.

Formålet med denne lille epistel er at fortælle nye Søbynitter lidt om hvilken glæde de eventuelt kunne få af Varmestuen.

For tiden har vi bob-spil, petanque, gymnastik (for ældre); vi har diskussions- og kaffemik om formiddagen, og den månedlige fællesspisning. Som noget helt nyt- frokost café den sidste lørdag hver måned; her er børn også velkomne.

Mens vi er ved kulturen- har vi også haft forskellige foredrag og andre arrangementer i samarbejde med Forsamlingshuset.

Hver torsdag kan der lånes bøger i et righoldigt lille bibliotek.

Varmestuen er et åbent tilbud til alle aldersklasser i Nørre Søby. Det eneste der kræves er, at man er villig til at tage det ansvar, som altid følger med, når man arrangerer noget til fælles glæde.

I disse "sammenlægningstider", hvor intet er sikkert de små steder, er det af stor betydning at have et samlingspunkt. Et sted som er nemt at gå til,

og hvor folk er vant til at tale sammen.

Varmestuen er et sådant sted, og kan blive endnu bedre, hvis nye ansigter, nye initiativer dukker op.

Hvis I rækker os en lillefinger, ta'r vi IKKE hele hånden!!

Så mød op til vores generalforsamling i April!!

P.T. ser bestyrelsen sådan ud:

Palle Langsted, formand, tlf. 65 90 24 43
Øvrige medlemmer:

Ulla Abildgård
Kirsten Pindstofte
Gunnar Hansen
Lene Christensen

Med venlig hilsen

**Hanne Christensen /
Lene Christensen**



Gammelgaard

Igen kunne jeg læne mig op af en gammel erindring, jeg en gang imellem bruger i mit arbejde.

Det var i et af de første år jeg var lærer. To af mine elever kom til mig og beklagede sig over en klassekammerat, der stod på den anden side af vejen og overdængede dem med skældsord. Udover at udvise et dybtgående kendskab til sprogets stærkeste gloser, demonstrerede den ophidsede kammerat en fantastisk evne til at bevæge lemmerne i alle mulige retninger. På en eller anden måde mente de forrettede elever, at have krav på at kammeraten blev straffet for den overlast deres ære havde lidt.

"Hvem tror I de forbipasserende tænker opfører sig dumt, jer eller ham?" Stillet overfor at skulle tage stilling til det, måtte begge erkende, at kammeratens fagter og skældsord ikke sagde noget som helst om dem; men derimod ret meget om ham selv. Der var absolut ingen grund til at føle sig krænket. Det hører med til historien, at den noget ophidsede kammerat med tiden udviklede sig til at blive en rig-

tig god og hjælpsom person, der bestemt ikke kunne drømme om at gøre en flue fortræd.

Det er lidt det samme, når mennesker med manglende eller stærkt begrænset indlevelsesevne kan finde på, at sammenligne andre mennesker med kræfterceller og ukrudtsfrø. Det siger kun noget om de, der kan få sig selv til at sige og skrive noget så grimt. Jeg vil til enhver tid foretrække de mennesker det går ud over, frem for de, der skriger sig blå i hovedet, som i sin tid den ophidsede klassekammerat. Jeg håber inderligt at de også vokser sig fra det og med tiden lærer at opføre sig ordentligt.

Peter Albrekt

Efterskrift. Jeg blev for et par dage siden ringet op af en telefonsælger, der gerne ville have mig til at abonnere på Jyllandsposten.

Jeg sagde høfligt nej tak.

Varmestuen

Torsdag d.16.Marts, kl.19.30, får Varmestuen besøg af **Jacob Dauerhøj, Dalby.**

Han vil holde sit foredrag med titlen "**Ovenover alting stråler Moder Sol**", som handler om hans mange oplevelser som henholdsvis skolelærer på Hindsholm, borgmester i Kerte-

minde, og nu bedemand samme sted! Varmestuen er vært ved et lille traktement.

Fællesspisning i marts bliver afholdt **fredag den 10. marts** kl. 18.00. Husk at ringe til Bente på tlf. 65901944 senest tirsdag den 7. marts.

Månedens digt

*En morgen i marts er gæssene landet.
De ligger i flokke og vugger på vandet,
mens viben dykker i sanseløs svimlen,
og lærken stiger og stiger mod himlen*

*En regnorm af lykke lader sig æde.
Brune marker i forårsvæde,
et genvundet håb stryger hen over landet,
den morgen i marts da gæssene landede.*

Huspoeten

Er du det nye kor medlem?

Hvem er Nr. Søby koret?

Koret har i 2007, 20 års jubilæum. Koret er stiftet i Nr. Søby og benytter den lokale skole som hjemsted for aktiviteter.

Korets medlemmer kommer fra 4 kommuner som ved kommune sammenlægningen bliver inden for den samme kommune.

Koret benytter 4 stemmer, sopran, alt, bas og tenor, og ledes af Rene E. Frederiksen.

Koret har for nuværende 27 medlem-

mer. Vi vil, før vores 20. års jubilæum, gerne forøge dette medlemstal.

Det er her der er brug for dig!



Koret har mange aktiviteter:

**Vinterfest med vore pårørende.
Årlig generalforsamling.
Forårskoncert.
Sommer tur med pårørende.**

Du kan henvende dig til et medlem af koret eller formanden Flemming Holstad

Tlf.62631817. mobil 28899218. e-mail. f.holstad@mail.dk.

Eller mød op en mandag kl. 19.30.

Du skal være så hjertelig velkommen.

**Med venlig hilsen
bestyrelsen**

Af Nørre Søbys Dagbog

Nr. Søby eller Nørre Søby

En og anden har måske bemærket og undret sig over de to stavemåder, som anvendes – eller er det bare blevet en ”naturlig” del af vores bynavn – frit valg?

Lokalarkivet brugte også til at begynde med ”Nr. Søby”, for sådan stavedes det ”alle steder” – næsten. På et tidspunkt ændrede vi det til det mundrette Nørre Søby – ligesom sognets ældste virksomhed: Nørre Søby Mølle. Jeg blev engang af en turist spurgt, hvad ”Nr.” stod for, og da gik det op for mig, at selv i denne forkortelsernes tidsalder kunne der være brug for at skrive navnet fuldt ud. – ”Jamen, det er meget lettere bare med ”Nr.” - prøv at tælle; det drejer sig om 2 – to – tegn mere, og så er der ingen tvivl om vort fulde navn.

Carsten Abild, formand for Landsbyerne i Danmark, minder i denne reformtid om vigtigheden af at fastholde identiteten ved brug af lokale stednav-

ne i adresserne. Så lad os holde fast i, huske på, at fortælle omverdenen, at vi fortsat bor i Nørre Søby, selv om den administrativt bliver en del af Faaborg-Midtfyn Kommune.

Jeg er godt klar over, at en gennemført ændring betyder nye stempler, tryksager m.m.m.; men vi kan da gøre en begyndelse ved at liste det ind i dagligt brug. – Hvem ved, måske breder det sig?

Aase Refstrup

