

13. Årgang nr. 9. 1. November - 1. December 2003 ISN0906-6519

SKULDERBLADET

for Nørre Søby og omegn



**JULEMESSE
NR. SØBY FORSAMLINGSBUS
SØNDAG DEN 23. NOVEMBER
KL. 10,00 - 17,00**

Så nærmer tiden sig, for den årlige julemesse i Nr. Søby Forsamlingshus.

Vi kan igen i år byde på mange forskellige stande, med masser af lækre ting til julen.

Blandt andet: blomster, dekorationer, adventskranse, papirklip, tøj, nisser, legetøj, slikbod, samt lokalhistorisk arkiv.

Stor bamsetombola.

Salg af lotteri hele dagen, med mange flotte gevinster.

Lodtrækning på indgangsbøn hver time.

Kaffe, øl, vand, gløgg og æbleskiver kan købes.

Indgang 10,00 kr., hvor du deltager i lodtrækningen om en stor gevinst, værdi ca. 2.500,00 kr.

**KOM OG VÆR MED
Bestyrelsen**

I lyst og nød

Hun havde tænkt, eller rettere følt, da hun for et stykke tid siden så en yderst velmenende herre, tone frem på T.V. for at oplyse seerne om, at han atter agtede at stå i spidsen for en indsamling, der skulle munde ud i en Folkegave til dette års royale par. En Folkegave af en eller anden grund, havde hun følt sig gået for nær. Det var ligesom med Kristelig Folkeparti, eller Dansk Folkeparti, hvad bildte de sig ind, der var noget, ih' hvor er det rigtigt over det, som hun bare ikke kunne tage,

Mon ham den velmenende herre på TV. havde skænket det en tanke, at landets kommende monark var et yderst velbegavet menneske, som i rigt mål havde mulighed for, ved egen hjælp, at få eventuelle ønsker opfyldt. At han måske ville føle det bare, lidt pinligt at modtage en Folkegave. Verden var jo ikke ligefrem lyserød, selv set gennem royale briller. Hvorfor sad hun her og var så sur og smålig? Et eventyr havde folk til alle tider brug for. Måske kom hendes irritation, men især tristhed sig over, at hun netop havde siddet og læst i National Geographic, at tre milliarder mennesker, næsten halvdelen af jordens befolkning, kæmper for at overleve på mindre end 13 kroner

om dagen, med alt hvad det indebærer af nød. At børn helt ned til fem år, sælges af forældrene, for at andre søskende kan overleve, De sælges til usunde værksteder, hvor de arbejder 11 timer i døgnet og er låst inde om natten så de ikke kan flygte.

Måske blandede hun tingene sammen, det fik hun faktisk tit at vide.

Folkegaver, og inden længe ville vi drukne i Julens kataloger, vi vil drukne i søde sager og lune retter.

Nej, magtesløshed er en grim fornemmelse, især når man ikke selv er ved at dø af sult.

Hun kunne forestille sig en kvindehær, der vandrede tudbrølende verden rundt, EN LEVENDE GRÆDEMUR, lige til alverdens kloge jakkesæt forbød at nedsætte udvalg, med langsigtede mål. For er man en lille dreng på fem år, der arbejder 11 timer i døgnet, på et usundt værksted et eller andet sted i verden, kan man så dårligt vente.

Men som sagt, hun havde det med at blande tingene sammen.

Der var bare det, med billedet af ham den lille dreng.

S.B.

Lokalarkivet for Nørre Søby Sogn

Postadresse: Kirkesøvej 9

Nørre Søby

5792 Årslev 2003-10-01

Årslev Kommune

Kultur- og socialudvalget

Bystævnet 21

5792 Årslev

Vedrørende evt. fælleslokale.

Den 30. september var de 4 Årslev-arkiver samlet til det årlige Fællesmøde, denne gang i Nørre Søby. Et vigtigt punkt på dagsordenen var stillingtagen til kommunens forespørgsel på mødet den 27. marts om eventuel interesse for samling af arkiverne i inspektørboligen ved Carl Nielsen-Skolen.

Spørgsmålet har været grundigt debatteret i de respektive bestyrelser, og resultatet blev præsenteret på fællesmødet, hvor fordele og ulemper kom på bordet. Arkiverne besluttede at svare hver for sig, og her kommer Nørre Søbys svar.

Vi takker nej til det venlige tilbud, som imidlertid viser, at kommunen har øje for arkivernes betydning i samfundet. Begrundelsen skal ikke søges i snæver lokalpatriotisk holdning – i negativ henseende. Alligevel er det lokale stærkt fremme i billedet; vi har nu brugt 25 år på at opbygge kendskabet til og brugen af Lokalarkivet, som stedet hvor man kan søge oplysninger om det nære samfund, som Nørre Søby udgør. Hvor man kan aflevere papirer, billeder m.m., alt det, som i vor terminologi kaldes: arkivalier. Efter en del år med beskedent medlemstal er der nu støt stigende tilslutning til Lokalarkivet, og den udvikling ønsker vi ikke at bremse. - Vi har brugt den mellemliggende tid til at sondere stemningen blandt medlemmerne, og der var ikke tilslutning til udflytning af arkivalierne på nuværende tidspunkt.

Hvad fremtiden bringer, ved ingen af os i dag. Her tænker vi bl.a. på debatten omkring kommunesammenlægninger. Vi mener derfor, at vi tjener historien bedst ved at fortsætte som hidtil, således at vi til enhver tid kan præsentere et arkiv i Nørre Søby med et righoldigt indhold og en interesseret medlemsskare.

På bestyrelsens vegne

Aase Refstrup, formand

Iver Andersen, kasserer

"Vedr. evt. fælleslokale for de lokalhistoriske arkiver.

Med henvisning til bestyrelsens svar af 1. oktober 2003 vedrørende en eventuel samling af de lokalhistoriske arkiver i den tidligere inspektørbolig ved Carl Nielsen-skolen kan det herved meddeles, at Årslev Kommune respekterer bestyrelsens afgørelse og tager denne til efterretning. Med venlig hilsen
sign. Torben Bach-Petersen - Max Mortensen "

Naturkalenderen.

En vindstille morgen i oktober efter en nat med let nattefrost og med tyk rim på græsplænerne, begynder jeg min cykeltur ad Odensevej og ned

ad Radbyvej. Ved et af husene er manden ude for at hente brændende ind, det er

rart at få lidt lunhed indendøre. Det er lidt af tidligere somres solskin, der er lagret i træet, som hentes ind.
Det går stærkt ned af bakken til Bondehave-
renden, hvor jeg bremses lidt for at se om der er vand i renden. Det er der ikke og den har været tør i lang tid på grund af for

lidt nedbør. Søby Sø mangler også en halv meter vand.

Til venstre ad Hovgyden med hegn på den ene side og bar mark til ven-

stre. Jeg står af cyklen for at nyde det fantastiske syn af solen, der i striber skinner gennem en let dis, der ligger omkring træerne ved Bondehave-
renden.

Jeg kan nu også se at

mar-
ken
ikke
er
bar.
Milli-
oner
af
ed-
der-
kop-
per
har

lavet et silketyndt tæppe fra hver eneste jordknold til den næste.



Duggen i spindet har sammen med den opstående sol gjort det synligt. Længere ude ved Hovlung mose ligge tågen lavt over vandet: Mosekonen har brygget. Jeg passerer de

to store vindmøller, der dovent kører rundt selvom man ikke

kan mærke nogen vind. Røgen fra en skorsten går også lige i vejret, så det må være i højden at der er lidt bevægelse i luften.

Jeg kører forbi det eneste hus på Hovgyden, det er sat så flot i stand.

Vender man sig om herude har man et fint kig til Nørre Søby kirke, der ligger rød og hvid i solen.

Lige efter huset står der i højre vejside en lille granitsten med indhugget bogstaverne NS. Her er den gamle sognegrænse og nu kommunegrænse til Broby.

I toppen af et hegn lyser noget hvidt op – det ligner en plastpose – jeg står af cyklen og står lidt og stirrer på det hvide og pludselig letter det og flyver

væk, det var en ung musvåge, der blev utryk ved min nærværelse.

Jeg fortsætter ud mod Allested og drejer to gange til højre og er på vej mod Radby ad den lange lige vej, hvor jernbanen fra

Nørre Søby til Allested har gået tværs over nu passerer kun højspændingsledningerne,

der giver hvileplads til mange forskellige fugle. I Radby, hvor Hans-Signe tidligere havde manufakturforretning svinger jeg til højre igen mod Radby. Igen kører jeg over kommunegrænsen og på min højre side står Birgit og Pouls ædelgraner pyntet med spindelvæv og dugperler, der stråler i solskinnet.



Over den gamle jernbaneoverskæ-

ring og til venstre ned ad Nyvej, der blev anlagt, da

Søbysø-gård blev fængsel i 1933.

Lidt længere fremme hvor skoven Nymarkslund begynder, cykler jeg ind til venstre ind i skoven. Der er der tre mulige veje,

venstre, højre og ligeud og alle tre fører igennem skoven og ud til Rødeledvej. Tak til den private skovejer, at vi må komme i de private skove og nyde det pragtfulde miljø.

Ud på Rø-



Sigfred Pedersen aften

i Nørre Søby kirke tirsdag den 4. Nov. Kl 19.30

” Nu går våren gennem Nyhavn ”
”Tørresnoren ” og en række andre kendte sange skrevet af Sigfred Pedersen vil kunne genopfriskes

denne aften i kirken. Sigfred Pedersens niece og hendes mand, Bennie og Poul Gammelgård vil underholde om manden, der står bag mange af de danske sange. Arrangementet er gratis, oplyser Menighedsrådet.

Fællesspisning i november

bliver afholdt fredag den 21.11.2003 Kl 1800.
Husk at ringe til Bente – 65901944 – senest tirsdag den 18.11.03.

Reception

Det er ikke hver dag en ny ”-isme” indenfor malerkunsten kan introduceres. Det sker lørdag den 29. November 2003 på Søstedvej 19, hvor Galleri Hestehavegård åbner dørene for første gang med salg af kunst, antikviteter, gaveartikler, vin, digte m.m. Hans Rasmussen, der debutterer som maler, udstiller absurde malerier og vil

fortælle lidt om sine billeder og om hverdagens absurditeter. Digtsamlingen: Mors Egne udkommer i en ny udgave og Huspoeten vil læse op af egne digte. Der bliver endvidere prøvesmagning af rødvin fra Christian Casenove, Montner.

Else-Marie og Peter Albrekt

Månedens digt

*Jeg har fået en fugl, helt af glas,
den hænger i mit vindue, ret så tilpas.
Den fylder stuen med sød poesi,
en lille, men yndig gave at gi’.*

*Den er blå, som poesiens blomst,
fortæller at digte, er svært, men aldrig omsonst.
Alle kan huske Kaj Munks Anemone,
lille og spinkel, en blå Amazone.*

*Min lille fugl, har ingen lyd,
den er præcis, det, som jeg tror, hvilken fryd.
Til bare på en halvgrå dag,
at skænke mig lidt velbehag.*

Huspoeten.

Nørre Søbys kalender

November - december 2003.

Tir.	4. Nov.	19.30	Om Sigfred Pedersen	Nørre Søby Kirke
Fre.	21.	18.00	Fællesspisning	Varmestuen
Søn.	23.	10.00	Julemesse	Forsamlingshuset

Faste ugentlige aktiviteter

Mandag	Gymnastik	10.00 - 11.00	Varmestuen
	Læseforeningen	14.00 - 16.00	Varmestuen
	Øveaften, dilettant	18.00 - 21.00	Forsamlingshuset
	Nørre Søby Koret	19.30	Skolens aula
Tirsdag	Banko	19.30 -	Forsamlingshuset
	Træning - NSB	19.00 -	Stadion
Torsdag	Læseforeningen	14.00 - 16.00	Varmestuen
	Træning - NSB	19.00 -	Stadion
Fredag	Legestue	10.00 -	Varmestuen

Faste månedlige aktiviteter

1. Mandag	Lokalarkiv	14.30 - 17.00	Skolen
1. Onsdag	Kaffemik	10.00 -	Varmestuen
1. Torsdag	Skulderbladet	19.30 -	Søvej 23
3. Onsdag	Diskussionsklub		

Redaktionsmøderne er offentlige - kom med dine gode ideer.

Kom bladet ikke, så ring til : 65991559, 65901719, 65902475, 65901501

Løssalg : 4 kr. pr. stk. Kan købes hos redaktionens medlemmer.

Annoncering : 1 kr. pr. spaltmillimeter

Årsabonnement, inklusiv forsendelse : 100 Kr. pr. år.

Redaktør og ansvarshavende : Peter Albrekt

Næste nummer udkommer den 1. december 2003. Deadline : 15. november 2003

Sats : Syssel.