

SKULDERBLADET

for Nørre Søby og omegn



Historien gentager sig

Af Nørre Søbys Dagbog

I denne tid, hvor **kommunesammenlægninger** diskuteres livligt, finder jeg det interessant at se tilbage på 1966/1970, da den første store ændring af det gamle samfundssystem i nyere tid fandt sted. Lokalarkivet havde i april 1984 besøg af **gårdejer, fhv. sognerådsformand Karl Jensen**, som i samtalens løb fortalte om sit kommunale arbejde.

Interviewer: Aase Reffstrup (AaR) _____

Det startede i 1950. En del af de unge mennesker, som jeg havde meget kontakt med gennem gymnastik og folkedans, sagde, ”at vi vil sør’me have Karl i sognerådet. Han skal på listen på en eller anden måde”. Der blev agiteret temmelig kraftigt. Jeg kom på listen som nr.9 og kom alligevel ind. Det var i 1950. Jeg var meget stolt af det og havde en meget interessant periode sammen med Thomas Nielsen, som var sognerådsformand. Det var dengang, man ikke havde noget specielt kontor, det foregik hjemme i Thomas’ dagligstue. Når der under krigen kom folk, som skulle have rationeringsmærker (sukker, smør o.l.), hentede Thomas dem oppe under sofaen, hvor de var gemt.

I den periode blev der **diskuteret skolebyggeri**, og Nørre Søby blev sådan set delt i 2 hold. Jeg holdt på, at vi skulle udbygge den gamle skole, for det var det billigste. Der var spørgsmålet om lærerboligerne ved skolen. Blev skolen flyttet herop til byen, så skulle der også bygges nye boliger. Til sidst blev vi enige om at udvide skolen med to klasser (efter mange forhandlinger) – jeg mener, det var i 1954. – Det gik mod valg; men mange var fornærmet på mig over skolesagen. Jeg blev da opstillet til valget i 1954, men kom ikke ind. Op til valget i 1958 blev der igen agiteret for, at jeg skulle med, og jeg kom ind og blev opfordret til at

være sognerådsformand, for Thomas ville ikke mere, han var ikke så rask. Jungsgaard var kasserer, og vi havde nu de små stuer oppe i Posthuset, hvor vi havde åbent nogle timer 2 eller 3 dage om ugen. Vi blev enige om at dele lige over: Jungsgaard passede regnskaberne, og jeg tog mig af beregning af folkepension, passede folkeregistret m.m.

Det var i den periode, det kom, at vi blev tvunget til at blive lagt sammen – vi skulle være større kommuner. Det var en stor sag at tage stilling til. Det store spørgsmål var: hvilken side skulle vi til? Jeg husker, at vi først var i Heden for at forhandle med Erik Hansen, som var sognerådsformand derovre. Vi ville gerne sammen med Heden og evt. Allested og en del kommuner lige her på Midtfyn. Det var der ikke interesse for i Heden; de arbejdede for at komme til Ringe, og det var vi ikke interesseret i.

Så forhandlede vi med Allested, som havde forhandlinger med Stenløse-Fangel. Jeg mener at kunne huske, at vi var 3 ude at forhandle med Stenløse-Fangel. – Så blev vi indbudt til forhandling med Årslev, Sdr. Næraa, Højby, Nr. Lyndelse, Rolfsted og Ferritslev, og resultatet blev, at Nørre Søby gik sammen med de 4 førstnævnte. Det var i 1966. - Rolfsted og Ferritslev kom først med i 1970, da Højby gik til Odense.

AaR: ”Jeg forstår af det, du fortæller, at kommunesammenlægningen blev overladt til de enkelte kommuner. De skulle forsøge at finde nogen, de kun-

ne gå sammen med. I skulle selv føre de forhandlinger – det var ikke noget, der blev trukket ned over hovedet på jer.”

Karl Jensen svarede: Nej, det var det ikke, det måtte vi selv finde ud af. Man forsøgte at få et indbyggerantal på omkring 10.000; men så vidt jeg husker, kom vi ikke højere end ca. 7000, og det blev godkendt.

Ved forhandlingerne med Allested var det Harald Nielsen – Nr. Lyndelse/ Jens Brøndgaard – Årslev/ Marcussen – Højby/Arne Christensen – Sdr. Næraa/Niels Peter Nielsen. Jeg husker ikke navnene fra Ferritslev og Rolfsted. – **Sådan som Årslev Kommune ser ud nu, sådan har det været siden 1. april 1970.**

På spørgsmålet om, hvordan det rent praktisk blev ordnet med kommunesammenlægningen, hvordan man ordnede det med økonomien, svarede Karl Jensen.

Det er et meget vanskeligt spørgsmål at svare på. **Den økonomiske baggrund** var ikke ens for kommunerne; der var ingen bestemmelser – så vidt jeg husker – man gik bare ind med det, man havde eller ikke havde.

Så var jeg med i storkommunen de første 4 år; vi var 15 medlemmer. Det var ganske anderledes end at sidde 7 og forhandle i vores lille kommune. Det var mærkeligt; mange forskellige spørgsmål skulle der tages

stilling til. Jeg kom med i **teknisk udvalg** det første år og var med til at købe en del jord, som skulle bygge-modnes. Vi købte bl.a. to gårde i Højby: den ene er udstykket, men den anden er ikke udstykket endnu [1984]. – Så var jeg med i **ligningskommissionen**, var formand i de 4 år, jeg var med.

Vi var ikke glade ved sammenlægningen, det kan vi godt blive enige om; men vi kunne jo heller ikke have kørt videre som en lille kommune, når vi tænker på alle de sociale goder, som skulle ensrettes. Det må erkendes, at man bedre kan foretage sig noget i en stor kommune end i en lille. Men det personlige bliver væk.

AaR: Angående det personlige. Jeg husker en høstfest, hvor pastor Gottschalck Rasmussen holdt festtalen, og det var lige efter sammenlægningen – det har nok været i 1966. Han kunne jo være meget spøgeful, på en sjov, ironisk måde. Bl.a. talte han om det, der nu var sket i vort lille sogn; om de her mange mennesker vi var kommet sammen med – der var

nogen helt ovre på den anden side af **Svendborg-vejen!** Det var jo så langt væk, at man slet ikke kunne forestille sig det! Det kunne ligesom ikke komme os ved.

Min mor talte om, at vi nu boede på Årslev mark!!

Karl Jensen fortsatte: Ja, det kan vi vel af og til føle det som stadig væk. [1984]

Jeg er lidt efter dem, der averterer i vores blade, skriver gadenavn, nr. og så 5792 Årslev. Ikke et ord om Nørre Søby! – **Vi skal selv gøre noget for at holde liv i Nørre Søby-navnet.** – Jeg havde et tilfælde med min medhjælper, Ejnar Pedersen, som forleden fik en medalje fra Landboforeningen. Der stod i avisen: Ejnar Pedersen, Røjlevej 4, Årslev. – Så jeg ringede til avisen, og det blev rettet dagen efter!

Aase Refstrup

Varmestuen.

Fællesspisning i November bliver afholdt fredag d 12.11.04 kl.: 18.00.
Husk at tilmelde til Bente, telefon 6590 1944 senest tirsdag den 9.11.04.

Kirken

MUNKEKORET medvirker ved gudstjenesten i Nørre Søby kirke søndag den 7.nov. kl.11.00 og i Heden kirke samme dag kl. 9.30.

Sådan er der så meget.

Der er så dejligt ude på landet, i NR. Søby har vi, en smuk og velholdt gammel præstegård, med en lige så velholdt gammel have, med den smukkeste udsigt over søen. Til kirken hører et anneks, smukt udstyret, set udefra, et rent lykkeland, Morten Korch, kunne ikke have fundet noget bedre.

Som i enhver andegård, opstår der problemer, for nok er her dejligt, men kun hvis nogen holder hjulene i gang. Til det brug har man noget så fint som syv folkevalgte voksne mennesker, plus en præst. Fint skal det være, og fint er det, så derfor fik man samarbejdsproblemer, men da det ikke rigtig er noget man taler om, forblev det

en hemmelighed for al folket. For sådan gør man i en rigtig andegård, nær det kom i avisen, og så er det ganske vist. Hvis jeg nu hed H. C. Andersen, ville I få en slutning om det der med, at man kan godt være født i en andegård, hvis!!.

Nu hedder jeg Christensen og jeg er trist over, at alle de smukke og vel passede faciliteter, det kirkelige liv har i Nr. Søby, ikke kan få både præst og folkevalgte til at svinge sig op, for at se det hele lidt fra oven, hvem ved måske støder de ind i ærkeenglen Gabriel, han skulle nok kunne give et par gode råd.

Hanne Christensen

Naturkalenderen

Hvor er det dejligt at være pensionist, man kan blandt andet lade sofaen springe på ryggen i middagstunden, det kan hænde, at jeg lader den gøre det, med fare for ikke at kunne falde i søvn om aftenen.

Denne middag var der tilsyneladende andre kræfter, der gjorde sig gældende: Jeg havde et ærinde på politistationen i Odense (motorkontoret) og vejret viste sig fra den bedste side med sol og næsten vindstille, så jeg besluttede mig for at cykle derind.

En flaske vand i tasken og afsted gik det. Der er heldigvis cykelsti det meste af vejen, så på trods af mange biler, er det en ret sikker tur. Ned under omfartsvejen og op mod Nr Lyndelse. Ved det gamle gartneri holder der en campingbus til salg og på cykel kan man nå at læse, at den koster 119.000.- kr. – mange penge. Lidt længere fremme kan jeg vinke til en anden pensionist, nemlig politiet i den blå vogn med fartfælden, jeg overholder nemt de 50 km. vi må køre.

Forbi Kildemoes Cykelfabrik, med mange ansatte, deraf en del fra Nørre

Søby og Danish Bamboo, der som Kildemoes altid betænker foreninger m. v. i Nørre Søby, når der bedes om gaver til f. eks. Julemessen.

Cykelstien har en dejlig jævn asfalt, det er herligt at cykle. Kører forbi det gamle frugtlager lige overfor vejen med det sjove navn Kesselstedet. Ned ad bakken og over Lindved Å og op igen til Volderslev. Her bydes man velkommen til Odense med en ” dejlig ” lugt af grisestalde fra Volderslevgaard.

Så slipper cykelstien op og jeg må dele vejbanen med biler, der suser tæt forbi. Lige efter at jeg har passeret bondegården med en flot lindeallé går der på marken tilhøjre 4 rådyr og græsser, herligt at se så tæt på byen. Jeg er nu i den store rundkørsel og holder et lille hvil, mens jeg betragter biler på motorvejen. Det er fint at en cyklist kan krydse al den trafik på sine egne stier, men man skal være kendt med det, for skiltene er næsten ulæselige. Tænke sig, her har togene til Nørre Søby også kørt, da den tid var (1906 - 1954). Banen gik fra i Fruens Bøge og over Odense Å ved Dalum Papirfabrik op af bakken og videre til Sct. Klemens.

Jeg har frihjul ned af bakken forbi Dalum Papir A/S, der igen er på danske hænder efter at have været svenskejet. Det er en god arbejdsplads, siger en jeg kender, der arbejder der. Ind ad Dalumvej og Sønder Boulevard, hvor sporvognene kørte i

midten af vejen indtil 1952. Jeg hilser på Ansgar Kirke, der blev Ketty og jeg viet for mange herrens år siden. Via Søndergade til Vestergade og H.J.Hansen, der holder 175 års jubilæum i disse dage, med gode tilbud på vin og delikatesser. Ad gågaden og Flakhaven - der betyder flad mark – Overgade til politistationen blot for at konstatere, at motorkontoret er lukket kl 14.- klokken var 14.05. Nå!!

Jeg stiger på cyklen og kører hjem ad samme rute. På Dalumvej er der en baker, der reklamerer med at have de bedste kunder, der køber jeg en span-dauer, der nydes sammen med mit medbragte vand..

Lige før den store rundkørsel, går der en græsbelagt sti af til højre. Kører man ad den kommer man op til det højeste punkt og en bænk til at sidde på og nyde udsigten over landskabet.

Lige før Lindved Å, med Bramstrup til højre går vejen: Skovstien fra, med den kommer jeg over til den gamle landevej langs med voldgraven omkring Bramstrup, der er så stille og fredeligt og kønt. På gelænderet mod søen står en kasse med skiltet : Fyns Amt vandgennemstrømningsmålestation!

Hjemme igen kl. 15.30. Fin tur på ca. 30 kilometer.

Iver

Julemesse i Nr. Søby Forsamlingshus

**afholdes den søndag den 21. november 2004
fra kl. 10.00 - 17.00.**

Så nærmer tiden sig, for den årlige julemesse i Nr. Søby Forsamlingshus. Vi kan igen i år byde på mange forskellige stande, med masser af lækre ting til julen.

Blandt andet: blomster, dekorationer, adventskranse, papirklip, tøj, nisser, legetøj, slikbod, samt lokalhistorisk arkiv.

Stor tombola.

Salg af lotteri hele dagen, med mange flotte gevinster.

Lodtrækning på indgangsbon hver time.

Kaffe, øl, vand, gløgg og æbleskiver kan købes.

Indgang: Kr. 10,00, hvor du deltager i lodtrækningen om en stor gevinst, værdi ca. 3.000,00.

KOM OG VÆR MED

**Med venlig hilsen
Bestyrelsen**

Er der spørgsmål til ovenstående er du velkommen til at kontakte mig på følgende telefonnumre (eller mail)
07.30-16.00 tlf. 70 20 91 68, hjem 65 90 22 65

Med venlig hilsen
Nr. Søby Forsamlingshus

Sekretær
Ulla Rasmussen

Månedens digt

*Fra grantop til grantop,
En edderkop spandt,
Et spind der stråled'
som ren diamant.*

*Den arbejdede tit,
under stort besvær,
men håbede på
det var umagen værd.*

*Den anede ikke at kærlighed,
den kan der være en hage ved,
for ligesom man spinder,
opstemt og glad,
kan man ende som damens middagsmad.*

Huspoeten

Nørre Søbys kalender

November - december 2004.

Søn.	7.	Nov.	9.30	Munkekoret medvirker	Heden Kirke
Søn.	7.		11.00	Munkekoret medvirker	Nr. Søby Kirke
Fre.	12.		18.00	Fællesspisning	Varmestuen
Søn.	21.		10.00	Julemesse	Forsamlingshuset

Faste ugentlige aktiviteter

Mandag	Gymnastik	10.00 - 11.00	Varmestuen
	Læseforeningen	14.00 - 16.00	Varmestuen
	Øveaften, dilettant	18.00 - 21.00	Forsamlingshuset
	Nørre Søby Koret	19.30	Skolens aula
Tirsdag	Banko	19.30 -	Forsamlingshuset
	Træning - NSB	19.00 -	Stadion
Torsdag	Læseforeningen	14.00 - 16.00	Varmestuen
	Træning - NSB	19.00 -	Stadion
Fredag	Legestue	10.00 -	Varmestuen

Faste månedlige aktiviteter

1. Mandag	Lokalarkiv	14.30 - 17.00	Skolen
1. Onsdag	Kaffemik	10.00 -	Varmestuen
1. Torsdag	Skulderbladet	19.30 -	Søvej 23
3. Onsdag	Diskussionsklub		

Redaktionsmøderne er offentlige - kom med dine gode ideer.

Kom bladet ikke, så ring til : 65991559, 65901719, 65902475, 65901501

Løssalg : 4 kr. pr. stk. Kan købes hos redaktionens medlemmer.

Annoncering : 1 kr. pr. spaltmillimeter

Årsabonnement, inklusiv forsendelse : 100 Kr. pr. år.

Redaktør og ansvarshavende : Peter Albrekt

Næste nummer udkommer den 1. december 2004. Deadline : 15. november 2004

Sats : SysseL.