

SKULDERBLADET

for Nørre Søby og omegn



Af Nørre Søbys Dagbog

25 år med lokalhistorien.

Den 6. september 1978 var der inviteret til møde i Præstegården. Formål: at finde ud af, om der var interesse for at stifte en forening til varetagelse af Nørre Søbys historie. Det var der; 11 personer mødte op – og arbejdet gik i gang.

Jeg har haft den store glæde at være aktivt med i alle år; jeg har arbejdet med 3 formænd (Claus Oldenburg, Carl Vejen og Iver Andersen) og har siden 1997 selv været formand. Kasserer-jobbet blev passet af Poul Larsen frem til 1997; derefter har Iver Andersen holdt styr på finanserne. Vi har og har haft interesserede hjælpere og bestyrelsesmedlemmer, ellers kan det hele ikke fungere - Jeg har i alle år arbejdet som sekretær og arkivleder.

Samling af historisk materiale – personlige papirer, ejendoms papirer, billeder m.m.m. – er foregået kontinuerligt i alle år. Arkivet rummer arkivalier om Nørre Søbys historie igennem flere hundrede år. Det vil vi gerne fortælle om i en lille jubilæumsbog. Og det var en stor glæde, at så mange fulgte opfordringen til at støtte projektet økonomisk. Vi arbejder på den, og den vil udkomme i løbet af efteråret – nærmere herom i SKULDERBLADET.

Mandag den 1. september er vi igen på arkivet fra kl. 14.30 til kl. 17. Og frem til juni næste år er der åbent den 1. mandag i måneden samme tid. Kom og besøg os, få en snak om ”gamle dage”, som også kan være fra 1900-tallet – ganske umærkeligt bliver det også historie. Vi har forskellige sentenser, som karakteriserer vores arbejde – en af dem lyder:

” Husk – at i morgen er i dag historie.”

Og i Johannes V. Jensens righoldige litteratur er der gode ord at hente:

"Et folk må holde muligheden for sammenligning fast.

Ellers er man som et individ, der har mistet hukommelsen.

Uden et FØR er der heller intet NU."

Og

*"Hvad hånden former er åndens spor,
Med flint har oldbonden tømret, kriget.
Hver spån du finder i Danmarks jord
Er ejet af dem, der har bygget riget.
Vil selv du fatte dit væsens rod, skøn på
de skatte de efterlod."*

Smukkere og mere inspirerende kan det ikke siges.

Aase Reffstrup

Sensommerfesten i Nr. Søby Forsamlingshus

Skynd jer og meld jer til årets højdepunkt

Sensommerfesten i Nr. Søby Forsamlingshus

Tag fat i venner, naboer, genboer eller kolleger og meld jer til Sensommerfesten i Forsamlingshuset

Lørdag den 20. September kl. 18.30

Der er fællesspisning enten med medbragt mad eller der kan bestilles uspecificeret smørrebrød fra Landsbykonen til kr. 16,00 pr. stk. ved tilmeldingen.

Drikkevarer skal købes.

Nr. Søby Dilettanterne spiller revy og bagefter spiller Den Glade Fynbo op til dans.

Indgang: 50 kr. pr. person.

Tilmelding er nødvendig (også selvom man selv medbringer mad) på et af følgende telefonnumre senest den 15. September:

65 90 21 26 Peder Larsen

65 90 22 65 Ulla Rasmussen

65 90 14 18 Torben Pedersen

**På gensyn
Bestyrelsen**

Nyt fra Varmestuen

Varmestuen starter igen efter en lang og varm sommerferie.

Læseforeningen åbner den 18. August kl. 14. Fællesspisningen starter den 5. September. Som altid er bestyrelsen

åben for gode ideer, Varmestuen er et fælleshus, der kræves kun at nogle voksne går ind og tager et ansvar.

Bestyrelsen

Se, hvad vi kan

”Se, hvad vi kan” stod der på tværs af et rødt hjerte, på et badge, som vi stort set alle gik rundt med i Nørre Søby i september 1988. Det lykkelige år, da ”Børnefonden” og også ”Varmestuen” så dagens lys – vel nok, som en protest imod at Nørre Søby altid var som et lille glemt hjørne.

”Se, hvad vi kan” – det er bare femten år siden, Søbynitterne stemte dørklokker. 250.000 kr. var målet. Nu med et årligt afkast på 12.000 kr.

Nørre Søby har ændret sig på de femten år; meget har vi set forsvinde ud af byens liv. Vi har dog stadig vores Kirke, vores Skole og vores blomstrende BRUGS. Men vi har også et Forsamlingshus, som fremstår så smukt istandsat af bl.a. mange frivillige hænder, til glæde for Brugerne, unge som gamle. Vi har Dilettanter, som et par gange om året laver sjov for børn og barnlige sjæle.

Vi har ”Varmestuen” – eller ”Brugerhuset”, som det hed de første mange år - hvor børnene kunne komme, når de fik fri fra skole, og alternati-

vet var et tomt hus hjemme. Mange frivillige stillede sig til rådighed, så der var saft og kage, nogen at snakke med hver eftermiddag mellem klokken 14 og 17.

Da vort Bibliotek gled ud af byens liv, så et nyt dagens lys i ”Varmestuen”. Vi måtte jo desværre se på, at Ungdomsklubben og al støtte forsvandt til Kommunens nyindkøbte Brugerhus i Nr. Lyndelse.

Så det lille bibliotek, ”Nørre Søby Læseforening”, opstod af asken ved frivillige hænder hjælp og næsten uden penge.

Nørre Søby har en stor herlighedsværdi: søen, skovene, grønne områder, en lille skole, gode muligheder for børnene – alt det grønne er lige uden for døren.

Gode muligheder for børnene er ikke bare en større legeplads. Gode muligheder for børnene er også, at Nørre Søby lever og ånder, at vi f.eks. har et Lokalhistorisk Arkiv, hvor der nu i 25 år har siddet frivillige hænder og samlet Nørre Søbys historie.

Gode muligheder for børnene er, at voksne mennesker tænker sig om - ser helheden - at tingene hænger sammen - på trods af tiden, det mærkelige begreb, som vi alle har, og så alligevel ikke.

Så for mig var det en trist dag, da jeg i Stiftstidende læste, at "Børnefonden"s årlige afkast på 12.000 kr. var blevet en kommunal tillægsbevilling. Enten har jeg eller "Børnefonden" overlevet sig selv.

Hanne Christensen

Naturkalenderen

På mine hyppige ture i skovkanten langs Søby Sø så jeg en dag noget mærkeligt svømme i den nordlige del af søen, jeg synes at jeg kender de vandfugle, der normalt er på søen, men dette var noget andet. Ved nærmere øjesyn viste det sig at være to rådyr, der svømmede side om side. Da jeg gik nærmere fik de øje på mig og vendte om og svømmede tilbage til bredden på Søby Søgårds side. De kom godt i land og forsvandt ind i haven.

Først på sommeren optrådte en mærkelig fugl i Røjle Skov, den var flere gange ved at blive kørt over af bilerne på Røjlevej og den gav iøvrigt nogle meget høje skrig fra sig - det var en voksen påfugl og jeg kender én der bor derude, som gned sig mange gange i øjnene, da den majestætisk skred forbi køkkenvinduerne. Nogle dage senere stod der en notits i Stiftstidende, at den mærkelige fugl i Røjle Skov, var fanget og den hørte hjemme på Lumbygård.

I denne pragtfulde varme sommer (jeg ved godt at varmen ikke er pragtfuld

for alle) har der været rig lejlighed til at benytte hængekøjen i haven i middagstiden (blunden). En dag jeg lå der og kiggede op i den blå himmel, så jeg tre fugle svæve højt oppe, samtidig lød nogle ret høje hæse skrig. Med kikerten kunne jeg se, ved hjælp Lademanns Naturfører, at det var fiskeørne. De ruger nu ved Brændegårdssøen på Sydfyn. De er ca 60 cm lange med vingefang på 1,5 meter og de er brunlige med lys underside. De bærer deres navn med rette, idet fisk, mest de større arter som gedder og karper er deres hovednæring. Fiskeørnen svæver over søen, for så pludselig at styrte sig ned efter en fisk og kan derved komme helt under vandet.

Det er dejligt at have ønsker - det er bedre at få dem opfyldt. Jeg har længe ønsket at se en ræv i naturen. Det skete her i midten af august, en hun og to halvstore unger gik tværs over engen en morgen ved 8-tiden. Ungerne løb legende omkring medens moderen vagtsom og målrettet gik i forvejen.

Iver.

Aftentur i ”Nymarkslund”

Den 26. maj åbnede Ellen Roug endnu engang sit univers for Lokalarkivets årlige aftentur. Jeg tror, vi alle blev smittet af fru Rougs åbenlyse kærlighed til skoven – med alt hvad den byder på af glæder, sorger og spekulationer.

Vi besøgte ”Nymarkslund” i 2000 – så december-1999-orkanens hærgen og det store oprydningsarbejde, der var i gang. Nu, 3 år efter, er der mange nyplantninger, ca. 100.000, bl.a. forsøg med utraditionelle skovvækster, hvoraf nogle har vist positive, andre negative sider. Måske kan forsøgene give inspiration til andre skovejere.

Efter rundgangen i den dejlige skov inviterede fru Roug indenfor i sit smukke, særprægede hus, hvor vi nød kaffen, mens vi stadig havde skoven lige ved siden af. Efter kaffen gik størstedelen af selskabet på den anden side af vejen, ned til den store eg, hvor den tidligere ejer, skovrider Leschly og frue, er bisat. ”Nymarkslund”, Kirkeskoven og Røjle Skov var i familien Leschlys eje fra 1925 til 1990, da Ellen og Erik Roug overtog.

At vejret var perfekt til turen, nævnes for en ordens skyld – alt i alt en aften de 45 deltagere vil huske længe. Stor tak til Ellen Roug.

Aase Refstrup

Tak til Brugsen

Det er sjældent, Nr. Søby er med i de store overskrifter i Fyens Stiftstidende, men når det så endelig sker, så sker det også med manér. Den for Nr. Søby glade overskrift er uden sidestykke den fine omtale af Nr. Søby Brugs. Det glæder en gammel (indført) ”Søbynit” at vor Brugs er kommet på fode igen. Der har været gløde og mindre gode tider for brugsen, men for et par år siden skrabede vi bunden. Og ikke mange troede på, at den kunne komme fri.

Men så kom der et par initiativvige damer, og vupti, så gled det igen – ikke i olie, - vi er klar over at det var med

sved og lange arbejdsdage, og fra dag 1 kunne man se forandring.

Jeg synes byen er hele personalet en stor tak skyldig. Man bliver altid modtaget med et smil, og her i den meget varme sommer kunne vi bare gå ned i det” kolde hjørne”, hvor vi som regel kan finde Rita, samtidig med at ”vor mor” – Kirsten – er over det hele med det store overblik.

Og vi holder dig fast på din udtalelse i avisen, Kirsten, at du ikke kunne tænke dig at stoppe de første mange år.

Tak skal I ha’, alle sammen.

Herluf

Fællesspisningen i Varmestuen

Første fællesspisning i efteråret bliver afholdt fredag den 5.9.03 kl. 18.00

Seniorgymnastikken starter mandag den 01.09.03 kl. 10.00

Husk at ringe til Bente 65901944 senest tirsdag den 2.9.03.

Hilsen Bente & Lise.

Lokalarkivets jubilæum

Som det fremgår af forsideartiklen, kan vi i år fejre Lokalarkivets 25 års jubilæum.

25 år, hvor fortidens begivenheder er blevet taget frem på ny og hvor nutiden omhyggeligt er blevet katalogiseret og gemt for fremtiden.

25 år, hvor en lang række engagerede mennesker i Nørre Søby og omegn har udført et imponerende stykke arbejde med at finde og sikre de endeløse rækker af små og store brikker, der tilsammen udgør Nørre Søbys historie.

25 år, hvor alle der havde kendskab til fortiden behov - enten det nu var af ren og skær nysgerrighed, af interesse for alt det, der havde skabt stedet, hvor vi boede, levede og sov eller det var fordi vi havde brug for en dokumentation i en retslig tvistighed - trygt kunne henvende os til Lokalarkivet og være sikre på at møde både hjælpsomhed og kompetent bistand.

25 år, hvor arkivlederen, i skikkelse af Aase Refffstrup, ikke blot har været arkivleder, men også i mindst lige så høj

grad byens historieskriver.

En indsats nærværende blad har haft umådelig stor glæde af.

Og det hører med til historien, at Lokalarkivet var med til at skabe Skulderbladet for Nørre Søby og omegn for over tolv år siden og på linie med de øvrige interessenter er medejer af bladet.

Der er i hele Skulderbladets levetid næppe udsendt et eneste blad uden en eller flere artikler fra Aases altid veloplagte og velformulerede pen.

Og det er kendetegnende for Aases pen, at alle detaljer er grundigt undersøgt og gennemgåede, så der er sikkerhed for den historiske korrekthed.

Så når vi nu kan fejre Lokalarkivets 25 års jubilæum, er det i særdeleshed også Åase Refffstrups jubilæum, der fejres.

Hjertelig tillykke til jer begge.

red

Månedens digt

Marken dufter af kamille,
På engen græsser køer, ganske stille.
Som en stemning glider lærken i mit øre ind,
Dens kvidren skaber et tankespind.

Flyvende sommer, edderkoppens lette spind
Drilles af en sommervind.
Svaler sejler højt i det blå,
På himmelens dør de banker på.

Snart kommer tågeslør og svalerne er væk.
Mon Vorherre bød dem indenfor,
Så de ku' kvidre der?
I mit øre trøster lærken:
Jeg vil gerne blive her!

Huspoeten

Reception

Der inviteres til reception for arkivar
Aase Refstrup i Varmestuen mandag
den 8. Sept. 2003 kl. 10.00.

som arkivar i Lokalkivet for Nørre
Søby Sogn.

Anledningen er Aases 25 års jubilæum

**Varmestuen, Skulderbladet og
Lokalkivet.**

Nørre Søbys kalender

September - oktober 2003.

Man.	1.	Sep.	14.30	Lokalarkivets sæsonstart	Skolen
Man.	1.		10.00	Seniorgymnastik	Varmestuen
Fre.	5.		18.00	Fællesspisning	Varmestuen
Lør.	20.		18.30	Sensommerfest og revy	Forsamlingshuset

Faste ugentlige aktiviteter

Mandag	Gymnastik	10.00 - 11.00	Varmestuen
	Læseforeningen	14.00 - 16.00	Varmestuen
	Øveaften, dilettant	18.00 - 21.00	Forsamlingshuset
	Nørre Søby Koret	19.30	Skolens aula
Tirsdag	Banko	19.30 -	Forsamlingshuset
	Træning - NSB	19.00 -	Stadion
Torsdag	Læseforeningen	14.00 - 16.00	Varmestuen
	Træning - NSB	19.00 -	Stadion
Fredag	Legestue	10.00 -	Varmestuen

Faste månedlige aktiviteter

1. Mandag	Lokalarkiv	14.30 - 17.00	Skolen
1. Onsdag	Kaffemik	10.00 -	Varmestuen
1. Torsdag	Skulderbladet	19.30 -	Søvej 23
3. Onsdag	Diskussionsklub		

Redaktionsmøderne er offentlige - kom med dine gode ideer.

Kom bladet ikke, så ring til : 65991559, 65901719, 65902475, 65901501

Løssalg : 4 kr. pr. stk. Kan købes hos redaktionens medlemmer.

Annoncering : 1 kr. pr. spaltmillimeter

Årsabonnement, inklusiv forsendelse : 100 Kr. pr. år.

Redaktør og ansvarshavende : Peter Albrekt

Næste nummer udkommer den 1. oktober 2003. Deadline : 15. september 2003

Sats : Syssel.