

SKULDERBLADET

for Nørre Søby og omegn



Søbysøgårds jubilæum

Søbysøgård fejrer den 18. september 75 års jubilæum som statsfængsel

Historisk tilbageblik.

Søbysøgård er en herregård, der har eksisteret i hvert fald fra 1400-tallet. Den tidlig-

ste kendte ejer var Jørgen Urne, der døde i 1480.

Gården har siden været i andre familiers eje, Rantzau, von Holsten, de Falsen, Rosenkrantz m.fl.

Hovedbygningen er fra 1641. Østfløjen er opført ca. 1710 og vestfløjen i 1768. Det er fredede bygninger af betydelig kulturhistorisk og skønhedsmæssig værdi. De tidligere landbrugsbygninger er fra 1911. I 1989 blev nye landbrugsbygninger taget i brug og i 2001 en ny løsdriftstald.



I 1931 blev gården købt af Justitsministeriet og taget i brug som ungdomsfængsel den 18. september 1933. Der er på arealet opført 3 belægningsbygninger til almindeligt åbent fængsel med plads til 84, og i 2003 en belægningsbygning, 26 pladser, til en halvåben afdeling. Senest blev fængslet udvidet til den kapacitet vi har i dag nemlig 134 pladser. I øjeblikket er kapaciteten midlertidigt reduceret med 32



pladser, fordi der ikke er fanger at indkalde til afsoning. Det er desværre ikke fordi kriminaliteten falder, men et udtryk for reformer ved politi og domstole der ikke er kommet helt på plads.

Det gamle anlæg er søgt bevaret. Bag hovedbygningen ligger herregårdsparken, der grænser ned mod Søby Sø, og stedets præg af landbrug er fastholdt.

Fængselshistorisk tilbageblik:

Søbysøgård blev åbnet som det første ungdomsfængsel, efter at Rigsdagen havde vedtaget at indføre ungdomsfængsel som en straffeform i 1930. Herregården Søbysøgård blev valgt fordi den lå centralt i landet, den lå



fjernt og alligevel nær nok en storby, nemlig Odense, den var afskærmet fra offentligheden ved sin sø, samme sø havde godt badevand, den var placeret ved en station og havde egnet landbrugsareal.

Og så at den lå så relativt tæt ved Nyborg, så forskellige funktioner kunne drives derfra.

Ja, sådan var argumentationen. Visse dele holder ikke mere, f. eks badevandet og stationen.

Selvom ungdomsfængslet af mange forskellige grunde måske ikke på alle måder blev helt den forventede succes, så var ungdomsfængslets oprettelse en landvinding.

Søbysøgård blev selvstændig med virkning fra d. 1. november 1943.

Jeg kan tilføje, at ungdomsfængsel som straf blev afskaffet fra d. 1. juli 1973 som én af de til dels tidsubestemte straffe, der blev afskaffet dengang.

Arbejdspladser:

Da fængslet åbnede i 1933 som ungdomsfængsel, var det bærende element arbejde og undervisning som grundfundament. Samtidigt blev de indsatte opfordret til at tage ansvar for egne handlinger. Et fundament der holder også i dag. Det fremgår også af det hæfte som de indsatte ved afsoningens begyndelse fik udleveret, og hvor afdelingsleder Aage Hansen, senere fængselsinspektør, opfordrede de indsatte til at efterleve:

*To frøer faldt i en spand nymalket mælk.
Den ene var slatten, gav op, gik straks*

til bunds – og druknede.

Den anden frø stred af ærlig villie for at holde sig oppe, sprællede og slog om sig hele natten – og hen under morgen sad den frelst på en klat smør!

Ved fængslets start var arbejde om sommeren fra kl. 0600 om morgenen og først kl. 2145 var det sengetid.

Arbejdet var landbrug, gartneri, håndværksfag, snedkeri, smedje, skrædderiet, skomageriet murer- og malerhold. Hertil kom køkkenet, fordi de indsatte blev bespist. Det blev de indtil 2003, for der fra at blive ansvarlig for egen husholdning, på lige fod med alle andre indsatte i danske fængsler.

Undervisning var også fra starten af fængslet meget vigtig, fordi mange indsatte have meget dårlige skolekunderskaber. En udvikling som vi også ser i dag, hvor mange har læse og regneproblemer.

I dag:

Fængslet har i dag plads til 134 indsat-

te, men på grund af mangel på indsatte til afsoning er der midlertidig lukket 32 pladser. Lukningen skyldes at den nu 1½ år gamle politi- og domstolsreform ikke har den ønskede effektivitet med hensyn til få sager ekspederet til kriminalforsorgen. En udvikling som forventes at ændre sig, således at fængslet igen primo 2009 kan genåbne de lukkede pladser.

Fængslet har også i dag flere muligheder for at tilbyde de indsatte behandling for misbrug. En udvikling der forventes meget af, og som jeg tror, kommer til at påvirke det at drive fængsel i fremtiden.

Markeringen:

Jubilæet fejres i fængslet den 11. september 2008, hvor justitsminister Lene Espersen kommer og markere dagen sammen med tidligere og nuværende ansatte.

Med venlig hilsen

Kim Andersen

Fængselsinspektør

Min tid på Søbysøgård

af Jørgen Borg

Da Søbysøgård den 18. september har 75 års jubilæum, har redaktionen i Skulderbladet bedt mig skrive lidt om min tid på stedet.

Jeg kom til ungdomsfængslet, som det hed, i august 1973 og var der til 2000. Søbysøgård var dengang et fængsel for unge kriminelle mellem 16 og 24 år. Dette begyndte at ændre sig, da der var

kommet en ny kriminalreform, der bestemte, at ingen dømte kunne afsone på ubestemt tid, og da ungdomsfængslet indebar noget, som var i strid med reformen, blev institutionen ”ungdomsfængsel” nedlagt, og Søbysøgård kom til at huse kriminelle som kunne afsone dommen eller noget af den i ”åbent fængsel”.

Der havde altid været skole på Søby-

søgård. Hele fem lærere forestod undervisningen af de unge kriminelle, som derudover også skulle deltage i arbejdsdriften, som bestod af et stort landbrug, et smedeværksted, et snedkeri og et pænt stort gartneri.

Dette begyndte så småt efter kriminalreformen at ændre sig. Det blev besluttet, at fængslerne skulle omstruktureres med hensyn til undervisning og arbejde. Planen var Flemming Skadhauges, som var blevet konsulent i direktoratet. Det blev bestemt, at Nyborg og Søbysøgård statsfængsler skulle være prøveklude for de nye ideer.



For Søbysøgård indebar det, at skolen og til dels arbejdsdriften blev nedlagt. Vi havde dengang 80 indsatte og man forestillede sig at halvdelen skulle gå i skole rundt omkring på Fyn, som favnede mange forskellige institutioner. Resten skulle passe arbejdsdriften. To lærere, som nu var tilbage, skulle kontrollere, at ”eleverne” på skolerne passede deres skolegang.

Forudsætningerne holdt ikke, hvilket resulterede i, at skolen på Søbysøgård blev genoprettet i 1980.

Dette blev en ”gylden” tid for skolen. I samarbejde med VUC i Ringe underviste vi i dansk, matematik og EDB med afsluttende prøver i 9. og 10. classes niveau, i til tider fire gange om året. Vi underviste også i fysik og brugte lokalerne på Carl Nielsen Skolen. Lærer

Krogsgård var her en god støtte og Peter Albrekt bidrog med stor ekspertise i EDB, som var i sin vorden. Jeg tror, at vi på dette tidspunkt var den eneste skole her på Fyn, som kunne tilbyde undervisning i dette fag.

I sommerperioden måtte vi også holde skolen i gang, da mange af de indsatte stod uden beskæftigelse, da værkstrene skulle have ferie.

Derfor oprettede vi en ”sommerskole”, som gav os mulighed for at lave ting, som man ellers ikke kunne til andre tider. Vi dyrkede idræt og svømning. Vi sejlede, først med Vig-

goline af Hjarnø, siden med Vesterby, som var ejet af Dansk Forsorgs-selskab. På Ringe Statsfængsel havde man bygget en 46 fods sejler, som vi siden fik lov til at sejle med. Den blev døbt Lodsen, og som skipper brugte vi i mange år overbetjent Flemming Hansen, - Jeg var bedstemand. Dette indebar, at vi på skolen oprettede et hold, der blev undervist i sømandskab og siden kunne bestå prøven som fritidssejler med due-lighedsbevis.

Sommerskolen gav mulighed for mange projekter. Som de noget større kan jeg i flæng nævne: minigolfbane, tennisbane, beachvolleybane og et drivhus, som flyttede fra Langå og her til Søbysøgård. Dette gav os mulighed for at dyrke persille som vi kunne sælge i Odense. Vi var så heldige at have en

forstmand blandt personalet, nemlig Kurt Rosenfeldt, som satte os i gang

deltage i disse udgifter. Det kunne ske, at en elev kom og beklagede sig over at



med at plante graner til juletræer. Blandt personalet "lejede" vi Svend Hangård fra arresthuset i Svendborg, som hjalp os med at bygge bi-stader.



han ingen penge havde, og så sagde vi; "rend så med bøgerne". Dette faldt øko-

nomi-kontoret for brystet og sagen endte på morgenmødet, hvor Birger og jeg altid

deltog.

Birger beklagede meget, men vi havde

Søbysøgård var en dejlig arbejds-



plads. Og i skolen havde Birger og jeg i det store hele frie hænder. Indsatte som gik på f.eks. universitetet skulle selv være med til at betale lærebøgerne. Det skete at vi glemte, at den indsatte skulle

lovet det. Lovet var lovet, og dette kunne man ikke løbe fra. Inspektør Lars Nielsen udbrød: "Kommer I her en dag og siger, at I har solgt slottet, så står jeg af".

Kære Hundeejere!

Det kan godt være, at hunden er menneskets bedste ven, men dens efterladenskaber er det bestemt ikke.

Jeg tror jeg kan sige at alle andre, end de hundeejere der ikke samler hundens efterladenskaber op, er godt og grundigt træet af at skulle zigzagge mellem hundelorte på fortovet.

Jeg kan derfor kun opfordre byens hundeejere til at rydde op efter deres firbenede venner.

Jeg synes, det er noget af det største svineri blot at lade sin hund smide brune dejklumper rundt omkring i byens gader. Desværre er der mange, som har hund, der tillader at, den blot sætter sig og besørger uden at de tager den lille pose og griber om den varme postej. Og jer der ikke gider samle disse hundelorte op, burde selv prøve at stå med en barnesko indsmurt i hundebæ og i øvrigt køre i en bil som også lugter lidt, som om den ikke er renlig, det er fandeme ulækkert.

Mon ikke der er mange, der er enige med mig i dette. I hvert fald giver hovedparten af de personer jeg har spurgt mig ret, blandt andet en kørestolsbruger, som fortæller, hvor ulækkert det er at køre ind i en hundelort, når man skal skubbe sig frem med armene.

De burde selv prøve det, lyder det i kommentaren.

Har hundeejere et "indre gen", der medfører, at de helt overser deres dejlige hund, skider lige ud for min indgang til ejendommen, så jeg flere mørke aftener træder pladask på en lort så stor, som var den produceret af en "mindre elefant"?

Vores dejlige Dagli'brugs, forhandler

poser til opsamling af hundelorte. Der er meget nemt, så her følger en "brugsanvisning":

Man går i brugsen og køber en rulle med plastposer.

Man river to poser af og stopper dem i lommen, og herefter tager man fat i sin velopdragne hund, der straks kommer springende, når der kaldes på den!

Hunden påføres en hundesnor og derefter går det rask hen ad gaden, måske hen til hundens faste "skidested".

Her er det så, at forskellen mellem en god og dårlig hundeejer bliver tydelig! Den dårlige hundeejer står og skuler for at se, er der nogen der ser mig? Og er der det, så vender hundeejeren ryggen til og fortrænger hundens gøren og ladden! Når hunden har afleveret sin lort, så lister han/hun af sted i tryk forvisning om, at andre rydder op efter dem! Den gode hundeejer fortrænger intet! Han/hun ved hvad der sker og er forberedt med en pose. Hunden gør sig færdig og hundeejeren griber ned i lommen efter posen og åbner den. Hånden stikkes ned i posen og posen lægges omkring lorten og fingrene lukkes sammen om den og vupti, så er lorten nede i posen, når man trækker posen af hånden med den frie hånd!

Herefter er der bare tilbage at binde for posen og smide den i skraldespanden, når man kommer hjem.

Lad os fremelske den gode hundeejer! Og den dårlige hundeejer kan risikere at få lorten hjem på trappestenen, så kan han/hun lære det!

Se det var en rigtig lortehistorie.

Den seneste udvikling i lortehistorien, er at, nu ligger der også mange heste-

pærer på vores fortove.
Kan det være rigtigt at byens borgere
vil gøre Nr. Søby til en rigtig lorteby.
Nej vel!
Gør dog rent efter jer, det er mere popu-

lært og velset blandt alle andre medbor-
gere i vores ellers dejlige og hyggelige
landsby.

Carsten Jensby

Af Nørre Søbys dagbog

Som jeg før har gjort opmærksom på, er meddelelser fra Lokalarkivet ikke altid sager, som har mange år på bagen. Vi forsøger at følge med i byens liv i 2008 – idet vi husker på, at ”i morgen er i dag historie” - eller måske mere mundret: ”i dag er historie i morgen”.

Her er lidt af det, som går over i historien

I SB nr. 6 var der en artikel om ”**Trafikforhold på Albanivej**”; det var gengivelse af en skriftlig henvendelse til Vejdirektoratet om et mangeårigt problem for beboerne i den sydlige ende af sognet: mangel på busstoppesteder ved vej nr. 43. – Den 15.5 modtog jeg en kvittering for modtagelsen af brevet fra Steen Eisensee, Middelfart:

”Vejdirektoratet har modtaget henvendelsen vedr. ønsket om stoppesteder i området omkring Nørre Søby. Undertegnede er sagsbehandler. Jeg vender tilbage, når jeg har drøftet sagen med Fyns Politi og andre berørte myndigheder. Jeg skal beklage den sene kvittering for modtagelsen af ansøgningen. – sign. Steen Eisensee.”

Den 27. juni ringede Steen Eisensee (SE) til mig for at orientere om sagen.

”Vej nr. 43 er Vejdirektoratets ansvar inkl. de bestående busstop. Nye busstop er et kommunalt anliggende.”

Så hvad gør vi nu? - Jeg opfordrede SE til at tage kontakt til Faaborg-Midtfyn

Kommune om den foreliggende sag – så nu væbner vi os med tålmodighed og håber at høre nærmere, ellers må vi i gang igen.

Årets udflugt var et besøg hos Kathe og Bo Thuelund – Nr. Søby Auto/Møbelpolstring. En smuk juni-aften mødtes 32 gæster på Gartnervænget 8. Vi blev inviteret med rundt for at se, hvad Kathe og Bo har udrettet i den gamle fæstegård – privaten såvel som virksomheden, hvor gamle, slidte møbler får nyt liv under Bo’s kyndige hænder; det var et meget interessant besøg, som slet ikke kan beskrives i få ord. Vi blev budt på kaffe, indtaget med udsigt til søen og Søbysøgård. Bo fortalte, at han nu har fået godkendelse fra myndighederne til at anlægge en 1500 kv.m sø på arealet ned mod søen. Det er et meget fugtigt område, hvor vandet bare ligger et spadestik nede. Det bliver interessant at følge livet omkring den nye sø, som bl.a. vil tiltrække fugle og insekter.

En hjertelig tak til Kathe og Bo for en rigtig god oplevelse.

Jubiiiiiiii! - Tilsagn om nye fælleslokaler til de lokalhistoriske arkiver i Nørre Søby og Nr. Lyndelse. – Skrivelse, dateret 01-07-2008 fra Plan og kultur / Faaborg-Midtfyn Kommune,

lyder sådan:

”Som I allerede mundtligt er orienteret om, har I jo fået tildelt nye fælles arkivlokaler på Nr. Søby Skole.

Hermed fremsendes udskrift af Kultur- og Fritidsudvalgets beslutningsprotokol vedr. punktet om nye arkivlokaler.



Plan og Kultur er glade for, at det er lykkedes at indgå en aftale, der sikrer jer langt bedre tilgængelige arkivlokaler, end I tidligere har haft.

Efter aftale med Torben Bach Petersen kan I påbegynde flytningen, når håndværkerne er færdige med ombygningen, hvilket er senest 1. januar 2009. I får stillet lokalerne frit til rådighed, men skal selv stå for rengøringen. - Med venlig hilsen, sign. Peter Stenstrup Holm, kultur- og fritidskonsulent.

Uddrag af sagsfremstillingen:

På Kultur- & Fritidsudvalgets møde 31.10.07 blev ansøgningen fra arkiverne om fælles placering på NS Skole drøftet. Man ville afvente fagchefens indstilling om den fremtidige anvendelse af NS Skole. Efter af kommunalbestyrelsen har truffet beslutning om at skabe et specialpædagogisk center m.v. i den tidligere skole, er der indgået en aftale for anvendelse af nedenstående

lokaler.

Aftalen omfatter gymnastiksal, aula med mindre tilstødende lokaler bag scenen, samt de 4 klasselokaler der ligger ved aulaen. – Disse lokaler kan frit benyttes til arkivformål og folkeoplysende foreninger. – NS-arkiv og NL Lokalhistoriske samling tildeles de to klasselokaler med toilet og depotrum, som vender ud mod hovedlandevejen. Aftalen for arkiverne er ideel, da den sikrer de to arkiver gode fælles arkivforhold med en handicapvenlig adgang. Herved fri-



gives arkivernes tidligere lokaler på NS Skole og pedelboligen på CN-Skolen til anden anvendelse.

Der er ikke afsat midler til lokalernes istandsættelse, men det skønnes heller ikke påkrævet.

Da skolen er under stor ombygning, kan arkiverne først flytte ind 1. januar 2009 eller tidligst når ombygningen er tilendebragt i løbet af efteråret. Der foretages ikke rengøring i arkivlokalerne, hvorfor denne funktion må foretages og bekostes af arkiverne selv.

De øvrige lokaler kan benyttes til folkeoplysende virksomhed. I det seneste år har der kun været ganske få brugere, idet man i forbindelse med planerne for skolens lukning, også tilstræbte at stoppe for skolens anvendelse til fritidsformål. Der kan forventes en mindre stig-

ning i anvendelsen af lokaler til fritidsformål. Specialcenteret har ligeledes adgang til aula, gymnastiksal og de to klasselokaler, som ikke er tildelt arkiverne.

Der foretages lettere rengøring af disse lokaler, finansieret af skolens budget.

Plan og Kultur kontakter Carl Nielsen-Skolen med henblik på at få skolens klaver tilbage, så aulaen bl.a. kan bruges til korsang.

Der er stor glæde i de to arkiver, og bestyrelserne har været samlet for at beslutte, hvem der skal bo hvor! Det skete ved lodtrækning. Resultat: Nr. Lyndelse får til huse i det nordligste rum –

Nørre Søby i det sydligste! Sådan! Nu glæder alle sig til det videre forløb – med planlægning, flytning m.m. – Der kommer nyt om, hvornår vi holder en samlet indflytterfest.

Aase Reffstrup

P.S. Vi efterlyser folk med kræfter og lyst til at give en (eller flere hænder) med ved flytningen fra 1. sal til de nye lokaler i stueetagen. Henvendelse til Aase R (65 90 11 00) – Lene Christensen (65 90 16 86) – Asta Juul (65 90 21 22) – Jens Kristoffersen (65 90 12 94) – Ove Larsen (65 90 18 78)

Pressemeddelelse

Tidsmaskinen - I Carl Niensens fodspor Lørdag den 6. september kl. 10.00 til ca. 12.30

Komponisten Carl Nielsen voksede op i området omkring Nr. Lyndelse på Midt-fyn. I sin erindringsbog *Min fynske Barndom* fortæller han med stor indlevelse om sine oplevelser og indtryk fra egnen. Denne dag kan du tage med på en tur i Carl Niensens fodspor og høre nogle af hans barndomshistorier sat ind i deres rette omgivelser.

Vi bevæger os rundt i området på cykel: Vi starter ved fødestedet på Sortelung og slutter i museet Carl Niensens Barndomshjem. Resten er en overraskelse! Undervejs får du mulighed for at prøve kræfter med nogle af de lege og aktiviteter, som var en del af Carl Niensens hverdag, da han var dreng. Vel mødt til en rejse ca. 140 år tilbage i tiden!

Arrangementet henvender sig til børn i alderen 9-12 år ifølge med deres voksne (evt. mindre søskende er naturligvis og-

så velkomne).

Max. antal deltagere: 30 børn (+ deres voksne)

Tilmelding nødvendig på tlf. 65 51 46 01. Sidste frist for tilmelding: **3. september 2008**

Medbring: cykel og praktisk tøj

Mødested: Sortelung ved Nr. Lyndelse ved stenen, der markerer Carl Niensens fødested (følg flag og skiltning)

Slutsted: Carl Niensens Barndomshjem, Odensevej 2a, 5792 Årslev

Pris for voksne: 25 kr. Gratis for børn.

Arrangementet er et samarbejde mellem Carl Niensens Vennekreds og Carl Niensens Barndomshjem.

Yderligere information fås ved henvendelse til museumsinspektør Ida-Marie Vorre på tlf. 65 51 46 56 /

iv@odense.dk

Varmestuen

Første fællesspisning i den nye sæson finder sted fredag d.12.september. Tilmelding fra 1.september til Else Larsen, tlf. 65 90 11 29. Vi glæder os til at se alle igen, i en hovedrengjort VARME-STUE!

Gymnasterne, som mødes i VARME-STUEN hver mandag kl.10.00, vil meget gerne have et par stykker eller flere mere med på holdet! Alle kan deltage, efter formåen, -også siddende på en stol! Blandet hold- både damer og her-

rer er velkomne. Vi har det rigtig sjovt og hyggeligt, og drikker kaffe efter gymnastikken. Gymnastikken ledes af Lise. Tilmelding er ikke nødvendig, man kan bare møde op!

Læseforeningen ..eller biblioteket- som under Birger Christensens fravær, på allerbedste måde varetages af Ulla Abildgaard er efter ferien igen åbent, hver torsdag fra kl.14-16.

Man er velkommen til at kigge ind, og så til en snak, og en kop kaffe!

Hjerteligt tillykke til Søbysøgård

Som Aase Reffstrup skriver: I morgen er i dag historie, og det er unægtelig lidt underligt at tænke på, at den tidlige opstart med EDB-undervisning på Søbysøgård nu er historie, som det fremgår af Jørgen Borgs spændende artikel om undervisning på "Gården".

Det var lidt af en anakronisme, kombinationen af en computer og et utroligt smukt rum på slottet, der så tydeligt tilhørte en længst svunden fortid til.

Sameksistensen mellem landsby og

statsfængsel fungerer og har fungeret rigtig godt og begge parter har tydeligvis haft et udbytte deraf. Det åbne statsfængsel har ved adskillige arrangementer været åbent for det omkringliggende samfund. Koncerter, foredrag, undervisning og museum har givet mulighed for at kigge ind og har på den måde bidraget til at sikre det gode naboskab.

**Hjerteligt tillykke med de 75.
red**



Forsamlingshuset

SE HER SÅ PRØVER VI IGEN
KARNEVAL
I NR. SØBY FORSAMLINGSHUSET
SÆT X I KALENDEREN ALLEREDE NU
LØRDAG D. 7. MARTS 2009

VI FORSØGER IGEN MED KARNEVAL FOR VOKSNE
OG HÅBER HERMED AT DER VIL MØDE ENDNU FLERE OP END SIDST GANG.
DET VAR EN SJOV OG HYGGELIG AFTEN MEN KUNNE GODT TÆNKE OS DER
KOM MANGE FLERE MED. DER ER SPISNING, DANS OG TØNDESLAGNING.
MØD OP UDKLÆDT! DET ER SJOVEST
EL. KOM SOM DU HAR LYST TA' VENNER, NABOER, FAMILIE MED TIL EN HYGGE-
LIG AFTEN. DU/I KAN HOLDE SOM EN FORÅRSFEST , GADEFEST, JULEFRO-
KOST MM. DA MUSIKKEN VAR EN KIKSER SIDST HAR VI BESTILT MORTEN HOL-
MEGÅRD BAND TIL DENNE GANG.
NÆRMERE OMTALE I NÆSTE SKULDERBLAD.
ELLER RING PÅ 65902126

PÅ FESTUDVALGETS VEGNE FORSAMLINGSHUSET

Der afholdes **Loppemarked** Søndag d.
7 september 2008 Kl. 10.00-15.00.
Auktion kl. 11.00

Røjlevej
v/Hempler's Foderstof
(bemærk adressen)

PS: Effekter kan afleveres lørdag d. 6
september
mellen 10.00-12.00 ved møllen

Høstfest i Nr. Søby Forsamlingshus
Lørdag d. 20 september

Få fat i venner, naboer og genboer, pak
madkurven eller bestil smørrebrød.
Kom til en hyggelig fællesspisning med
efterfølgende dans til musik af Peder
Rene Hansen

Entre 50,00 kr.

Drikkevarer skal købes
Tilmelding er nødvendigt (også selv om
du selv medbringer mad) senest Tirs-
dag d. 16 september på tlf.

65902126 Peder og Gerda Larsen
65901418 Torben og Dorthe Pedersen

NB: Smørrebrød kan bestilles ved til-
meldingen pris 20,00 kr. pr stk.

Bestyrelsen

MVH
Nr. Søby Forsamlingshus
Anne Steen
Sekretær

Kalenderen

September 2008 - marts 2009.

Lør.	6. Sep.	10.00	Forsamlingshusets Loppemarked	Hemplers foderstof
Søn.	7.	10.00	Tidsmaskinen	Sortelung
Fre.	12.	18.00	Fællesspisning	Varmestuen
Lør.	20.		Høstfest	Forsamlingshuset
Lør.	7. Mar.	2009	Karneval	Forsamlingshuset

Faste ugentlige aktiviteter

Mandag	Gymnastik	10.00 - 11.00	Varmestuen
	Øveaften, dilettant	18.00 - 21.00	Forsamlingshuset
	Bob/Petanque	10.00 - 12.00	Varmestuen
	Nr. Søby Koret - øveaften	19.00 - 21.00	Carl Nielsen Skolen
Tirsdag	Banko	19.15 -	Forsamlingshuset
	Træning - NSB	19.00 -	Stadion
	Bob/Petanque	10.00 - 12.00	Varmestuen
Torsdag	Læseforeningen	14.00 - 16.00	Varmestuen

Faste månedlige aktiviteter

1. Mandag	Lokalarkiv	14.30 - 17.00	Røjlevej 22
	Skulderbladet	19.30 -	Søvej 23
1. Onsdag	Kaffemik	10.00	Varmestuen
3. Onsdag	Diskussionsklub	10.00 -	Varmestuen
2. Fredag	Fællesspisning	18.00	Varmestuen
Sidste lørdag	Lørdagsfrokost	12.00	Varmestuen

Skulderbladets interesser

Dagli' Brugsen	Varmestuen	Nørre Søby Boldklub
Nørre Søby Kirke	Søbysøgaard	Byfestkomiteen
Nørre Søby Lokalarkiv	Forlaget Syssel	Nørre Søby Forsamlingshus
		Nørre Søby Koret

Redaktionsmøderne er offentlige - kom med dine gode ideer.

Kom bladet ikke, så ring til : 65991559, 65901719, 65902475

Løssalg : 4 kr. pr. stk. Kan købes hos redaktionens medlemmer.

Annoncering : 1 kr. pr. spaltecentimeter

Årsabonnement, inklusiv forsendelse : 100 Kr. pr. år.

Redaktør og ansvarshavende : Peter Albrekt. E-mail: peter.albrekt@mail.dk

Næste nummer udkommer den 1. oktober 2008. Deadline : 15. september.