

Nørre Søbys kalender

April - maj 2005.

Lør.	9. Apr.	15.00	Nr. Søby Boldklub / Ørbæk	Stadion
Lør.	23.	15.00	Nr. Søby Boldklub / Krarup-Espe	Stadion
Fre.	29.	18.00	Generalforsamling Varmestuen	Varmestuen
Man.	25.	19.30	Generalforsaml. Forsamlingshuset	Forsamlingshuset
	5-7 Maj		Lokalarkivets udstilling	Konfirmandstuen
Søn.	22.		Historiens dag	
	3-5 Juni		Byfest	Stadion

Faste ugentlige aktiviteter

Mandag	Gymnastik	10.00 - 11.00	Varmestuen
	Læseforeningen	14.00 - 16.00	Varmestuen
	Øveaften, dilettant	18.00 - 21.00	Forsamlingshuset
	Nørre Søby Koret	19.30	Skolens aula
Tirsdag	Banko	19.30 -	Forsamlingshuset
	Træning - NSB	19.00 -	Stadion
Torsdag	Læseforeningen	14.00 - 16.00	Varmestuen
	Træning - NSB	19.00 -	Stadion
Fredag	Legestue	10.00 -	Varmestuen

Faste månedlige aktiviteter

1. Mandag	Lokalarkiv	14.30 - 17.00	Skolen
1. Onsdag	Kaffemik	10.00 -	Varmestuen
1. Torsdag	Skulderbladet	19.30 -	Søvej 23
3. Onsdag	Diskussionsklub		Varmestuen

Skulderbladets interessenter

Dagli' Brugsen	Nørre Søby Skole	Galleri Hestehavegaard
Nørre Søby Koret	Varmestuen	Nørre Søby Boldklub
Nørre Søby Kirke	Søbysøgaard	Byfestkomiteen
Nørre Søby Lokalarkiv		Nørre Søby Forsamlingshus

Redaktionsmøderne er offentlige - kom med dine gode ideer.

Kom bladet ikke, så ring til : 65991559, 65901719, 65902475, 65901501

Løssalg : 4 kr. pr. stk. Kan købes hos redaktionens medlemmer.

Annoncering : 1 kr. pr. spaltmillimeter

Årsabonnement, inklusiv forsendelse : 100 Kr. pr. år.

Redaktør og ansvarshavende : Peter Albrekt

Næste nummer udkommer den 1. maj 2005. Deadline : 15. april 2005

Sats : SysseL.

15. Årgang nr. 4. 1. april - 1. marts 2005

ISN0906-6519

SKULDERBLADET

for Nørre Søby og omegn



Nr.Søby Boldklub

Så ruller bolden igen, på det smukke anlæg mellem Søbysøgaard og Nr. Søby. Ja det vil sige det har den gjort hele vinteren for vi var så " gode " i sidste sæson at vi rykkede op i serie 4 igen. Men på grund af økonomien, har vi ikke været ude på transfer marked for at lave nogle vilde køb.

Vi forsætter med den samme trup som sørgede for oprykningen, men hvis du går og godt kunne tænke dig at komme i gang med at spille lidt fodbold, er du meget velkommen til at møde op om Tirsdagen ved 19.00. tiden nede på boldbanen.

Nr.Søby Boldklub er en lille hyggelig klub med 25-30 medlemmer, som har det hyggeligt i både 1, 2 og 3 halvleg. For at styrke det sociale, tager klubben med venner til Landskamp i Parken den 26 Marts.

Og i April starter turneringen, hvor I så har mulighed for at komme ned og støtte det lokale hold.

Foreløbig kampplan i April med forbehold for ændringer

9/4 kl. 15.00 mod Ørbæk

23/4 kl. 15.00 mod Krarup/Espe

VI SES PÅ NR. SØBY STADION

M.V. H. BOLDKLUBBEN

Varmestuen

Generalforsamling i Varmestuen afholdes fredag d.29.4.2005 kl.18.00 Dagsorden ifølge vedtægter. Efter generalforsamlingen er der fællesspisning.Husk at ringe til Bente,tlf.65 90 19 44, hurtigst muligt.

Derudover holder vi for en gangs skyld en extra fællesspisning, d.8.4.2005!

Husk også her tilmelding hurtigst muligt til Bente.

Vel mødt, med venlig hilsen

Varmestuen

I lyst og nød

Hun havde været til generalforsamling. ja, ikke i sin Lokal Brugs, som hun burde, men hun ville altså bare ikke give 65. kroner for at få indflydelse.

Hun handlede der året rundt, hun ville være loyal, selvom mange varer kunne købes for det halve andre steder. Hun havde levet med den Brugs i snart mange år, en venlig og levende del af, Nr. Søby, men de 65. kroner er så rigelig betalt i årets løb. Nej! hun havde været til Skulderbladets generalforsamling, den var gratis, der var et glas rødvin, men ikke mange mennesker. Det lille blad løber ikke rundt økonomisk, men det kommer rundt, måske fordi,

Ivers smukke naturvandring, Aases levende beret ninger om Nr. Søbys fortid, om stort og småt i byens liv er gledet ind som en glæde hos nogen, det lille bump i postkassen den lille røde tråd.

Den dejlige rødvin var fra Hestehavegårds overskudslager.

Kaj skulle have gået med, måske kunne hun lokke ham til at skrive lidt om hans elskede duer, hun kunne jo begynde med at købe ham et par påskebryg i Brugsen.

SB

Strukturreform - kommunesammenlægning.

Hvad kommer den til at betyde for ældrerådene i de 5 kommuner?

Da vi i december måned kunne læse at der var skabt enighed i de 5 kommuner, Ringe, Ryslinge Fåborg, Broby, og Årslev, om en samlet ansøgning til indenrigs- og sundhedsministeriet, om sammenlægning til en kommune. med navnet.

Faaborg -Midtfyn kommune.

Ældrerådet havde på sit møde i december måned drøftet muligheden for en sammenlægning, men ville afvente den endelige godkendelse.

Sam. af Ældreråd havde i efteråret 2004. 2. temadage med emnet kommunesammenlægning, hvor der var

stor interesse for emnet, så her på Fyn blev der afholdt 2 temadage om emnet.

På disse temadage, hvor der var deltagere fra 4 af de fem kommuner, blev jeg opfordret til at finde en dag og et sted hvor de 5 ældreråd i den kommende Faaborg Midtfyn kommune, kunne mødes for at drøfte det fremtidige samarbejde.

Dette møde blev holdt den 13 januar 2005. hvor alle 5 ældreråd var repræsenteret med alle deres medlemmer, mødet blev holdt på Lykkens Prøve i

Generalforsamling

i

Nr. Søby Forsamlingshus

Mandag den 25. april 2005 kl. 19.30

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Forslag skal, for at blive behandlet på generalforsamlingen, være bestyrelses-formand Peder Larsen, Lindelyvej 12, Nr. Søby i hænde senest 5 dage før generalforsamlingen.

Vi starter kl. 18.30 med spisning, dette arrangement bedes I tilmelde jer til på nedenstående talon, som skal afleveres/ sendes til Peder Larsen, Lindelyvej 12, 5792 Årslev, eller på telefon 65 90 21 29, senest den 14. april 2005.

Bestyrelsen

Tilmelding til spisning mandag den 25. april 2005 kl. 18.30

Navn _____ Antal _____

Adresse _____

bliver jeg ikke forelsket.”

Fortsættes i næste nr. Det andet besøg på Søbysøgård fandt

Månedens digt

*Min gamle have er hvid og smuk,
med iskrystaller, som årstidens frugt.
Tænk om man ku' gå og plukke,
sælge dem, de er så smukke,
blive rig, gå til frisør,
stille op for Se og Hør.
Med iskrystaller i ørerne,
fortælle man skred,
uden at smække med dørene.
Det er frygtelig moderne,
og meget brugt.
Præcis som konen med æggene,
hvem gider mænd med rimfrost i skæggene.
Men ret som hun sagde det,
hændte der ak'
solen den kom og krystallen den sprak.*

Huspoeten.

Hillerslev.

Formanden for Sam. af Ældreråd Ove Christiansen Christiansfeld Ældreråd, kom med de sidste nyheder fra ministeriet, og der fandt en god drøftelse sted, af mulighederne for et godt og positivt samarbejde, jeg håber at vi i ældrerådene kan se ud over det taktiske politiske spil, men søge et positivt samarbejde om ældrepolitikken som helhed i hele den nye kommune.

Samtidig blev der nedsat et arbejdsudvalg som skulle forberede et sæt nye vedtægter. Samtidig blev det vedtaget at det nye ældreråd der vælges til November skal have 3 medlemmer fra hver af de gamle kommuner, det skal så forberede samarbejdet med det sammenlægningsudvalg som også vælges i november 2005, det skal så være den nye kommunalbestyrelse fra

den 1. januar 2007.

Den gamle kommunalbestyrelse fortsætter i 2006 hvor den afvikler den tidligere kommune. Ældrerådet der er valgt, foreslås at fortsætte og afvikles i 2006.

Det ældreråd som vælges i november 2005. foreslås kaldt et sammenlægningsældreråd, har ret til at blive hørt af sammenlægningsudvalget om lokalpolitiske spørgsmål, som vedrører de ældre.

Så vi må sige der sker noget, det er en spændende tid vi går i møde.

Ove Jensen
fmd. Ældrerådet

Af Nørre Søbys dagbog

Maj måned 2005 er en travl måned i arkivet. Flere begivenheder venter på at få opmærksomhed og plads i erindringsbogen.

5. maj 2005 er det 60 år, siden Danmark blev befriet fra tysk besættelse igennem 5 år.

Lokalarkivet har deltaget med udstillinger Ved 40-året – i Årslev-hallen, sammen med de øvrige Årslev-arkiver, Ved 50-året – i Nørre Søby Forsamlingshus; i øvrigt den største udstilling

vi har arrangeret.

Og nu er det så 60 år siden befrielsen. Der var enighed i bestyrelsen, om at vi i lighed med andre steder i Danmark markerede dagen på en eller anden måde. Og det bliver igen med en udstilling, ikke så omfattende som for 10 år siden; men vi vil gerne give gamle såvel som nye beboere i sognet lejlighed til at se lidt af det, arkivet gemmer om dette mørke kapitel i historien – specielt med relevans til Nørre Søby.

Vi har fået lov at låne **Konfirmand-**

stuen, og tiderne er som følger:

Kr. Himmelfartsdag – 5. maj, kl. 10-14

Fredag – 6. maj, kl. 14-16.

Lørdag - 7. maj, kl. 14-16

Velkommen til et gensyn med et stykke af Nørre Søbys historie.

Der kommer også opslag.

22. maj er det som omtalt andet steds ”**Historiens Dag**” – med Carl Nielsen

i centrum.

Og **3., 4. og 5. juni er der Byfest.** – **Byfesten er i år 25 år** i sin nuværende form, og Lokalarkivet forbereder selvfølgelig et tilbageblik – mere om det i næste nummer af SKULDERBLADET.

Aase Reffstrup

Lokalarkivet

Som omtalt i marts-nummeret er **22. maj 2005** af Kulturministeriet udnævnt til at være

”**Historiens Dag**”,

dagen hvor børn, forældre, bedsteforældre og oldeforældre over hele landet opfordres til at tage ud i historien for at stifte bekendtskab med den lokale kulturarv. Nr. Lyndelse- og Nørre Søby-arkiverne planlægger en fælles tur – og det forundrer nok ikke

mange, at vi har **Carl Nielsen** på programmet. Detaljerne er ikke helt klar til offentliggørelse – det kommer i maj-nummeret.

Indtil da: reserver endelig dagen til ”historisk skattejagt”.

På arkivernes vegne

Aase Reffstrup

Af Nørre Søbys Dagbog

H.C. Andersen – og Nørre Søby !

I dette H.C. Andersen-år er det naturligt at tænke efter, om HCA har besøgt Nørre Søby! Og det har han faktisk. I SKULDERBLADET nr. 12/1998 har jeg beskrevet et besøg af ham i Nørre Søby Præstegård i november samme år!

”En rigtig efterårsaften, med småregn og faldende blade, havde menigheds-

rådet inviteret H.C. Andersen – i skikkelse af Vagn Bilking fra Århus – på besøg. Indenfor var der varmt og hyggeligt, og i stearinlysenes skær følte jeg mig hensat til min barndoms oplæsningsaftener på hjemligt plan – jeg manglede lige vandkedelen, som snurrede i kakkellovnens kogerum!

Aftenen fortsatte i den gode stemning.

VB fortalte træk fra digterens liv, og han læste med megen varme et par eventyr, bl.a. ”Prindsessen på Ærten” og ”En Historie”. Og naturligvis sang vi også et par HCA-sange.

Det var ganske mageløst, da H.C. Andersen endelig kom til Nørre Søby! – Tak for en dejlig aften.”

I et P.S. skrev jeg: H.C. Andersen gæstede mange herregårde; ved nogen, om han har besøgt Søbysøgård?

Og det kom der et interessant og uddybende svar på. I SKULDERBLADET nr. 1/1999 fortæller Birger Christensen:

”Ja, hvor har H.C. Andersen ikke været? Han har selvfølgelig også været på Søbysøgård, endda 2 gange, på endages besøg uden overnatning i 1836 og i 1839.

Der står ikke noget om Søbysøgård i dagbøgerne eller almanakkerne, men i hans brevveksling (han var en umådelig flittig brevsriver hele sit liv) finder vi bemærkningerne om besøgene på Søbysøgård.

I foråret 1836 havde HCA udgivet sin roman ”O.T.”, der foregår i Odense. Den 15.6.1836 skriver han til sin ven Edvard Collin i København: ”*Min kjære, fortræffelige Ven! See nu er jeg i Odense*” – og så beskriver han alle de mennesker, venner og bekendte, han har mødt. Alle har de læst ”O.T.” eller havde den liggende fremme, når han kom – så han kan slutte brevet med denne tilfredse efterskrift: ”*Efter min Ankomst hertil ere alle Exemplarer af ”O.T.” paa to nær, blevne ud-*

solgte”.

HCA bliver endnu nogen tid i Odense, men den 24.6.1836 skriver han igen til sin ven i København fra herregården ”Lykkesholm”, hvis ejer, den gamle fru Johanne Marie Lindegaard, havde inviteret ham:

”*Jeg blev igaar Eftermiddags afhentet fra Odense, i den gamle Frues lukkede Vogn, thi det var en Kulde, som den kun er tilladelig her i April. Tre Gange haglede det, saa Gaden var hvid, og Drengene gjorde sig Sneebolde. Ingen Sommer har jeg endnu seet Hagl ligge saa høit. Jeg kjørte da af sted, i to Frakker og Sloprok, havde to Par Uldstrømper paa, alligevel mærkede jeg de danske Zefirer (Vestenvinde). – Alle beklager sig over det daarlige Vejr, men – paa ”Lykkesholm” har man det saa godt, at man glemmer de mørke Farver! I Aftes fik vi deilig Steg, Viin og Punsch. I dag Krebsesuppe, Steg, Fiske Budding og Jordbær. Man lever saa velsignet. Jeg længtes ogsaa efter at komme herud. I Odense var noget kjedeligt, jeg frøs. Kun én Dag morede jeg mig nogenlunde; jeg var paa ”Søbysøegaard*”.

Søbysøgård ejedes dengang af Kammerjunker J.P. Rogert Fønns (til 1844, da de Falsen overtog den). Fønns var en livlig og morsom mand. HCA traf hans svigerinde fra Hindsgavl og hendes datter, der begge sværmede for ”O.T.” – HCA bemærker til slut, mildt ironisk: ”*Datteren syntes jeg godt om, men hun er jo ikke riig, så*