

SKULDERBLADET

for Nørre Søby og omegn



Skolelukning i Nr. Søby – set herfra

At Lære er at ville
befri sin ensomhed,
at stå ved åndens kilde
og ydmygt knæle ned,
at spejle sig i tider,
der sov på kildens bund,
mens nye bølger glider
som tegn mod hånd og mund.

Halfdan Rasmussen

Stemningen

Stemningen var høj til stormødet i Nr. Søby tirsdag aften d. 20. marts angående lukning af skole. Men tonen var ikke skinger eller anstrengende. Alle bevarede et fornuftigt blik på tingenes tilstand. At vi som borgere i både Nr. Lyndelse og Nr. Søby er frustrerede er ganske naturligt. Det er som om, politikkerne slet ikke har sans for det område, de forholder sig til. De kender ikke geografien og befolkningen på samme måde, som vi gør, og de lytter knap nok til det, vi siger. Og med de indgreb vi har oplevet de første tre måneder af storkommunens eksistens, så er det svært at forestille sig, at det stopper her.

Politikerne har nemlig en ensidig fore-

stilling om, at nivellering og harmonisering kun er et gode. Begge dele kan være udmærkede i nogle sammenhænge men ikke i alle. Stort er godt men det er småt også. Kunsten må derfor være at sondre mellem, hvornår det skal være det ene og hvornår det skal være det andet. Men sådan tænker politikere åbenbart ikke. De vil gerne have alting stort ud fra den antagelse, at det er billigere og bedre. Det sidste kan man diskutere og det kan man faktisk også med det første.

Flere ting på spil

Der er flere ting på spil i denne nedskæring set fra borgernes og de ansattes side. I Nr. Søby vil man nødig af med skolen, da den som institution har en signalværdi. Det gælder alle borgerne – unge som ældre. En skole består ikke blot af nogle bygninger men er en historie og en fortælling, der er med til at give en by udstrækning. Både tilbage i tiden men også frem. Der er perspektiv i at have en skole; den klinger af ord som oplysning, oplevelse og oplevelse, dannelse og uddannelse, viden, dans og musik. Fjerner man skolen, rører man ikke kun ved mursten men ved folks bevidsthed.

Vi, forældrene, vil også gerne have vores børn til at gå i skole i Nr. Søby, fordi det virker mere trygt. Vi har fra politikerne fået et muligt tilbud om indslusning til og med tredje klasse. For at få det gennemført, fjerner de i stedet børnehaven og forældre skal til at aflevere børn i Nr. Lyndelse. Det gør ikke tingene lettere. Men vi beholder skolen.

En anden mulighed er at fjerne skolen og så lave en børnehave, der skal rumme Nr. Lyndelsebørnene. Men den er man ikke glad for i Nr. Lyndelse. Og det er i og for sig forståeligt. Det virker også mærkeligt: Nr. Søbybørnene går i skole i Nr. Lyndelse og Nr. Lyndelsebørnene går i børnehave i Nr. Søby. Hvilken trafik! Det kan selvfølgelig lade sig gøre, men, jeg tror ikke, det er en god løsning.

Forbliver det derimod, som vi har det nu, så er der et problem med personalet. De har ikke let ved at få tingene til at hænge sammen. Dels fordi lærerne kører frem og tilbage mellem de to skoler, dels fordi pædagogerne ikke har sikkerhed i deres ansættelse og efterhånden er skåret så kraftigt, at de ikke har den fornødne tid. Og det er nu engang sådan, at rystes ens arbejdsplads af nedskæringer og manglende tryghed, så smitter det af på arbejdsglæden og det går i sidste ende ud over børnene.

Et muligt forslag

Politikerne har således sat os alle i et grimt dilemma, hvor vi må vælge mellem pest og kolera. Min personlige fo-

restilling er, hvis man overhovedet skal ændre på noget, at man bevarer skolen som indslusning tillige med, at man beholder børnehaven. Så går det ikke ud over Nr. Lyndelse. Og vi kan i Nr. Søby aflevere både børn i børnehave og skole uden at skulle gøre det to forskellige steder. Det må også være til børnenes fordel. Så havde man en hel institution, som gav både tryghed og sikkerhed til og med tredje klasse. Det virker muligvis naivt, det ved jeg godt, men alligevel. Hvorfor ikke? På sigt *er* det måske en løsning.

Ingen kan selvfølgelig spå om fremtiden, men man kan da prøve at tegne sig et billede. Som præst i området kender jeg fødselstallene og det er ikke støt men stærkt stigende. Ligeledes er vi nok et randområde i storkommunen, men vi har en beliggenhed som ingen andre. Odense er kun ti minutters kørsel herfra. Og med stigende huspriser dér bliver det uvilkårligt attraktivt at bo i Nr. Lyndelse og Nr. Søby. Vi ved, hvordan det er gået i Højby. Der er befolkningstilvæksten nærmest eksploderet.

Befolkningstilvækst får selvsagt børnetallet til at stige og forsætter det, hvilket det gør, så kan skolen i Nr. Lyndelse ikke rumme børnene. Hvad gør man så? Bygger ud? Er der plads til det? Laver man en ny skole? Det koster. Beholder man derimod Nr. Søby skole, så har man den i første omgang som indslusningssted og i næste omgang som buffer. Inklusiv en velbeholdt børnehave.

Afslutning

Jeg tror, vi alle ønsker at få en anstæn-

dig løsning. Hvor anstændig den så bliver, må tiden vise. Til stormødet deltog befolkningen, men de ansvarlige politikere glimrede ved deres fravær. Det kan man da kalde manglende anstændighed. Om ikke andet siger det noget om politikernes interesse og sans for de ting, de rører ved. De har hjertet et helt andet sted end i Nr. Lyndelse og Nr. Søby. De tænker ikke i stedet og områder og med sans for de forskelligheder, der er, nej, de tænker stort eller de vil gerne tænke stort. Men i stedet for at tænke stort skulle de prøve at tænke klart. Det er lang

Det var forventeligt, at kommunalreformen ville afføde ændringer for skolestrukturen, og det var forventeligt, at det ville blive længere mellem lokalområderne og politikerne.

Af samme grund er der blevet arbejdet på højtryk for at skabe et værktøj, der kunne formidle kontakten mellem de folkevalgte og lokalområderne: Lokalrådene. Grundholdningen i hele dette store arbejde har været at samarbejde er vejen frem, og set i det perspektiv, er det meget beklageligt, at der, uanset årsagen, ikke var nogen at samarbejde med, da det for første gang skulle stå sin prøve.

Hvad skolen angår, må det være vigtigt at holde sig for øje, at børnenes læring er det vigtigste. Den løsning der vælges skal nødvendigvis tilgodese dette formål. Derudover må en løsning være langsigtet, så både elever og lærere sikres en rolig og tryk hverdag. Nørre Søby Skole blev reelt nedlagt, da den gamle kommunalbestyrelse i

bedre. Store tanker fører let til storhedsvanvid og man taber perspektivet. Til gengæld fører klare tanker ikke til klarhedsvanvid og man bevarer overblikket.

Vi gik alle derfra uden noget sikkert resultat. Politikerne træffer den endelig afgørelse d. 3. april. De har travlt. Et udvalg af Nr. Lyndelse og Nr. Søby borgere har derfor sat sig ned for så hurtigt som muligt at komme med nogle konkrete forslag og vi mødes derefter alle igen.

Så langt - herfra.

Anders Kjærsg

Årslev valgte at give Carl Nielsen Skolen og Nørre Søby Skole en fælles ledelse. Vi taler således ikke længere om Nørre Søby Skole, men om Carl Nielsen Skolen i Nørre Søby. Den anden afdeling er tilsvarende Carl Nielsen Skolen i Nr. Lyndelse. En delingsmodel som denne, med alle sine absurditeter, kan aldrig være til gavn, idet det automatisk vil betyde fravær af ledelse et af stederne eller lejlighedsvist for begge. At skabe den form for rammer, var ikke at udvise den forventede respekt for institutionen og dens brugere.

En ansvarlig skolepolitik på nuværende tidspunkt vil være at sikre gode fysiske rammer nu og i fremtiden, og her spiller tilgangen af nye elever i lokalområdet en central rolle. Er der kun lige akkurat plads nok til alle på Carl Nielsen Skolen Nr. Lyndelse, vil en forøget tilgang give plads problemer. Anders Kjærsgs analyse af fødselstallene underbygger en formodning om

stigende elevtal. Løsningen må således forudsætte en vilje til de nødvendige til- og udbygninger og at der rent fysisk er mulighed for det.

Vælger man en lilleskole med 0-3. klassetrin på Carl Nielsen Skolen I Nørre Søby, vil der fremdeles være problemet med fravær af ledelse og lærere med reelt to arbejdspladser. Det er så spørgsmålet om hvor attraktiv den løsning er for de involverede parter. Et andet spørgsmål er adgangsvejene. Transport med bus vil næppe være det store problem. Derimod vil der være problemer med cykelstien mellem Nørre Søby og Nr. Lyndelse. Med krydsning af flere stærkt trafikerede veje kan den næppe anses for at være tilstrækkelig sikker, så måske det ville være en god ide, at bruge nogle af de sparede millioner på at sikre den. Når mange forældre vælger at køre deres

børn i skole, er det ikke for at hindre dem i at få en fornuftig form for motion; men for at hindre dem i at komme til skade i trafikken. Ud over at tænke på trafiksikkerheden, kunne man selvfølgelig også vælge at tænke innovativt og progressivt. Med en årlig besparelse i nærheden af de to millioner, ville man kunne gøre rigtig meget godt for skolen i lokalområdet.

Da Skulderbladet for Nørre Søby og Omegn sidste gang arrangerede vælgermøde i forsamlingshuset, foreslog en af de fremmødte kommunalbestyrelseskandidater, at man byggede en fælles skole for Nørre Søby og Nr. Lyndelse midt mellem de to lokalsamfund. En skole, hvor man sikrede sig de optimale fysiske rammer for læring. Ideen var ret beset rigtig god.

Red

Af Nørre Søbys Dagbog

Den 8. marts 1892 blev det besluttet at oprette en

”Forbrugsforening i Nørre Søby Sogn”

Der var fart på – sådan som der er det i dagens Dagli’ Brugs – for i tiden frem til den 12. juli 1892 blev grunden købt, bygningen opført (på samme adresse som i dag), aftaler om leverancer indgået – og en uddeler ansat.

På bestyrelsesmøde den 27. april 1892 blev det vedtaget, at der skulle træffes nærmere aftale med **pigen Anna Marie Nielsen, som søger pladsen som uddeler i foreningen**. Hun blev antaget på følgende vilkår:

§1 Hun antages for et år ad gangen med et ¼ års opsigelse fra begge sider.

§2 Bestyrelsen bestemmer, hvad tid butikken skal åbnes om morgenen til de forskellige tider af året.

§3 Uddeleren skal holde lokalerne vel rengjorte, omgås forsigtigt med ild og lys og sørge for, at foreningens varer altid behandles med den største renlighed og orden.

§4 Uddeleren skal til enhver tid sikre foreningen, at dens medlemmer kan betjenes på de tider, da butikken holdes åben.

§5 Endvidere skal vedkommende holde sig selv med alt til husholdningen vedrørende.

§6 Uddeleren skal stille betryggende

kaution, som foreløbig ansættes til 1500 kr. er Femten Hundrede Kroner. Kautionen indregnes i foreningens kassebeholdning samt de kontante penge, der måtte være i uddelerens væрге.

§7 Der tilstås 50 kr. til ildebrændsel og skal uddeleren derfor holde foreningens udsalgslokale opvarmet til de tider af året, som bestyrelsen finder nødvendigt.

§8 Uddeleren skal føre det daglige regnskab og må dette føres nøjagtigt og med let læselige tal.

§9 Foreningen leverer den nødvendige belysning.

§10 Bestyrelsen forbeholder sig ret til

at afbenytte et værelse til brug ved sine møder.

J. Hansen – Rasmus Rasmussen – J. Prüz – Henrik Hansen – Niels Mathiasen

Hans Jørgen Jensen – Johan Frederik Larsen

Overenskomst blev indgået. Uddeleren begynder 1.7.1892. Den faste løn aftalt til 225 kr. [det var nok om året], og som foran nævnt 50 kr. til brændsel og fri belysning. Der tilstås endvidere 1% i svind.

(Afskrift af forhandlingsprotokollen for Nørre Søby Brugsforening)

Aase Refstrup, Lokalarkivet

Kære Kirsten.

Hjertelig til lykke med 40 år i FDB / COOP. Du har været med i en rivende udvikling.

Det var en god dag for Nørre Søby, da du kom til Dagli' Brugsen. Jeg håber, det også har været indsatsen værd for dig.

Forholdene har jo ændret sig en del i de 115 år, der er gået, siden den første

uddeler åbnede Nørre Søby Brugsforening den 12. juli 1892. Om hendes vilkår (for det var også en kvinde) kan du læse i vedlagte – også om de første regnskaber i forbindelse med oprettelsen.

Jeg ønsker dig mange gode år her, og tak for den gode oplevelse du og dit gode personale gør det til at handle her.

Kærlig hilsen

Varmestuen

Den årlige generalforsamling (med efterfølgende spisning) afholdes fredag d.13.april kl.18.00.

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Eventuelle forslag bedes venligst afleveres til bestyrelsen.

Husk tilmelding til Else Larsen, tlf. 65 90 11 29, senest tirsdagen før.

Rekord

Ved Varmestuens fællesspisning d.9.marts deltog ikke færre end 37 personer!

Dette antal er, så vidt vides, rekord, og skyldes uden tvivl, at Jørgen Jespersen's berømte, ualmindeligt gode gule ærter var på spisekortet!

Generalforsamling
For medlemmer af
Nr. Søby Forsamlingshus
Mandag den 23. april 2007 kl. 19.30

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Forslag skal, for at blive behandlet på generalforsamlingen, være bestyrelsesformand Peder Larsen, Lindelyvej 12, Nr. Søby i hænde senest 5 dage før generalforsamlingen.

Vi starter kl. 18.30 med spisning, dette arrangement bedes I tilmelde jer til på nedenstående talon, som skal afleveres/sendes til Peder Larsen, Lindelyvej 12, 5792 Årslev, eller på telefon 65 90 21 26, senest den 18. april 2007.

Bestyrelsen

Tilmelding til spisning mandag den 23. april 2007 kl. 18.30

Navn _____ Antal _____

Adresse _____

I lyst og nød

Hun havde siddet og læst i sin avis om flygtningelejrene i Darfur. 40 grader vamt var der i skyggen, kun sværme af fluer syntes der at være liv i. 150.000 flygtninge er samlet i tre store lejre, alle har de en utrøstelig historie at fortælle.

Utrøstelig. Hun kunne ikke komme fra ordet utrøstelig; det burde ingen være. Hun sad her i sit ”smørhul” og blev skræmt fra vid og sans af ordet: utrøstelig. Hele artiklen var til at græde over; men det var ordet utrøstelig, der var så skræmmende, for

hun vidste jo godt, at en masse velbegavede og velbjergede mennesker i de rette kredse talte om Darfur med andre ligeså velbegavede. Men at politik, diplomati, religion og våben gjorde, at ord forblev ord. Så derfor blev 150.000 mennesker ved med at være utrøstelige.

Ord kan være så smukke de være vil; de bringer os kun den halve vej. – Utrøstelig, det burde ingen være.

S.B.

Månedens digt

*Så rammer solen os atter
Med lys og stærfløjt.
Vi glemmer alt om vintervejr,
Det rager os en døjt.*

*Nu må vi ud på terrassen,
Sidde med næsen i sky,
Mærke det lille mirakel:
At blive født på ny.*

*Sidde ganske stille,
Mærke græsset gro,
Holde på lidt ensomhed,
Så hjertet kan få ro.*

*Måske! bli'r denne sommer
Forrygende og varm.
Måske! bli'r håbet lysegrønt,
Og jeg får Dolly Parton-barm*

Huspoeten

Lokalarkivets udflugt bliver i år mandag den 4. juni. Reserver aftenen - læs mere i maj-nummeret.

Aase Refstrup

Nørre Søbys kalender

April - maj 2007.

Fre.	13. Apr.	18.00	Generalforsamling	Varmestuen
Man.	23.	19.30	Generalforsamling	Forsamlingshuset
Ons.	9. Maj	18.30	Gåtur til Carl Nielsen Museet	
Man.	4. Jun.		Lokalarkivets årlige udflugt	

Faste ugentlige aktiviteter

Mandag	Gymnastik	10.00 - 11.00	Varmestuen
	Øveaften, dilettant	18.00 - 21.00	Forsamlingshuset
Tirsdag	Bob/Petanque	10.00 - 12.00	Varmestuen
	Banko	19.30 -	Forsamlingshuset
	Træning - NSB	19.00 -	Stadion
Torsdag	Bob/Petanque	10.00 - 12.00	Varmestuen
	Læseforeningen	14.00 - 16.00	Varmestuen
	Træning - NSB	19.00 -	Stadion

Faste månedlige aktiviteter

1. Mandag	Lokalarkiv	14.30 - 17.00	Skolen
	Skulderbladet	19.30 -	Søvej 23
1. Onsdag	Kaffemik	10.00	Varmestuen
3. Onsdag	Diskussionsklub	10.00 -	Varmestuen
2. Fredag	Fællesspisning	18.00	Varmestuen
Sidste lørdag	Lørdagsfrokost	12.00	Varmestuen

Skulderbladets interesser

Dagli' Brugsen	Nørre Søby Skole	Forlaget Syssel
Nørre Søby Kirke	Varmestuen	Nørre Søby Boldklub
Nørre Søby Lokalarkiv	Søbysøgaard	Byfestkomiteen
		Nørre Søby Forsamlingshus

Redaktionsmøderne er offentlige - kom med dine gode ideer.
Kom bladet ikke, så ring til : 65991559, 65901719, 65902475
Løssalg : 4 kr. pr. stk. Kan købes hos redaktionens medlemmer.

Annoncering : 1 kr. pr. spaltmillimeter

Årsabonnement, inklusiv forsendelse : 100 Kr. pr. år.

Redaktør og ansvarshavende : Peter Albrekt. E-mail: peter.albrekt@mail.dk

Næste nummer udkommer den 1. maj 2007. Deadline : 15. april

Skulderbladet på nettet: <http://www.skulderbladet.syssel.dk>