

SKULDERBLADET

for Nørre Søby og omegn



Til SKULDERBLADETs redaktør som fyldte 60 – her lige før!

21.10 – for det var jo dagen -
”Skulderbladet”s redaktør,
som aldrig er set i ”Se og Hør” ,
har netop rundet tre snese år,
og han er gift med en kvinde i gode kår.
Han er stille og stædig,
elsker en god debat,
mener skattevæsenet er dybt godnat.
Han er farfar og morfar,
han er skolelærer,
ved hvordan børnenes verden bør være.
Til dans er han en ren John Travolta
Lige fra tango til en polka.
Han svinger sin kvinde
så knæene hopper,
han er bare ikke en mand, man stopper.
Han fik en ide,
og Nørre Søby fik et ”Skulderblad”.
et lille beskedent og ydmygt blad,
som nu i tyve år - det tror vi på -
har gjort nogen glad.
Så kære Peter, til lykke med årene,
til lykke med dit arbejdsfyldte liv,
til lykke med kvinden og Hestehavegård.

Kærligst fra din redaktion,
som aldrig har fornærmet no’en.

Hvordan er egentlig grundlaget for udgivelsen af SKULDERBLADET ?

Der synes at herske en vis uklarhed omkring redigeringen og økonomien. For at udrydde enhver misforståelse følger her en kort omtale af opbygningen:

En redaktion på 5 har igennem snart 20 år i det store og hele fået et blad i postkassen hos sognets beboere 9 måneder om året; det 10. nummer står BYFESTEN for. - Der er i dag (november 2010) 10 interessenter (navnene kan ses på bagsiden af hvert blad). De betaler hver 1100 kr. om året, og for det indkomne beløb betales trykning og husstandsomdeling – mangler der noget i småtingsafdelingen, finder vi det i egne lommer. Et par gange har mankoen været så følelig, at vi har bedt modtagerne

om et bidrag – og henvendelsen er hver gang imødekommet, så vi har kunnet arbejde videre.

Så: redaktør, kasserer og menige medlemmer arbejder absolut uden honorering af nogen art – skulle nogen have hørt redaktionens julefrokost omtalt, så kan jeg oplyse, at den betales af egen lomme.

Fra januar 2011 er der kun 9 interessenter, da Brugsen som bekendt forsvinder fra Nørre Søby. Jeg vil da gerne benytte lejligheden til at efterlyse nye interessenter. Nødvendigt, hvis bladet stadig skal udkomme. Alternativet er: at hæve interessenternes årlige bidrag.

Aase Refstrup

Så nærmer julen sig igen, og **Varmestuen** har årets sidste fællesspisning, det er jo vores **julefrokost!** Det bliver fredag den 10. december kl.

18.00, den står bestyrelsen for at arrangere, I må huske en lille pakke,

værdi ca. 20 kr. som vi spiller om. Der er tilmelding til mig fra 1. december på telefon 65901129. Vi takker for året som gik, og ønsker alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår.

Kristian og Else

En aften i Varmestuen.

Jeg havde meldt mig til Fællesspisningen den 12. november – har ikke været en flittig bruger af Varmestuen, men har fulgt den tæt siden oprettelsen. Nu ville jeg gerne opleve en aften i selskab med de mennesker, for hvem Varmestuen og Nørre Søby be-

tyder noget. Og jeg blev ikke skuffet. Fra den mørke, kølige novemberaften kom jeg – sammen med Hanne – ind i entreen, hvor en liflig duft af aktivitet i køkkenet kildrede vore næsebor. - Inden for gik snakken allerede livligt ved bordene. Jeg brød nok etiket-

ten lidt, da jeg ikke gik rundt og hilste på, men klarede det med ”God aften, alle sammen”. Jeg håber, jeg er tilgivet.

Smukt dækkede borde i den nymalede stue med de nye flotte gardiner kunne ikke andet end danne en god basis for aftenen. Bestyrelsen har været i sving for at gøre det så godt som muligt for gæsterne. I køkkenet havde Asta, Gerda og Kirsten tryllet en herlig mørbradgryde frem, hertil kartofler og en rigtig god salat (broccoli, rosiner, bacon m.m.m.) – Bente Kyvig stod for desserten: hjemmebagte, luftige æbleskiver en masse, med brombærsyltetøj. – Har vi selv (i sin tid) bagt æbleskiver, ved vi, hvilket arbejde der ligger bag.

Johannes underholdt – og naturligvis sang vi af hjertens lyst, fra Højskolesangbogen såvel som fra Varmestuens egen sangbog (alle løse fotokopier samlet og nummereret – lige til at gå til). – Så blev det tid for en god kop kaffe og en småkage; slut på et herligt traktement.

Omkring 21.30 følte jeg, at Kirkesøvej kaldte på mig, så jeg begyndte at

sige Farvel. Men der var endnu en ting, der skulle klares. Else forklarede, at de altid sluttede med at synge ”Sku’ gammel venskab rent forgå”, så den måtte jeg have med. Et stemningsfuldt punktum for en dejlig aften.

Til **alle** søbynitter: vær opmærksom på at vi har en perle i vor midte, hvor vi kan mødes efter behov. Det siges, at perlekæder bliver smukkere, når de bliver brugt. Mon det ikke også gælder for Varmestuen?

Fællesspisningen har været fast punkt på Varmestuens aktiviteter siden oprettelsen i 1989. Hanne Kamm og Poul Larsen tog sig af styringen i de første år, og jeg kan hilse fra Poul Larsen og sige, at det glæder ham, at den stadig kan samle søbynitterne. En tak til alle, der i årenes løb, har bidraget med arbejdskraft til alle arrangementer i Varmestuens regi. Fortsæt endelig – Nørre Søby behøver et sted at samles om, mere end nogensinde.

Og det er ikke bare for pensionister.

Aase Reffstrup

En landsby under forandring

Nørre Søby deler skæbne med andre landsbyer: fra at være en by med fæstegårde- og huse under Søbysøgård nærmer den sig nu at være satellitby for Odense – eller for den sags skyld hele Fyn. Med beliggenheden i hjertet af Fyn og hurtig adgang til E 20 og A9 og alle de andre gode forbin-

delsesveje på Fyn er Nørre Søby et godt sted at slå sig ned.

Her er en smuk natur med rig mulighed for gå- eller cykelture uden at blive generet af trafik – et plus for mennesker i alle aldre.

Nørre Søbys historie falder i 6 afsnit, groft taget.

Fæstegårdene (22) under Søbysøgård – til sidste halvdel af 1800-tallet. Så selvstændige landbrug – mejeri, brugs, forsamlingshus, håndværkere og forretninger. Justitsministeriet købte Søbysøgård med henblik på at etablere Danmarks første ungdomsfængsel, som åbnede i 1933. En ny befolkningsgruppe, funktionærerne, kom til byen. - Som følge heraf, udvidet forretnings- og anden aktivitet – stort plus for byen i de følgende år. Som konsekvens af udviklingen i samfundet ændredes billedet igen i 1960'erne; den første kommunesammenlægning i 1966/1970, by- og landzoneloven – blev begyndelsen til enden for det gamle landsbysamfund. I 1970 påbegyndtes den første store udstykning på landbrugsjord; Lindelyvej og Gammelgårdsvej så dagens lys. I 2004-5 førte langvarige forhandlinger til udformningen af det nye kvarter, ”Kirkeløkken” – på den smukke beliggenhed ved kirke, skov, sportsplads og tennisbane nær søen er der individuelle parcelhuse, ejerboliger og lejeboliger. Et minus må noteres: lukningen af Nørre Søby Skole 1. august 2007. Efter 125 år på Røjlevej blev eleverne flyttet til Carl Nielsen-Skolen i Nr. Lyndelse. Bygningerne rummer nu forskellige institutioner for børn under navnet: Børnehuset ”Regnbuen”. Desværre må det noteres, at sparekassen allerede har været i brug i denne godt tænkte institution.

Lokalarkiverne for Nr. Lyndelse og Nørre Søby har siden årsskiftet 2008/09 også lokaler her. De støder op til Aulaen, og det giver mulighed for i samarbejdets gode ånd gennem udstillinger o.l. at arbejde på at gøre byernes historie levende for et større publikum – sammen eller hver for sig. Nørre Søby tilbyder i dag beboerne deltagelse i forskellige aktiviteter; jeg vil her nævne Brugerhuset ”Varmestuen”, en selvejende institution som siden 1989 har haft til huse i den oprindelige Brugsforening fra 1892, som også rummede uddelerens bolig. I ”Varmestuen” mødes især pensionister – men alle, som har lyst, er velkommen – til Kaffemik, Diskussionsklub, Fællesspisning, Lørdagsfrokost, Gymnastik, Strikkeklub, Bob og Petanque. - Bibliotekets lukning i 1998 førte til, at ”Varmestuen” i 2000 oprettede Nørre Søby Læseforening med Birger Christensen som kompetent bestyrer af udlån – og ikke mindst sortering af de mange bøger, som gives til Læseforeningen. En populær institution. Efter Birgers sygdom og død i 2009 tager Ulla Abildgaard sig af udlån m.m. Forsamlingshuset indbyder til Banko hver tirsdag, og for 25. gang afvikledes Julemessen i november – et populært arrangement hvor søbynitterne har lejlighed til at hilse på hinanden og få en god snak over en kop kaffe – det bliver fremover endnu vigtigere at besøge messen, bl.a. for at bevare den uformelle kontakt med hinanden.

Forsamlingshuset står også som arrangør af den traditionsrige Juletræsfest "5. juledag" (29.12) – Fastelavnsfest for børn - Karneval for de voksne og Høst- eller Sensommerfest. Alle arrangementer kalder på søbynitternes deltagelse.

Glemmes må heller ikke Nørre Søby Boldklub, Byfesten, Nørre Søby Korret og Nørre Søby Tennisklub.

Af et rigt forretningsliv har vi endnu: smeden – frisøren – møbelpolsteren – automekanikeren – det biologiske plantelaboratorium – gartnerier – vognmand – tømrere – vores slagter, som er emigreret til Nr. Lyndelse – Landsbykonen – Mesterslagteren.

På det kulturelle område: Carl Nielsens Barndomshjem - et smukt nyindrettet museum på Søbysøgård og Hestehavegårds Hverdagsmuseum i Søsted.

Der er rige muligheder for at få Nørre Søby til fortsat at leve; men vi skal alle forsøge at arbejde for en god fremtid for det nye, ændrede Nørre Søby.

Aase Reffstrup

P.S. Er der blandt læserne nogen, som føler sig "glemt", så sig til; det er vigtigt, at vi kender alle, som bidrager til Nørre Søbys trivsel.



JULETRÆ

I

NR. SØBY FORSAMLINGSHUS



Pris:

Voksne: 10 kr.

Børn: 30 kr.

Tilmelding:

65 902126

Der er godteposer
Og sodavand til
børnene.



ONSDAG DEN 29. DECEMBER

KL. 18.30 - 22.00

Vores indsamlere kommer rundt i december måned, tag godt imod dem.

Månedens digt

Julens digt – 2010

*Reklamer kommer susende
med posten ind i husene,
sætter brand i alle sind,
spis og drik, køb og vind.
Skynd jer at kom', I sparer en masse,
I får garanteret en Jul på første klasse.
Men er Julen ikke hjerternes fest?
med vise mænd og englekor,
med barnet som i krybben lå
og dejlig er den himmel blå.
Jo, jo! Det synger vi jo også om,
men tag nu lige, skynd jer at komme.
For Bilka har tilbud på flæskestege,
uden krølle på halen er de nemme at veje.
"Det kimer nu til julefest"
bli'r forvandlet til en tilbudsfest.
Så selv en havenisse ikke læng're tror;
At en rose kan skyde op ad den frosne jord.
Det kan den – og selv tilbuds-Bilka må give op,
når børn og voksne i samlet trop
rundt omkring træet vandrer,
oven i købet hånd i hånd med hverandre.
Så løses alle tungebånd,
og Bilka siver ud som lampens ånd.
Den lille engel, som har ventet meget længe i skjul,
holder sit vejr for at høre, når vi ønsker hinanden en Glædelig Jul!*

Huspoeten

Redaktionen ønsker alle en glædelig jul og et godt nyt år.

I lyst og nød.

Hun havde tænkt på det der med at lade sig vælge ind i et eller andet råd eller nævn. Det var jo nemt nu om dage, hvor man søgte ildsjæle til alt mellem himmel og jord på grund af besparelser, som kom oppe fra. Først lukker man ned, skiller sig af med folk, folk som har svært ved at gøre vrøvl, for man har skrevet under på at være loyal i lyst og nød. Ikke så sært at der er brug for terapi og wellnesskurser, når det eneste man må, er at have mareridt om natten over alt det, der burde være sagt og gjort – mens tid var.

Men – havde hun tænkt – når sjælen så er gennemrenset! (og det er en dyr

proces) - så er det, man kan genopstå som ildsjæl, fakkelbærer – og man må med den kommunale velvilje som en lysende sol over sit hoved helt gratis forsøge at udbedre skaderne, fra før man så lyset. Ja, der falder måske oven i købet penge af til et par frimærker.

Hun havde virkelig tænkt meget over det – ILDSJÆLE og FAKKELBÆRERE havde altid været der. Nu var begrebet bare genopstået som en del af det kommunale system; de havde taget patent på ildsjæle bl.a. ved at kalde dem ”råd og nævn”. Hun! havde endnu ikke set lyset!

SB

Nr. Lyndelse- Nr Søby lokalråd er påbegyndt byforskønnelse i Nr. Søby. Et nyligt indkøbt bænkearrangement, samt blomsterkasse, er klar til at blive indviet 1 søndag i advent klokken 16, på Trekanten .

Alle er velkomne!

Venligst

Freddie Ludvigsen

Ps: Arbejder endvidere på at få ny opslagstavle, som evt. bliver ved busstopstedet!

FARVEL

D. 29. september fik Butiksrådet den kedelige meddelelse, at Dag’li Brugsen Nr. Søby lukker med udgangen af november 2010.

Lukningen af Dag’li Brugsen blev en lige så stor overraskelse for os som Butiksråd, som for borgerne i byen, dette skyldes at regnskabet ikke er tilgængeligt for Butiksrådet og for offentligheden, da vi er ejet af COOP Danmark og ikke er en selvstændig

brugsforening.

Vi i Butiksrådet har været glade for den tid vi har været en del af Dag’li Brugsen Nr. Søby.

Og det er med sorg, at vi er nødt til at lukke Dag’li Brugsen.

Butiksrådet

Dina Irming, Bente Hansen, Morten Holm Christensen, Britt Larsen og Dorthe Pedersen

Kalenderen

december 2010 - marts 2011

Fre.	10. Dec.	18.00	Fællesspisning	Varmestuen
Ons.	29.	18.30	Juletræsfest	Forsamlingshuset
Lør.	19. Mar.		Karneval	Forsamlingshuset

Faste ugentlige aktiviteter

Mandag	Gymnastik	10.00 - 11.00	Varmestuen
Tirsdag	Bob/Petanque	10.00 - 12.00	Varmestuen
	Træning - NSB	19.00 -	Stadion
	Banko	19.15 -	Forsamlingshuset
Torsdag	Bob/Petanque	10.00 - 12.00	Varmestuen
	Læseforeningen og strikkek.	14.00 - 16.00	Varmestuen
	Nr. Søby Koret - øveaften	19.00 - 21.00	Aulaen Røjlevej 22
1., 3. og 4. Fredag	Babygymnastik	09.30 - 10.30	Varmestuen

Faste månedlige aktiviteter

1. Mandag	Lokalarkiv "fortælleddag"	14.30 -	Røjlevej 22
	Skulderbladet	19.30 -	Søvej 23
2. tirsdag	Lokalarkiverne	14.00 - 17.00	Røjlevej 22
4. tirsdag	Lokalarkiverne	19.00 - 21.00	Røjlevej 22
1. Onsdag	Kaffemik	10.00	Varmestuen
3. Onsdag	Diskussionsklub	10.00 -	Varmestuen

Skulderbladets interesser

Dagli' Brugsen	Varmestuen	Nørre Søby Boldklub
Nørre Søby Kirke	Søbysøgaard	Byfestkomiteen
Nørre Søby Lokalarkiv	Forlaget Syssel	Nørre Søby Forsamlingshus
		Nørre Søby Koret

Redaktionsmøderne er offentlige - kom med dine gode ideer.
Kom bladet ikke, så ring til : 65991559, 65901719, 65902475
Løssalg : 4 kr. pr. stk. Kan købes hos redaktionens medlemmer.

Annoncering : 1 kr. pr. spaltmillimeter

Årsabonnement, inklusiv forsendelse : 100 Kr. pr. år.

Redaktør og ansvarshavende : Peter Albrekt. E-mail: peter.albrekt@mail.dk

Næste nummer udkommer den 1. januar 2011. Deadline : 15. december

Skulderbladet på nettet: <http://www.skulderbladet.syssel.dk>