

# SKULDERBLADET

for Nørre Søby og omegn



## I lyst og nød

### En nytårstale

Nu havde Dronningen og Statsministeren holdt deres nytårstaler, så hvorfor skulle hun ikke også holde sin? Det var dog hende og alle andre almindelige mennesker, der skulle leve med de mange fine og smukke ord til det danske folk og "Gud bevare Danmark". Det var vel ikke helt nok længere, havde hun på fornemmelsen, bare det der med Danmark, det var lige før det var dumsmart at sige det.

Men sådan en Nytårsaften vil vi gerne tro på det, tro på, at netop i år 2007 bliver det året, hvor alting vender. Hun havde i alle tilfælde brug for at tro det. Nørre Søby havde

brug for det, selv om vi faktisk ikke kan ses på et landkort, så er vi her. Vi er her, med alt det der gør en landsby til noget levende og rart, med vores sorger og glæder, med vores alt for meget arbejde og alt for lidt tid. Tid, det mærkelige begreb, som vi alle sammen siger, vi har for lidt af og alligevel håber, vi har masser af.

Skulle hun komme med sit bud på en nytårstale, måtte det blive: Giv Nørre Søby bare lidt af den tid I tror, I ikke har, og I får den tifold igen.

S.B.

---

"Gud bevare menneskeværdigheden" kunne et andet nytårsønske lyde.

I år er det 62 år siden det hidtil største opgør bragtes til en afslutning, et opgør, der også blev symbolet på en kamp mellem menneskeværdighe-

den og det modsatte.

Og det var i det solskin der fulgte opgørets uhyrligheder min generation voksede op. Voksede op med ønsket om at ville det gode og en tro på at et værdigt samfund, var et samfund, hvor menneskerettigheder

var de bærende principper, der skulle føre verden videre.

Vi skulle blive klogere.

Vi bekymrer os efterhånden mere om en hundredkrone ekstra i løn, pension eller børnecheck end om vor menneskelige værdighed og vor selvrespekt. Og der er villige nok, vi kan få til at bære det til torvs for os. Villige der hylder sig i skæret af en forældet nationalisme, hvor religion, flag og nationale symboler skamrides medens mennesker lider fysisk

og psykisk under alt for lidt plads, alt for lidt at tage sig til og alt for lidt forståelse fra det land de rettede deres drømme, tro og tillid til.

Mit nytårsønske skal derfor være, at vi alle får lidt mere af menneskeligheden tilbage, og ikke længere deler hinanden op i for og imod; men alle vælger at stå sammen i ønsket om en menneskeværdig tilværelse for alle.

**red**

## Her er lidt flere tankevækkende "Hvad nu hvis"

Hvad nu hvis varmestuen bliver lukket.

Hvad nu hvis Nr. Søby vågner af sin dvale.

Hvad nu hvis Pia Kjærsgård bliver statsminister.

Hvad nu hvis Marianne Jelved bliver statsminister.

Hvad nu hvis Søby Søgaard ikke handlede i Brugsen.

Hvad nu hvis vi får miljøbump på Odensevej.

Hvad nu hvis regningen for sprængte postkasser og affaldsstativer bliver sendt til hærværks udøverne.

Hvad nu hvis vi fik fællesantenne i Nr. Søby.

Hvad nu hvis [www.nr-søby.dk](http://www.nr-søby.dk) bliver brugt.

Hvad nu hvis alle virksomheder og forretninger i byen lukker.

Hvad nu hvis foråret bliver til vinter.

Hvad nu hvis cyklisterne bruger cykellygter.

Har du prøvet at sætte et "ikke" ind i sætningen.

Uhyggelig tanke ikke sandt!

Har du nogle tankevækkende "Hvad nu hvis" så send dem til skulderbladet.

# Fastelavnsfest



**NR. SØBY FORSAMLINGSHUS**



**Søndag, den 18. februar  
kl. 14.00 - 16.00**



**Tøndeslagning - 3 tønder  
Præmie til de 3 kattekonger  
Præmie til de 3 kattedronninger  
Gratis sodavand og fastelavnsboller**



**Entre 20,00 kr. pr. barn**

**På gensyn  
Bestyrelsen**



## Varmestuen

Hermed en, lidt forsinket, men stor tak til Byfestkommiteen for de rare 2 gange 500 kr. til henholdsvis Varmestuen samt Petanqueklubben. Mange tak!

I februar måned finder fællesspisningen sted fredag d. 9 kl.18.00, med tilmelding senest tirsdag d.6.2 til Else Larsen, tlf. 6590 1129.

## Juletræsfesten i Nr. Søby Forsamlingshus

Juletræsfesten i Nr. Søby Forsamlingshus blev igen en stor succes, der var tilmeldt ca. 60 børn, og de havde en herlig aften. Der blev gået om vores meget flotte juletræ, sammen med nissefar, nissemor, og nissepiger/drenge. Derefter var der masser af danse, som Charlotte styrede flot sammen med musikken.

Godteposerne og sodavandene blev spist og drukket, efter udskejelserne på dansegulvet. Herfra skal lyde en tak til alle som var hjælpere, samt til Nr. Søby Fonden for Deres tilskud.

SÅ HUSK ALLEREDE NU AT SÆTTE KRYDS I KALENDEREN - DEN 29. DECEMBER 2007, hvor der igen afholdes juletræsfest.

Med venlig hilsen  
Ulla Kyed Rasmussen  
Sekretær Nr. Søby Forsamlingshus

## 40 års jubilæum ved Coop

Vores uddeler Kirsten Høyer-Andersen kan fejre 40 års jubilæum hos Coop Danmark tirsdag den 27. februar. Dette fejrer vi med reception på dagen fra kl. 10-12, hvor vi der giver morgenbord i Brugsen. Alle er velkomne. Der vil også være gode tilbud hele ugen.

Butiksråd og personale  
Dagli' Brugsen Nørre Søby

## Fremskridtet længe leve

En gang imellem overvejer jeg alvorligt, at udskifte min gamle landejendom med et lille vakst byhus i H. C. Andersen kvarteret, hvor busserne kører hver tiende minut, og forretningerne ligger lige om hjørnet.

Mandag før jul blev en af de dage.

Det kunne ikke udskydes længere, alle børn og børnebørn informeredes i god tid om, at farmor/mormor ikke var til disposition pågældende dag, i fald de ønskede gaver under juletræet 2006.

Min udmærkede mand

indvillige i at befordre mig det første stykke, strækningen Søsted - Årslev forsamlingshus.

Her skal lige indføjes, at der nu er anlagt motorvej Strækningen Svendborg - Odense, så vi "alle" hurtigt kan bevæge os fra punkt A til punkt B. Dette har medført, at Fynbus 800, som jeg normalt ville benytte, nu har for travlt til at stoppe ved de mere ydmyge stoppesteder, inklusive Årslev.

For at komme til Rosengårdscente-

ret må jeg altså nu tage 801 til Odense City, hvorefter jeg fortsætter i bybus til centeret. Omstigning kan ikke benyttes, altså også en ekstra udgift.

Ankomst Rosengårdcenteret klokken cirka 12.

Som dagen går bliver poserne tungere og tungere.

En lille afstikker til Jensens Bøfhus

må der til. Således styrket begiver jeg mig mod stoppestedet ud for Bilka, hvor bussen normalt af-



går klokken 14.55.

Nu samles tankerne, og det går op for mig, at den køreplan ikke længe gælder. Der er nu to muligheder: Enten tage 800 til Ringe, og få en omstigning til 801 tilbage til Årslev eller tage en bybus tilbage til Odense og her stige på 801 (uden omstigning og altså dyrere).

Efter en kort overvejelse vælges den første løsning.

Undervejs til Ringe går det op for mig, at bus 800 nu ikke længere kører ind på stationen i Ringe Midtby; men fortsætter til Ringe Nord (Liddl).

Jeg stiger altså ud Ringe Nord, og hanker endnu engang op i mine fire bæreposer, går over vejen og de cirka 500m frem til busstoppestedet, efter anvisning fra chaufføren.

Efter at have tjekket køreplanen, bussen kører femogfyrre minutter senere, vandrer jeg mod stationen, det er for koldt og vådt at stå stille. Præcis 16.30 drejer bus nummer 800 ind på stationen, og jeg går hurtigt ind, idet jeg fremviser min billet (omstigning) og lettet synker ned i sædet.

Glæden varer kort.

Vi kører tilbage mod motervejen, hvad der i første omgang ikke underer mig, da begge ruter er ændrede. Efter nogle minutter beslutter jeg alligevel forsigtigt at forespørge hos chaufføren, der betror mig, at han er på vej til Svendborg.

Jeg er nu tilbage ved stoppestedet ud for Liddl.

Et blik på skiltet fortæller mig, at næste bus med stop Årslev afgang halvanden time senere. I regn og blæst begiver jeg mig nu med mine fire bæreposer tilbage mod Ringe

Midtby. Biblioteket har åbent til klokken 18 og bliver min foreløbige redning.

Adskillige aviser senere begiver jeg mig ind på Ringe Station med mine poser, der nu skærer godt ind i håndfladen.

Klokken er 18 og det er nu mørkt og blæsende.

Bus nummer 801 kører ind på pladsen og jeg skynder mig ind i varmen, hvor jeg køber billet til Årslev, omstigningen gælder kun halvanden time og er altså nu forældet.

Alt, alt for hurtigt er vi i Årslev, hvor jeg stiger ud på den bælgmørke landevej for at begive mig hjemad. Der er cirka tre kilometer at gå, ingen gadelys, og i min mørke frakke er jeg nærmest usynlig for bilerne, og springer derfor ind i grøften hver gang et køretøj kommer indenfor synsfeltet. Mine armhuler og håndflader er nu nærmest følelsesløse.

Jeg tænker med længsel på min barndoms røde rutebil, der kørte over alt og standsede ved enhver udstrakt hånd.

Pokker stå i ”fremskridtet”.

**Else-Marie Albrekt**

# Månedens digt

*Vi fodres dagligt med reklamer  
Og tilbudsaviser.  
Alt kan man få,  
Og sikke priser.*

*Mon den syvende himmel  
I år bliver et hit?  
Det er ikke en tur,  
Man får tilbudt så tit.  
Op og ned på et stjernes kud,  
Komme hjem med englehud.*

*Alt får vi tilbudt, alt kan vi få,  
Den syvende himmel!! Årets hit,  
Forbeholdt dem, der ikke har prøvet det tit.  
Sådan burde det være, bliver det næppe –  
Før vi alle får tildelt et flyvende tæppe.*

# Nørre Søbys kalender

Februar - marts 2007.

Fre.	9. feb.	18.00	Fællesspisning	Varmestuen
Søn.	18.	14.00	Fastelavnfest	Forsamlingshuset
Tir.	27.	10.00	Morgenbord	Dagli' Brugsen

## Faste ugentlige aktiviteter

Mandag	Gymnastik	10.00 - 11.00	Varmestuen
	Øveaften, dilettant	18.00 - 21.00	Forsamlingshuset
Tirsdag	Bob/Petanque	10.00 - 12.00	Varmestuen
	Banko	19.30 -	Forsamlingshuset
	Træning - NSB	19.00 -	Stadion
Torsdag	Bob/Petanque	10.00 - 12.00	Varmestuen
	Læseforeningen	14.00 - 16.00	Varmestuen
	Træning - NSB	19.00 -	Stadion

## Faste månedlige aktiviteter

1. Mandag	Lokalarkiv	14.30 - 17.00	Skolen
	Skulderbladet	19.30 -	Søvej 23
1. Onsdag	Kaffemik	10.00	Varmestuen
3. Onsdag	Diskussionsklub	10.00 -	Varmestuen

## Skulderbladets interesser

Dagli' Brugsen	Nørre Søby Skole	Forlaget Syssel
Nørre Søby Kirke	Varmestuen	Nørre Søby Boldklub
Nørre Søby Lokalarkiv	Søbysøgaard	Byfestkomiteen
		Nørre Søby Forsamlingshus

Redaktionsmøderne er offentlige - kom med dine gode ideer.  
Kom bladet ikke, så ring til : 65991559, 65901719, 65902475  
Løssalg : 4 kr. pr. stk. Kan købes hos redaktionens medlemmer.

Annoncering : 1 kr. pr. spaltmillimeter

Årsabonnement, inklusiv forsendelse : 100 Kr. pr. år.

Redaktør og ansvarshavende : Peter Albrekt. E-mail: peter.albrekt@mail.dk

Næste nummer udkommer den 1. marts 2007. Deadline : 15. februar

Skulderbladet på nettet: <http://www.skulderbladet.syssel.dk>