

SKULDERBLADET

for Nørre Søby og omegn



Af Nørre Søbys Dagbog

Var det gamle Forsamlingshus bygget på pæle ? (sådan lidt a la ”Egeskov” !)

Spørgsmålet blev stillet ved Fortælle-dagen i januar. Umiddelbart svarede jeg: ”Det har jeg aldrig hørt om, har ikke truffet på det i de arkivalier, som er kommet til arkivet. Mon dog?” - Sådan et spørgsmål giver naturligvis anledning til et dyk i erindringernes store pose.

Desværre er der (indtil nu) kun fundet ganske få notater, ingen protokoller, hvor detaljer omkring ”fødslen” af Nørre Søby Forsamlingshus er nedfældet. Den første forhandlingsprotokol begynder med ”et færdigt hus”. Da der i 1893 – og indtil engang i 1930’erne – var et gadekær, hvor ”Trekanten” nu er, er det vel ikke utænkeligt, at der er taget højde for det ved opførelsen.

Ved 100-års jubilæet i 1993 lavede

arkivet en udstilling. Her vistes bl.a. to forslag til udvidelse af det bestående hus – et fra 1943 og et fra 1946. Udvidelsen kunne naturligvis kun foretages ud i ”Trekanten”, som på det tidspunkt (også) var et velholdt grønt anlæg. (Der er billeder af det i arkivet.) – Måske har viden om fortiden som et gadekær givet anledning til at inddrage pilotering i de byggeplaner. Og det kan være den problematik, som har bragt erindringerne om ”Forsamlingshuset, bygget på pæle” frem. – Som vi jo alle ved, blev det ikke en udvidelse, men et helt nyt hus på Rosenvej.

Som altid er jeg en glad modtager – såvel af kendsgerninger som af ”rygter”; de kan jo nu og da vise sig at være kendsgerninger. Det tjener et eneste formål: at beskrive Nørre Søbys historie så godt som muligt.

Aase Refstrup

Information fra Kirken

Efter gudstjenesten den 14. februar kl.10 er der kirkekaffe.

Nyt fra Søbysøgård

I Skulderbladet 15. årgang nr. 2 berettede Kim Andersen, at han var blevet ny inspektør på Søbysøgård pr. september 2004. Det er ved at være 5 år siden, og Kim er nu blevet inspektør på Vridsløse, og jeg har afløst ham på Søbysøgård den 1. maj 2009. Jeg hedder Carl Johan Bjørnsholm, er 51 år og bor i Løsning (mindre by mellem Vejle og Horsens). Jeg er gift med Charlotte, der er jobkonsulent ved Fredericia kommune. Vi har to døtre på 23 og 15 år.

Efter jeg som meget ung blev udlært isenkræmmer, kom jeg ind til hæren, hvor jeg tilbragte 15 år forskellige

steder i landet – mest i Nordjylland. De sidste 5 år læste jeg til Cand. Merc. på Aalborg Universitetscenter. Herefter fik jeg job som administrationschef på Mommark Handelskostskole på Als, her læste jeg sideløbende til en pædagogisk diplomeksamen i psykologi. Jeg blev ansat i Kriminalforsorgen som viceinspektør/økonomichef på Statsfængslet Møgelkær 1. januar 2001.

Jeg håber, det gode samarbejde mellem lokalsamfundet og Søbysøgård vil fortsætte fremover og ønsker jer alle et godt nytår.

Carl Johan

Jørgen Borg Jensen

Mennesker der har deres meningers mod er altid spændende at omgås. Et sådant menneske var Jørgen Borg Jensen. Jeg lærte ham at kende, da vi mødtes i Sognets redaktion i slutningen af halvfjerdserne, et sted hvor synspunkter og holdninger mødtes, og gik op i en højere enhed. En del af det slap ud til læserne, ikke mindst den fælles bekymring for lokalsamfundets fremtid i den nye storkommune.

Senere mødtes vi på Søbysøgård, som kolleger, da der blev indført undervisning i EDB.

Engagement, initiativ og kulinariske færdigheder kan give sig mange udslag. Og det gjorde de. Både privat og i dagskolens regi. På et tidspunkt

var Dagskolen leveringsdygtig i de lækreste syltede grønne tomater. Det var selvfølgelig Jørgen, der stod for det, lige fra opførelsen af drivhuset til salget af det færdige produkt.

Nørre Søby Koret var et andet initiativ Jørgen var dybt involveret i, et initiativ både sangere og publikum gennem årene har haft stor glæde af. For ikke så længe siden snakkede vi sammen om et af Jørgens seneste projekter, en nedskrivning af Dagskolens historie, hvor han gerne ville have en beskrivelse af de første år med EDB undervisning. Det nåede Jørgen Borg Jensen desværre ikke

**Æret være Jørgens minde
red**

KARNEVAL

Gå ikke glip af årets fest i Nr. Søby Forsamlingshus

Lørdag den 20. marts 2010

kl.18.00 - 01.00

Mød op i en sjov og festlig udklædning eller kom som du har lyst - du bestemmer selv. Der er præmier til de 2 bedst udklædte, så giv fantasien frit løb.

Pris 250 kr. som dækker:

Indgang, velkomstdrik, stor buffet m/forret, dessert og kaffe, tøndeslagning m/præmier, 2 mands orkester v/Morten Holme-gård

Øl, vand, vin og spiritus kan købes til fornuftige priser

Tilmelding og betaling skal ske senest den. 24/2 2010

Forudbestilte billetter **SKAL** være betalt og afhentet senest 24/2 2010, ellers vil de blive solgt til anden side!

Gerda Larsen 65 90 21 26

Dorte Pedersen 65 90 14 18

Pia Korsgaard 65 90 15 58



Mvh.

Festudvalget, Nr. Søby Forsamlingshus

Fastelavnsfest



NR. SØBY FORSAMLINGSHUS

Søndag, den 14. februar

kl. 14.00 - 16.00

Tøndeslagning - 3 tønder

Præmie til de 3 kattekonger & kat-
tedronninger

Sodavand og fastelavnsboller
til alle fremmødte børn

Mød op til en festlig eftermiddag

Entre 25,00 kr. pr. barn

På gensyn

Bestyrelsen



Varmestuen

Fællesspisning fredag den 12. februar
kl. 18.00. Tilmelding fra den 1. fe-
bruar til Else Larsen: 65901129.

Foredrag

Torsdag den 25. februar kl. 19.30.

Jacob Dauerhøj (forhenværende
borgmester i Kerteminde) fortæller
om sine søndag eftermiddage i Kino
Palæ/biografen i Fåborg. Entre: 20 kr.
incl. 1 glas rødvin, øl eller vand.

Lokalarkivet for Nørre Søby Sogn

Generalforsamlingen 19.1 er afviklet – i god ro og orden, som man siger. Bestyrelsen var mødt fuldtallig + to ”menige medlemmer”. Tak for det.

Vintervejret (og Banko) er nok årsag til det beskedne fremmøde, så måske skal vi ændre på det, vi kan, til næste år. Vejret må vi tage, som det kommer; men dagen kan vi vælge anderledes. Spørgsmålet er: hvad støder vi så sammen med?

Nok om det – det var en god generalforsamling, hvor der blev gjort status over et godt 2009. Sidste års kontingentforhøjelse har givet arkivet gode muligheder i arbejdet med formidling af Nørre Søbys historie, bl.a. gennem anskaffelse af udstyr til billedvisning.

Selv om aftenåbningen (4. tirsdag i måneden, 19-21) ikke har været meget besøgt, fortsætter vi. Erfarings-

mæssigt tager det tid at gøre sig fortrolig med nye rutiner. – Og 2. tirsdag i måneden er det fra 14-17 – begge disse dage har vi åbent samtidig med Nr. Lyndelse-arkivet, som vi har et rigtig godt samarbejde med.

Fortælledagen 1. mandag i måneden (den ”gamle” arkivdag) har været godt besøgt, så måske har vi ramt rigtigt med denne aktivitet. Der vil almindeligvis blive 4 om foråret og 4 om efteråret. Arkivet er lukket fra midten af juni til midten af august; men har nogen behov for at besøge arkivet, skal man bare taste 65 90 11 00 (mit nummer), så aftaler vi det fornødne.

Lene Christensen, Helmuth Jensen og Aase Reffstrup blev alle genvalgt, og sammen med Asta Juul, Jens Kristoffersen og Ove Larsen arbejder bestyrelsen videre.

Aase Reffstrup

Månedens digt

*Inden længe har vi den gule erantis og den fine vintergæk
Og jordens pløre om en gammel tjørnehæk.
En lærke der kvidrer fuld af sødme
Så gamle koners kind får rødme.
En lille glæde, der vokser sig stor,
Er bedre end omvendt –
Går jeg rundt og tror.*

Huspoeten

I lyst og nød

Julen var ovre – pakket ned. Hun fandt dog stadig grannåle i krogene; så let kommer man ikke af med julen. Hun var glad for, at de lå der, grannålene. Træet havde været så smukt; 8 år havde det stået og groet i plantagen.

Hun havde tænkt, at julen nok gjorde en til et lidt bedre menneske. Bag om mad og gaver havde vi alle sammen en fælles drøm om noget varmt og godt, om fælles glæde, på trods af alt udefra kommende. Hun tænkte faktisk, at julen var det tidspunkt, hvor alle havde det samme mål – og mærkeligt så hurtigt det smutter fra os igen. Derfor var hun så glad for grannålene i krogene.

Hun havde tænkt meget over det der

med menneskelighed – eller især medmenneskelighed. Især da hun på TV så om det forfærdelige jordskælv på Haiti. Man kunne – fik man at vide på skærmen – ved at trykke seks tal på sin telefon sende 150 kr. for at hjælpe ofrene. – Så nemt ! man behøver ikke engang at rejse sig fra lænestolen for at være medmenneskelig. Selvfølgelig kunne hun ikke tage til Haiti, havde ikke engang til billetten, men hun kunne heller ikke få sig til at trykke de seks tal på telefonen. Hun følte sig flov. Et vidste hun dog, at det var svært at leve og håbløst at dø – uden at medmenneskelighed var til stede.

S.B.

Lokalarkivets Fortælledag - mandag den 1. februar kl. 14.30
vil handle om **Martin Guldbrandsen** - mangeårig malermester og kulturformidler i Nørre Søby.

Sær stort kryds i kalenderen **Lørdag den 1. maj 2010 (eftermiddag).**
”De lystige koner i Nørre Søby” forbereder endnu en kulturoplevelse. Mere om den i næste nummer.
”Aa-Ha”

Rettelse til Foreningslisten, bragt i nr. 1, 2010

Vedr. Årslev Musikskole.

Ved kommunesammenlægningen ændredes vilkårene. Den hedder nu:

Faaborg-Midtfyn Musikskole – med afdelinger i flere byer.

I Årslev – på Broskolen, Afdeling Bøgehøj. Ved sammenlægningen

blev **Årslev Harmoniorkester** skilt ud. Det fungerer nu under **Midtfyns Musikaftenskole**,

www.midtfynsmusik.dk.

Hjemsted: Broskolen, Afdeling Bøgehøj – tirsdag: 18.30 – 20.45

Dirigent: Ib Roland – 65 99 13 65

www.arslevharmoniorkester.dk

Om ordsprog

Mange papirer, billeder og bøger er kommet til arkivet igennem årene. Jeg har ofte nævnt ”Lindely-arkivet” som en guldgrube til forståelse af en stor del af Nørre Søbys historie og livet som sådan i Danmark. Jeg kom nylig over et par bøger herfra om ”Ordsprog” (fra 1887) og ”Ordsproglærdom” (fra 1890, udgivet første gang i 1877). – Den første indeholder en opremsning af 790 ordsprog, den anden bringer ordsprogene ind i almindelig tale. I en anmeldelse i ”Skoletidende” for 1877, nr. 14, hedder det bl.a. ”Man kan af denne lille bog ikke alene lære at kende en stor mængde ordsprog – det kan man jo af enhver ordsprogssamling; men man kan lære at kende dem ét for ét i levende live, d.v.s. brugt i talens løb, og da slår de ganske anderledes an, end hvor man træffer dem oprevet af deres rette bund og kastet hen i en bunke.” Bogen indledes bl.a. med **Peder Syvs** syn på ordsprogene. ”Ordsprogene pryde og formere Talem, skærpe Næmmet og forlyste Venner og andre i Samkvem. Saadan Tale gjør tit, at man lettelig kan overtale. De formå meget med Kraft og Eftertryk at bevise noget, og undertiden i en vanskelig Handel kan man slippe

derfra eller erlange det ved et Ordsprog, som ikke ellers kunde ske ved lang Tale og vigtige Vidnesbyrd.”

Det er interessant at nikke genkendende til ganske mange, som har taget turen med ind i det 21. århundrede. Redaktionen har besluttet fra tid til anden at bringe et uddrag af kendte, såvel som ukendte. Her er de første:

Kært barn har mange navne - Små gryder har også ører - Mands vilje, mands himmerige -

Den ager et godt læs i gård, der en god hustru får - Erfaren mand er god at gæste -

Mandens list er vel behænde, Kvindens list er uden ende! - Små børn træder moderen på forklædet, de store på hjertet - Små børn, små sorger; Store børn, store sorger -

Tugt dit barn tidligt, ellers tugter det dig! - Når katten er borte, spiller musene på bordet.

Bortset fra citatet af Peder Syv har jeg benyttet nutidens stavemåde. – Hvem var Peder Syv? Han var en dansk sprogforsker og folkemindesamler, som levede fra 1631-1702. Har bl.a. skrevet ”Almindelige danske Ordsprog”.

Aase Reffstrup

Generalforsamling Skulderbladet

Ordinær generalforsamling afholdes mandag den 8. marts i Varmestuen. Dagsorden ifølge vedtægterne. Punk-

ter til behandling skal være redaktionen i hænde senest 1 uge før.

Vel mødt! Red

Kalenderen

Februar 2010.

Fre.	12. Feb.	18.00	Fællesspisning	Varmestuen
Søn.	14.	14.00	Fastelavnstest	Forsamlingshuset
Man.	8. Mar.	19.00	Generalforsamling Skulderbladet	Varmestuen
Lør.	20.	18.00	Karneval	Forsamlingshuset
Lør.	1. Maj		De lystige koner i Nørre Søby	

Faste ugentlige aktiviteter

Mandag	Gymnastik	10.00 - 11.00	Varmestuen
	Øveaften, dilettant	18.00 - 21.00	Forsamlingshuset
	Nr. Søby Koret - øveaften	19.30 - 21.30	Aulaen Røjlevej 22
Tirsdag	Banko	19.15 -	Forsamlingshuset
	Træning - NSB	19.00 -	Stadion
	Bob/Petanque	10.00 - 12.00	Varmestuen
Torsdag	Bob/Petanque	10.00 - 12.00	Varmestuen
	Læseforeningen og strikkek.	14.00 - 16.00	Varmestuen

Faste månedlige aktiviteter

1. Mandag	Lokalarkiv "fortælledag"	14.30 - 17.00	Røjlevej 22
	Skulderbladet	19.30 -	Søvej 23
2. tirsdag	Lokalarkiverne	14.00 - 17.00	Røjlevej 22
4. tirsdag	Lokalarkiverne	19.00 - 21.00	Røjlevej 22
1. Onsdag	Kaffemik	10.00	Varmestuen
3. Onsdag	Diskussionsklub	10.00 -	Varmestuen
2. Fredag	Fællesspisning	18.00	Varmestuen
Sidste lørdag	Lørdagsfrokost	12.00	Varmestuen

Skulderbladets interessenter

Dagli' Brugsen	Varmestuen	Nørre Søby Boldklub
Nørre Søby Kirke	Søbysøgaard	Byfestkomiteen
Nørre Søby Lokalarkiv	Forlaget Syssel	Nørre Søby Forsamlingshus
		Nørre Søby Koret

Redaktionsmøderne er offentlige - kom med dine gode ideer.

Kom bladet ikke, så ring til : 65991559, 65901719, 65902475

Løssalg : 4 kr. pr. stk. Kan købes hos redaktionens medlemmer.

Annoncering : 1 kr. pr. spaltecentimeter

Årsabonnement, inklusiv forsendelse : 100 Kr. pr. år.

Redaktør og ansvarshavende : Peter Albrekt. E-mail: peter.albrekt@mail.dk

Næste nummer udkommer den 1. marts 2010. Deadline : 15. februar