

Nørre Søbys kalender

Januar - april 2002.

Tir	8. Jan.	19.30	Generalforsamling, Lokalarkivet	Skolen
Tor.	17.	19.30	Generalforsamling-Husholdn.f.	Salen
Tir.	26. Feb.	19.30	Dronningens gobeliner.	Kirkesalen Nr. Lynd.
Man.	18. Mar.	19.00	Jeg elsker den brogede verden	Foredrag, Salen
Tir.	23. Apr.		Udflugt til Humlemagasinet	Galleri

Faste ugentlige aktiviteter

Mandag	Gymnastik	10.00 - 11.00	Varmestuen
	Læseforeningen	14.00 - 16.00	Varmestuen
	Øveaften, dilettant	18.00 - 21.00	Forsamlingshuset
	Nørre Søby Koret	19.30	Skolens aula
Tirsdag	Banko	19.30 -	Forsamlingshuset
	Træning - NSB	19.00 -	Stadion
Torsdag	Læseforeningen	14.00 - 16.00	Varmestuen
	Træning - NSB	19.00 -	Stadion
Fredag	Ligestue	10.00 -	Varmestuen

Faste månedlige aktiviteter

1. Mandag	Lokalarkiv	18.30 - 21.30	Skolen
1. Onsdag	Kaffemik	10.00 -	Varmestuen
1. Torsdag	Skulderbladet	19.30 -	Søvej 23
3. Onsdag	Diskussionsklub		Varmestuen

Redaktionsmøderne er offentlige - kom med dine gode ideer.

Kom bladet ikke, så ring til : 65991559, 65901719, 65902475, 65901501

Løssalg : 4 kr. pr. stk. Kan købes hos redaktionens medlemmer.

Annoncering : 1 kr. pr. spaltmillimeter

Årsabonnement, inklusiv forsendelse : 100 Kr. pr. år.

Redaktør og ansvarshavende : Peter Albrekt

Næste nummer udkommer den 1. Februar 2002. Deadline : 15. januar

Sats : Syssel.

12. Årgang nr. 1. 1. Januar - 1. Februar 2002

ISN0906-6519

SKULDERBLADET

for Nørre Søby og omegn



"I lyst og nød"

Det at vågne en tidlig morgen, lige før lyset kommer, ligge der i grænselandet mellem søvn og virkelighed, høre lyden af gæssene, de dejlige gæs. Det var hendes helt egen lykke; verden var tryk, intet var endnu sket, alt var godt.

Hun kunne stadig huske den første gang, hun lagde mærke til gæssene. Det var en tidlig forårsdag, marts var det, høj himmel - da kom de trækkende, en stor flok, hilsende; hun stod der med nakken tilbage, til tårerne kom.

Da de for snart mange år siden flyttede på landet, følte hun det, som om hun blev puttet i en æske, og låget smækkede i. De kom en vinterdag med tidlig mørke; den lille by var helt uden lyde, ingen biler - bare brune våde marker, og der for enden af en af dem lå hendes hus. De brune marker, som hun senere skulle blive så fortrolig med, når de skiftede fra det mørke tunge til det spæde lysegrønne, og endelig ved regn og sol og bondens hjælp: det færdige værk, den modne mark, hvor valmuer stod og rødmede over al den herlighed.

Som hun blev fortrolig med vejr og vind, med grusveje, med al det der dufter af på landet, med al det man spørger om på landet, blev landet fortrolig med hende.

Så kom alle årene, mens børnene var små, barnevogn, trehjulede cykler; hun rykkede tættere på landsbyens liv. Skolen blev pludselig meget nærværende; kunne og ville den tage vare på hendes børn på en måde, hun selv kunne acceptere? Det

gik op for hende, at man ikke bare kunne bo på landet. Man måtte investere en del af sin tid og sin sjæl, hvis tingene skulle hænge sammen - ikke bare

for en selv. Hun kom i skolenævnet, Skolen var lille; hun tænkte på gæssene: luft under vingerne, flyv højt - hun var begyndt at spinde sin røde tråd. Men det blev ikke altid lige let at spinde den røde tråd, for det der netop, også for hende, var trygheden i hverdagen, landsbyens kendte rytme blev tit en hæmsko, når beslutningerne skulle tages - sårbarheden var stor på begge sider.



Nørre Søby Kirke - på årets korteste dag

Da den ældste dreng skulle konfirmeres, kom hun i Menighedsrådet. Hun havde ikke været nogen trofast kirkegænger, så måske skulle hun slet ikke have sagt ja, da hun blev spurgt; men det var med kirken som med skolen noget andet, der drev hende - det var glæden ved at opleve sig selv indefra, at det hun tænkte var med til at gøre en forskel. For det var ikke lige meget, at

de små butikker lukkede, at de brune marker blev til parcelhuskvarterer, at man i centraliseringsens hellige navn lukkede et lille åndehul, Biblioteket. Tiden sagde man, følg med udviklingen - selv de gamle må følge med! Sæt en motor på rollatoren! For nu ender du, selv de små steder, dine dage på et Sundhedscenter. Hun havde hørt det så tit, at man ikke kunne standse udviklingen - Lige nu ønskede det meste af Verden, at man kunne. Hendes verden, hendes røde tråd var ved at være brugt: Ælde-
råd,

Udstykninger i Nørre Søby

Et af de spørgsmål, som optager en del Søbynitter, er muligheden for udstykninger indenfor sognegrænsen. Det kom også til udtryk på vælgermødet i Forsamlingshuset den 8. november, hvor nogle af politikerne gav udtryk for en positiv indstilling til spørgsmålet. Flere nævnte planerne, som tager sigte på området syd for Rødeledvej / nord for Stadionvænget.

"Men der er flere ting, der skal være på plads, før kommunen kan gå ind i projektet. Der skal være jord til salg og købere til grundene." - blev der sagt.

Jorden er der; det er en del af matr. nr. 1ao, Jørgen Sørensens mark langs Sta-

dionvænget ned efter Kirkestien. Der har tidligere været forsøg, som løb ud i sandet. Jørgen fortæller, at der er nye sonderinger i gang; der er kontakt til bygherre såvel som købere. Og i den forbindelse nævner Jørgen, at der er flere grunde til salg. Så interesserede er meget velkomne til at ringe til Birgit eller Jørgen for at høre nærmere om planerne. Telefonnr. 65 90 13 56.

Det ville være ønskeligt, om der blev sat skub i udstykningsplanerne i Nørre Søby; med mere konkrete udmeldinger ville det nok være lettere at få kommunen på banen som medspiller.

Redaktionen/Aase Reffstrup

BUSSTOPPESTEDET - igen.

Til stor glæde og tilfredshed fik Nørre Søby sit afskærmede busstop igen midt i byen. Men hvordan er det dog, vi behandler det? Når jeg har "været i postkassen", har jeg bemærket affaldspapir, kapsler o.l. - tilligemed de visne blade, som vinden blæser derind.

I dag ventede jeg på bussen sammen med en dame, som benytter den regelmæssigt. Vi undrede os over, at der tilsyneladende ikke er nogen, der bekymrer sig om oprydning/rengøring. - "Se nu f.eks. den jordklat der midt på

bænken - den har været der de sidste 2-3 uger!". Bussen kom, og på vej mod Odense blev der lagt mærke til, hvordan der så ud i "bushusene" i Nr. Lyndelse. Der var pænt og ordentligt.

Spørgsmål: Hvem har ansvaret for oprydning/rengøring? Kunne der anbringes en affalds"kurv"? Eller vil den bare komme til at flyde over, hvis der ikke er styr på tømning/rengøring?

6.12.2001 - Aase Reffstrup

Månedens digt

**Håb er nytårsnattens glæde.
Håb er både le og græde.
Håb er stærkere, end alt andet.
Håb kan få folk, til at gå på vandet.
Håb må man have, hvis man skal gi'.
Håb er et ord fyldt med magi.
Håb' ordet er det sendebud,
Som nytårsnatten spreder ud.**

Huspoeten

Redaktionen ønsker alle i Nørre Søby og Omegn et godt nyt år !

Vennekreds, små ting, små skridt.

Sårbarheden var stadig stor, landsbylivet skrøbeligt; hun havde lært, at måden aldrig var lige meget. Hun havde jo også haft tiden til det - hjemmegående som man sagde (det lød næsten aldrig som en kompliment). Tid, ja, ja, det var ikke tiden, der fik hende ud af huset; det var angsten for at miste sig selv. Det hun vidste, hun også var. Det var uroen for, at den verden, hendes børn skulle møde uden for havelågen, var den god nok? Små skridt, mange kvinder tog i de år små skridt. Nu jogger hele landet, det er sundt, siger man. For hvem?

Hun kunne stadig sidde på sin cykel, nyde synet af en nypløjet mark, mærke sin puls, sin alder - figuren! ja, den kunne være en anelse smalle. Hun havde det med at rime, hør selv:
"Men her fra min sadde, mit øje

kan skue naturen selv, beskriver den yndigste bue."

I aften er der møde i Forsamlingshuset - de politiske partier stiller op før Kommunalvalget. Selvfølgelig kommer hun, om ikke andet så for som en gammel cirkushest at hvirvle lidt støv op fra manegegulvet.

Nu er det mange år siden, hun kom ud af den mørke æske. Forelskede sig for altid i gæssene, markerne, den første svale - blev en del af landsbyens røde tråd. En drøm er tilbage: at mødes en morgen, lige før lyset kommer, som gæssene snadrer lidt hyggeligt sammen, og så - op i lyset, med luft under vingerne.

**November 2001
Hanne Christensen**

"Den røde tråd"

Hanne og Aase har igen været på banen med bidrag til "Nørre Søbys historie".

Landsforeningen af Landsbysamfund (LAL), som også var medorganisator af sidste års projekt, "Årets Landsby", har 25-års jubilæ-

um i år. I den anledning blev der udskrevet en novellekonkurrence med et bredt emne - naturligvis med baggrund i landsbysamfundets mange kringelkroge.

Meddelelsen om konkurrencen kom til Borgmesterkontoret, og her hu-

skede man "Nørre Søby 2000". Der gik brev til os, om det var noget, vi kunne være interesseret i at deltage i. - Der var kun ca. 3 uger til deadline, som var 1. november, så det var om at bestemme sig. Det letteste ville have været at takke nej, finde på forskellige (dårlige) undskyldninger; men sådan et par skriveglade koner kunne ikke lade være

med at cirkle om det, som katten om den varme grød. Det blev ret hurtigt klart, at vi skulle løse opgaven på hver sin måde,

dog med et fælles sigte: den røde tråd, som snor sig igennem Nørre Søbys historie og binder fortid og nutid sammen. Det gjorde vi så, indsendte og ventede på, hvad der eventuelt ville ske. Resultatet skulle foreligge 1. december, hvor jubilæumsfesten skulle finde sted. En af de sidste dage i november fik Hanne det glade budskab, at hendes essay "I lyst og nød" var kommet

på en delt 3. plads. Det blev samtidig oplyst, at der var indgået ca. 70 bidrag til konkurrencen. Så der blev glæde i de små hjem. - Resultatet blev sendt til Borgmesterkontoret, som kvitterede med følgende (i uddrag):

"Det glæder os meget, at I tog udfordringen op og igen var med til at placere Nr. Søby og dermed hele Årslev kommune på landkortet.

Og så et tillykke med den fine placering i konkurrencen. Vi håber,

at nogle - måske SKULDERBLADET - vil trykke novellerne, der fortjener en større læsekreds."

Det luner, når ens tanker og skrivelser bliver påskønnet; vi har valgt at følge opfordringen til at lade dem trykke på følgende måde: Hannes essay "I lyst og nød" kan læses i dette nummer af SKULDERBLADET. Aases Landsbyliv" kommer



Lindelygården - december 2001

som det årlige særtryk til Lokalarbivets medlemmer. "Landsbyliv" er en opfølgning af "Nørre Søby 2000", et forsøg på en mere detaljeret beskrivelse af institutioner og personer i Nørre Søby. - At "Kirsten og Rasmus" er valgt som gennemgående personer, skal ses på baggrund af deres forankring i Nørre Søby og i landbokulturen, som den fremstod i slutningen af 1800-tallet og et godt stykke ind i

1900-tallet. De står som eksponenter for mange andre i vor lille by, som havde de samme interesser, de samme intentioner med den røde tråd.

Interesserede kan erhverve ekstra eksemplarer hos arkivets bestyrelse eller hos Birger i Læseforeningen i sidste halvdel af januar 2002.

Hanne og Aase ønsker Godt Nytår.

Om at gøre en forskel

Der er det pudsige med historieskriverne, at de som oftest selv ender med at blive historie, dette uanset om det sker på verdensplan eller lokalt.

På hver sin måde har Hanne Christensen og Aase Reffstrup år efter år været med til at skrive lokalsamfundets historie og har nu været, som det blev udtrykt fra borgmesterkontoret: "med til at placere Nr. Søby og dermed hele Årslev kommune på landkortet."

I er helt klart begge med til at gøre en forskel, har for den sags skyld

været det i umindelige tider.

I har med utallige bidrag i form af nøgtern og grundig gennearbejdet historieskrivning, livsbekræftende og underholdende digte, underfundige noveller og indimellem harmdirrende protester været med til at holde liv i Nørre Søby og omegn.

Det er derfor glædeligt at I har høster en officiel anerkendelse også for jeres seneste indsats.

Hjertelig tillykke!
red

Fællesspisningen

Den første fællesspisning i det nye år bliver fredag den 11.01.2002. Husk at tilmelde til Bente på 65 90 19 44 senest tirsdag den 08.01.2002