

SKULDERBLADET

for Nørre Søby og omegn



Der afholdes loppemarked i forsamlingshuset

søndag den 6. juni 2004 kl. 10.00 - 15.00

Tøm derfor pulterkamre, lofter og andre gemmer.

Effekter kan afleveres i forsamlingshuset

lørdag den 5. juni mellem kl. 9.00 og 11.00.

Det er to år siden vi sidst har afholdt loppemarked, så vi har allerede nu mange gode effekter at tinge om.

Kom og gør en god handel søndag den 6. juni 2004.

Der vil være mulighed for at købe kaffe, øl, pølser mv.

Med Venlig hilsen

Bestyrelsen

Hjælp os – vi er i fare !

OPRÅB !!!!

Da vi på grund af faldende medlemstal i Nr. Søby Dilettanterne er i fare for at ebbe ud, vil vi hermed invitere til et uforpligtende stormøde

torsdag den 10. juni kl. 19.30

i Nr. Søby Forsamlingshus, hvor vi forhåbentlig kan præsentere vores nye instruktør Torben Bo.

Er der en dilettant gemt i dig – eller en ”praktisk gris” – eller er du bare nysgerrig – så mød op. Uanset om du er ung eller gammel, tyk eller tynd, smuk eller grim - alle er velkomne. Er du forhindret, men alligevel interesseret, så ring: **65 90 14 18 eller 65 90 26 54.**

Mange hilsner

Bestyrelsen i dilettantforeningen

Naturkalenderen.

Hvor er foråret en dejlig tid!

Skovbunden i kirkeskoven var hvid af anemoner, da bøgen sprang ud omkring den 22. april. En skønnere farve end nyudsprungne bølgeblade findes ikke. Man kan på lang afstand se og genkende den farve: det er et bøgetræ. Derefter går det stærkt, fuglesangen tager til og dagene længes. På søen var grågæsnes gæslinger i vandet og stærkt beskyttet af flere voksne gæs sidst i april.

Så kom svalerne og styrtdykkede ned over søen efter insekter, det er ufatteligt, at så lille en fugl kan tilbagelægge de enorme afstande til vinterpladserne i Afrika og tilbage igen til Danmark for dér at udruge og opføde et par kuld unger.

Den 2. maj hørte jeg gøgen kukke. Min svigerfar sagde altid: ”Når gøgen er kommet, må man gå med bare tæer”. Det bruges ikke så meget mere, at gå på bare tæer, men i min barndom i Haderslev gjorde vi det meget. Vi fik så tyk hud under fødderne, at vi kunne gå alle steder uden at få ømme fødder.

Denne tur bliver gerne lagt i forbindelse med, at jeg bliver sendt til bager eller brugs i Nørre Lyndelse. Jeg fortsætter turen ad Dømmestrupvej og på vej ud af byen kommer jeg til broen over åen. Der står jeg af cyklen og her i maj er der gang i nattergalen. Den synger af fuld hals, men bliver af og til overdøvet af støjen fra bilerne. Her tæn-

ker jeg tilbage til orkanen i december 99, da blev vejen på dette sted spærret af store grantræer, man ser tydeligt hullet i bevoksningen endnu.

Lidt længere henne går der en markvej til højre. Der står godt nok ”privat ” men markveje må man godt cykle eller gå på ifølge naturloven – altså ud af vejen. Den følger i store træk åen. Der er enge og ellekrat og et livligt fugleliv. Jeg vil anslå at markvejen er godt en kilometer lang og ender mærkelig nok i en mark.

Da jeg kommer trækkende med min cykel i søgen efter fortsættelsen af vejen står der tre rådyr og æder af græsset, jeg ser dem først og står helt stille med vinden imod mig, de kigger op, men fatter ikke hvad det er, der står stille. Jeg står stille i lang tid og betragter dyrenes færden og til sidst går de videre. Der er ingen vej frem så jeg går og cykler ud til landevejen igen.

Til højre og op ad bakken til Dømmestrup og i krydset ved smeden og forsamlingshuset fra 1914 kører jeg til venstre forbi huset, hvor der tidligere var brugsforening. Videre ad Søgårdsvej kommer jeg forbi gården, hvor der tidlige blev avlet gæs, nu lugter der af grise fra de nye stalde. Lidt længere fremme kommer jeg forbi Ellen Rougs hus og lige derefter er der et led ind i skoven. Jeg kravler under med cyklen og nyder turen gennem skoven Ny-

markslund, som vi nu nogle gange har fået fremvist af fru Roug under udflugt med Lokalarkivet. Jeg fulgte den første skovvej til venstre og kørte ad den græsklædte skovvej parallelt med Nyvej og kommer så ud på markvejen, der går ud til Nyvej.

Til højre ad Nyvej og til venstre ad markvejen ned til Søvej og hjem ad Radbyvej.

God sommer. Skulderbladet udkommer igen 1. september

Iver

Alléerne på Søbysøgård

Ja, så har vi gjort det igen, fældet den sidste allé på Søbysøgård; denne gang er det også noget, der påvirker omgivelserne.

Den sidste af de gamle alléer på Søbysøgård har måttet lade livet og er blevet lagt mod jorden; det har betydet, at der er kommet en meget stor åbning i landskabet mod vest. Man kan faktisk se slottet helt oppe fra Dømmestrup i et kort glimt.

Mange vil sige, at det er ganske sørgeligt at fælde alle de gamle træer i parken, og det var med blødende hjerte at se det ske; men der kommer et tidspunkt, hvor det bliver nødvendigt, og dette var nu.

En del af træerne var faktisk udtjente og meget gamle; i flere af dem kunne man snildt stå fuldt oprejst indeni, så hule var de. En del af dem var døde på grund af elmesygens hærgen og blev fjernet for et par år siden. Elmesygen har været hård ved Søbysøgård i de 16 år, hvor jeg har været her, og har nu fjernet alle elmetræer på Søbysøgård – der er ikke et eneste tilbage i parkområdet.

I vinteren 1973 røg der også en hel

del af alléen, og de træer der blev plantet ind dengang er aldrig rigtig kommet til at se pæne ud, da de har været noget klemt. Jeg plantede selv en del ind i 1989, og det var tydeligt, at det ikke gik. Så derfor har vi valgt at starte helt forfra med en ny allé, som vi også har gjort andre steder i parken og langs med vores veje. Det pynter naturligvis ikke på landskabet lige her og nu, og mange vil sige, at der mangler noget. Det oplever jeg også selv rundt om i det fynske landskab; der er virkelig forsvundet mange alléer de sidste par år. Men om nogle år vil man ikke tænke så meget over, at de er væk; så vil man glæde sig over de nye træer, som de fleste steder kommer igen.

Der er dog ikke nogen af os, der kommer til at opleve de nye træer på Søbysøgård i deres magt og væld, da det først vil ses langt ude i fremtiden.

Der vil blive plantet en ny allé til efteråret, når vi er blevet færdige med at rydde op, da alt skal fjernes – også de gamle stød skal helt væk,

så vi kan komme til at plante de nye træer, hvor de gamle stod. Ved opmåling på de helt gamle træer kan man se, at de var plantet efter den gamle danske standard, som var 10 alen (6,25 m) mellem træerne, og bredden var også 10 alen. Dette var standard for en ride- eller promenade allé, så det bliver der plantet efter igen. Hvilke træer der bliver plantet

er ikke helt afgjort på nuværende tidspunkt, da vi er ved at få udarbejdet en have/parkplan, som der kan arbejdes efter mange år ud i fremtiden. Planen vil give parken på Søbysøgård noget af sin fortids planter, udseende og farver tilbage.

Bjørn Heiseberg
Gartner på Søbysøgård

Nyt fra Varmestuen.

Efter Varmestuens Generalforsamling ser Bestyrelsen således ud: Lene Christensen, Gunner Fredlund, Christian Juhl, Kirsten Pindstofte og Palle Langsted.

Henny M. Jensen, og Hanne Christensen ønskede ikke genvalg.

Bente og Kåre Kyvik, står stadig for alt det praktiske med fællesspisningen.

Varmestuen holder **Sct. Hans aften** den 23. Juni kl. 20.00 med snobrød til børnene, husk at medbringe pind. Øl, vin og vand kan købes.

I lyst og nød

Ikke et ord om Bryllup, om kjoler, om De fine, som kom tæt på, om over- og under Danmark. Hun kunne ikke få det på plads i sit hoved. Måske skyldes det, den mærkelige blanding i T.V. avisen, med en evig glad speaker. Først fik vi lidt gaveregn og lønforhøjelse til Brudeparret, så de sædvanlige rædsler fra ind- og udland, så, Horisont, med et Sudan i dyb nød. Måske var hun bare dum. Måske var det eventyr Verden havde brug for, men så mange penge. På det lokale plejehjem, er der ikke råd til saftevand længere. Hvordan vil en Statsminister med

kors og bånd og stjerner på, forklare sit Danmark, at nu gælder det om at stå sammen, at lille Fru Jensen ikke skal regne med at hendes otium bliver alt for rosenrødt, det må hun forstå, der skal i et land som Danmark, lille Fru Jensen, være plads til det sjove, Medaljer skal ses, det er derfor man får dem. Måske var det et eventyr vi overværede, lad os håbe det, men hvis man som Politiker i det Danske Folketing har noget der minder om moral, så lad det være meget, meget længe før ordet Spare, toner frem skærmen.

S.B.

Af Nørre Søbys Dagbog

Når bladet kommer, har der netop været **Byfest 2004 på Festpladsen** (= **Sportspladsen**). Jeg har flere gange skrevet om denne perle og dens historie; men det er snart nogle år siden, og der kommer stadig nye beboere til vor lille by – så hvorfor ikke gøre, som man gør i radio og TV: lave en ”genudsendelse”! Den følger hermed.

”Huset i Ruerne”

Kort fortalt har Ivar Krabbe, som dengang ejede Søbysøgård, ladet sin kones bror, justitsråd Jørgen Rosenkrantz, ”opføre et Hussted udi vores Enemærke, kaldet ”Ruerne”, Nord for Søby Kirke”. Justitsråden skal selv betale for byggeriet, men skal ikke svare afgift af jorden. ”Han maa uden nogen Afgift deraf at svare for sin egen Person det nyde, bruge og sin Livs Tid til Bopæl beholde.” – Når han dør, skal det, han har bygget eller oprettet på egen bekostning, komme hans arvinger til nytte og gavn – dog således at det lovligt synes og takseres og først tilbydes Søbysøgårds ejere. Vil de ikke betale det takserede beløb, ”staar det Arvingerne frit for at lade det bortflytte, og til hvem de lyster aflade, i alle Maader uden nogen Hinder eller Indpas fra Søbysøgårds Ejere”. – Eftersom den omtalte jord er inden for Søbysøgårds enemærke, fastsættes i fæstebrevet, at ”bemeldte vores Broder kan for-

pagte og nyde en plet Jord imellem Huset, Søen, Præstens Hauge og Kirkestænten, en kvadrat at indhegne. For Indhegningen svares en aarlig Forpagtningsafgift til Gaarden på 4 Rd. Mønt. – Bemeldte Plet Jord og Hauge haver vi lovet vores Broder Hielp at lade indhegne med Grøft og Gærde første Gang; derefter maa vores Broder selv bekoste Vedligeholdelsen”.

Fæstebrevet er dateret 9. februar 1719, sign. I. Krabbe – A. Rosentrantz (hans kone hed Anna Christenze).

Dette arrangement har ikke været mere end et års tid. Ivar Krabbe er død, og fæsteprotokollen fortæller i august 1720 om ”Huset i Ruerne”, også kaldet ”Kirke-Huset”, som justitsråd Jørgen Rosenkrantz på egen bekostning har opført, jf. tidligere omtalte fæstebrev: ”Da nu min Broder er bleven til Sinds sin Bopæl at forandre og sin Fortun en anden Beliggenhed at søge, har han med mit Samtykke overladt bemeldte Hus med tilliggende indfæstet Jord til ærværdige Hr. Jacob Tage og hans Hustru, Ide Hendriksdatter.” – Så den 15. august 1720 ophæves fæstebrevet med Jørgen Rosenkrantz.

Jacob Tage var præst i Nørre Søby-Heden fra 1707-1727. Hvorfor han har overtaget fæstet af ”Kirke-Huset”, kan der kun gisnes om. Præ-

stegården kan have trængt til reparation el.l. – I 1727 flytter Jacob Tage til Flødstrup-Ullerslev; så er huset atter tomt – i hvert fald er der ikke noget konkret om det i fæsteprotokollen. I kirkebogen for det tidsrum, støder vi på en indføring: ”1735 blev den gamle degns kone paa Bjærget begravet”, og ”1737 blev den gamle degn paa Bjærget begravet”.

Kunne det ikke tænkes, at netop det kuperede terræn i Ruerne kunne få navn af ”Bjærg”? (”Bjærg” = stor bakke) – Og usandsynligt er det vel ikke, at en gammel degn har overtaget efter Jacob Tage. I de følgende år indtil 1741 er der indføringer i kirkebogen, som leder tanken hen på denne lokalitet.

Hverken fæsteprotokol eller kirkebog (hvad jeg indtil nu har været i stand til at finde) omtaler ”Huset i Ruerne” eller ”Kirke-Huset” direkte ud over ovennævnte. Harald Hempler, som var en seriøs, engageret og omhyggelig lokalhistoriker vedrørende Nørre Søby-historie, har fremsat en teori om, at ”huset antagelig er brudt af, og tømmeret brugt til reparation et andet sted. Måske er det tømmeret fra ovennævnte hus, der er brugt ved opførelsen af ”Tageshus” (Røjlevej 24). Det har ikke umiddelbart været til at lokalisere, hvor det navn kom fra. ”Huset i Ruerne” kan have fået navn efter pastor Jacob Tage (”Tageshus”), og navnet er så fulgt med, da det blev opført på ny. Måske.”

Aase Refstrup

Nyt fra din Dagli`brugs

Igen i år køres der til Frøbjergspillet, hvor der denne gang opføres ”Tummelumens” af Gustav Wied, det bliver den 17. August. Billetter vil kunne købes fra den 15. Juni, vær i god tid, da der bliver rift om billetterne. Se opslag i butikken fra 15.juni.

Husk også vore fredagstilbud som er 1 kasse Odense pilsner 99,95 kr. + embl. Et stort franskbrød 10.00 kr. Vort kræmmermarked afholdes lørdag den 21.aug fra 10-14, hvor der

kan reserveres stadeplads, hvis du har noget at sælge, pladsen er gratis. Badmintonklubben vil igen i år sælge nøgler til gode gevinster, tag godt imod dem, da hele overskuddet går til klubben.

Mød op til nogle gode og sjove oplevelser.

Bestyrelse og personale
Dagli Brugsen
Nørre Søby
Tlf 65901426

Månedens digt

*Pludselig springer Bøgen ud,
hele haven bringer bud,
om sommeren som er på vej.
Gøgen kukker leveår.
Nattergalen triller slår,
græsset vokser, skægget gror,
mælkebøtter står i flor.
Havemøbler, parasoller,
børn, der render rundt og fjoller.
Krukker fyldt med muld og roser,
affald brændes af og oser,
skuffejern, en skovl, en rive,
nu går det løs, hold ørerne stive.
Med rumpen i vejret, nervøse blikke,
farer vi rundt efter alt, der ikke der ikke må ligge,
på gange, i bede, på plænen,
man får bold i ryggen, af al den spænen.
Måske sku man nøjs', med at gå og se på,
så naturen ku en 'chance få.
Men mælkebøtter, skvalderkål, brændernælder,
fylder en del om mit hjemlige Gods,
plænen er fyldt med det yndigste mos.
Så jeg må ha' fundet, en hårfin balance,
så både Naturen og jeg får en chance.*

Huspoeten.

Nørre Søbys kalender

Juni - september 2004.

Søn.	6. Juni	10.00	Loppemarked	Forsamlingshuset
Tor.	10.	19.30	Stormøde, Dilettanterne	Forsamlingshuset
Tir.	17. Aug.		Tummelumsen - Frøbjergspillet	
Lør.	21.		Kræmmermarked	Brugsen

Faste ugentlige aktiviteter

Mandag	Gymnastik	10.00 - 11.00	Varmestuen
	Læseforeningen	14.00 - 16.00	Varmestuen
	Øveaften, dilettant	18.00 - 21.00	Forsamlingshuset
	Nørre Søby Koret	19.30	Skolens aula
Tirsdag	Banko	19.30 -	Forsamlingshuset
	Træning - NSB	19.00 -	Stadion
Torsdag	Læseforeningen	14.00 - 16.00	Varmestuen
	Træning - NSB	19.00 -	Stadion
Fredag	Legestue	10.00 -	Varmestuen

Faste månedlige aktiviteter

1. Mandag	Lokalarkiv	14.30 - 17.00	Skolen
1. Onsdag	Kaffemik	10.00 -	Varmestuen
1. Torsdag	Skulderbladet	19.30 -	Søvej 23
3. Onsdag	Diskussionsklub		

Redaktionsmøderne er offentlige - kom med dine gode ideer.

Kom bladet ikke, så ring til : 65991559, 65901719, 65902475, 65901501

Løssalg : 4 kr. pr. stk. Kan købes hos redaktionens medlemmer.

Annoncering : 1 kr. pr. spaltmillimeter

Årsabonnement, inklusiv forsendelse : 100 Kr. pr. år.

Redaktør og ansvarshavende : Peter Albrekt

Næste nummer udkommer den 1. september 2004. Deadline : 15. august 2004

Sats : Syssel.