

SKULDERBLADET

for Nørre Søby og omegn



Overraskelsernes tid er ikke forbi

Der kom et brev til mig fra Årslev Kommune. Det fortalte, at jeg var indstillet til hædring for min sportspræstation i 2003. Nu var jeg ærlig talt i vildrede med, hvilken disciplin jeg havde gjort mig bemærket i, så jeg ringede til borgmesterkontoret, da jeg mente, det måtte bero på en fejltagelse. ”Nej, det er ikke en fejltagelse. Man har udvidet den årlige hædring af sportsudøvere til også at omfatte viden- og kulturgrupper.” - Det var så nyt, at teksten på standardmeddelelsen endnu ikke var blevet rettet til til den nye tingenes tilstand. – Og det var her i den nye gruppe, at nogen så venligt havde indstillet mig for mit lokalhistoriske arbejde igennem 25 år. - Helt forkert med sporten er det egentlig ikke, for der er gået ”sport” i at opstøve så meget som mulig af Nørre Søbys historie.

Behøver jeg at fortælle, at jeg blev umådelig glad for den påskønnelse. Samtidig vil jeg skynde mig at sige, at jeg i årenes løb altid har haft stor positiv opbakning i Nørre Søby, eller hvor jeg nu har søgt støtte eller oplysninger til det

arbejde, som interesserer mig meget, og som har fyldt en stor del af min pensionisttid.

Jeg mødte frem til receptionen torsdag den 5. februar 2004 på Årslev Rådhus, spændt på hvordan det ville forløbe. Der var livligt i Kantinen; 27 sportsudøvere med ledere og trænere, fyldte godt op. For en gammel lokalhistoriker som mig var det meget livsbekræftende at se ungdommen møde frem – i samme ærinde som mig: for at blive bekræftet i at nogen havde lagt mærke til resultaterne af det, vi hver især holder af at beskæftige os med. Det var et kik ind i fremtiden, som lover godt.

I viden- og kulturgruppen var vi 3. Gymnasieelev Jes Dreier hædredes for sin bronzemedalje i kemi-VM. - Niels Langkilde, Bramstrup, som med genopbygning af laden efter decemberorkanen 1999 har tilført kommunen et smukt rum, som med sin glimrende akustik har vist sig særdeles velegnet til musikalske arrangementer. – Og så mig for 25 års arbejde med lokalhistorien. Alt sammen noget, som er med til at

bringe Årslev på Danmarkskortet, som borgmester Hans Jørgensen sagde i sin velkomsttale.

Til erindring om begivenheden var der gaver til hver enkelt; jeg fik en smuk karton med en flaske dejlig vin + en flaskebakke med Årslevs byvåben + en meget praktisk dråbefanger. - Sluttelig var der fotografering af de forskellige grupper til pressen.

Så var det tid at takke af, og jeg kørte hjem til Knud for at fortælle, hvordan det hele var forløbet. I ”gamle dage” havde han været på pletten med kame-raet; men de dage er forbi.

Tilbage er mindet om en ualmindelig god oplevelse og at sige tak til den/dem, som har indstillet mig til denne hæder i mit livs sene efterår.

Aase Reffstrup

Naturkalenderen.

Carpe Diem. Grib chancen, det var det, jeg gjorde, da jeg en morgen så at der var faldet ca. 15 cm sne.

Det er længe siden at Nørre Søby har set sådan ud: Sol og sne i rigelige mængder og sneen var faldet stille og roligt. Ud i vej-

ret, ud for at nyde det i fulde drag. Vi ved godt at sneen ikke ligger ret længe, så grib chancen.

Jeg mødte min nabo Steen, der var ved at feje sne af bilen, mens hans hustru tog det hår-

de job med at skovle sne af fortovet! Steen og jeg kiggede op ad Kirkesøvej med solen i ryggen og blev enige om, at et postkort fra vinter i Norge ikke kunne slå denne udsigt.

Det er pudefuld nok, at hvis man skal beskrive noget, der er meget kønt og gør indtryk, bruger man ofte udtrykket, at det ligner et postkort. Det er sikkert,

fordi man mangler ord til at beskrive et så imponerende syn af huse og træer pudret med sne, der ligger på alle grene, en azurblå himmel, en skinnende lav vintersol og ingen vind.

Jeg fulgte et kattespor i sneen ned til engen. Der er noget særligt ved at gå som den første og se spor og sætte sine egne spor i sneen. Kattene kommer i øvrigt langt omkring, over engen, ind i skoven og videre ad Rødeledvej. På engen er der flere spor. Fasa-



nens er let at følge, indtil det pludselig er væk og man i sneen kan se aftryk af vingerne – den er blevet bange og er fløjet væk. Der er spor af rådyr og ræven, der er gået ud og hjem. Hejren, der stjæler mine og mange andres guldfisk, har også sat sine store fødder ved grøftens rindende vand.

Dyrene, der færdes ved søen, er meget

hurtige til at opdage vandet er blevet ”stift”. Så snart der er is og et lille lag sne, kan man se spor på isen.

Den lave vintersol skinner på Søbysøgårds gule mure, der rejser sig af det snedækkede landskab og ligner noget, der har ligget der i mange hundrede år, og det er rigtigt. Den gamle allé, der fører op til gården, imponerer med sine snedækkede gamle elletræer, der hælder indimod hinanden, som for at støtte hinanden.

Inde i skoven ligner det et eventyrland og rører man forsigtigt ved en gren, man passerer, startes et nyt lille snefald fra træet. Solen er nu så højt oppe, at den sender sine stråler skråt ind mellem de nøgne træstammer og sneen glitrer, som var det små diamanter. Sneen dæmper mine trin og der er meget stille, da jeg runder et hjørne, ser jeg igen et rådyr, det flygter hurtigt ind i skoven i retning mod Rødeledvej. I den forbindelse synes jeg, at vi hundeejere bør følge anvisningen på skiltene ind i sko-

ven. Der står: ”Velkommen i denne private skov Hunde skal føres i snor.” For hvem kan kalde sin hund til sig, hvis et dyr pludselig er indenfor synsvidde ?

Ved vandløbet, der løber i skoven, parallelt med Rødeledvej, har man morgensolen lige imod og vandet damper i kulden - igen et dejligt syn.

H.C.Andersen skrev i 1831:

Ja. Fyen er ret et dejligt Land.
Det kan dog ingen negte.
Der vexe Skov og Mark og
Strand,
Og Hjertet der er ægte.

Selv Navnet Fyen betyder fiin.
Og vil saa meget sige,
At Fyen det er en Have fiin,
For hele Danmarks rige.

Iver

Generalforsamling Skulderbladet.

Der afholdes generalforsamling i Skulderbladet den 30. marts 2004 kl. 19.30 i Varmestuen
Dagsorden ifølge vedtægterne.

Punkter der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være redaktionen i hænde senest den 15. marts.
Red.

Nyt fra Dagli'Brugsen.

Fredagstilbud i marts er igen en kasse med 30 stk. Odense Pilsner til 99.00 kr. excl. emballage.

Husk ÅRSMØDET i Dagli' brugsen fredag den 12. Marts kl 19.30 i Nørre Søby Forsamlingshus.

Spisebilletter af 50.-kr. kan købes i Brugsen senest onsdag den 10. Marts.
Mød op til en hyggelig aften.

Butiksrådet
Dagli'brugsen Nørre Søby.

I lyst og nød

Hun havde tænkt – det havde hun faktisk, selv om Kaj sagde, det sku' hun lade dem om, der fik penge for det. Men hun blev nu mere og mere sikker på, at det var nødvendigt, selv det lille sted, hvor hun havde sit liv, at man blandede sig.

Tag nu bare det der med, at en skoleinspektør skulle stå med ansvaret for to skoler – to skoler fyldt med små og store sjæle, fulde af liv og narrestreger.

Var det for at spare penge?

Hun blev hysterisk, som Kaj sagde, af at tænke på det. Kan man tillade sig at spare på børns livskvalitet og lærelyst? For det er jo sådan, mente hun, at jo mere man stresser voksne, jo dårligere

går det børnene. Det kendte hun da fra sit eget lille liv.

Men det var jo ikke bare børnene; man tog de gamle med i købet. To plejehjem, en økonoma. Det kunne hun græde over. Det burde da (ja, undskyld, nu var hun nødt til at bande), da for fanden være en vel tjent glæde i den del af vores liv at få serveret et hæderligt måltid mad uden at skulle stå med hatten i hånden. Politik blev det kaldt; ja, ja, men nu havde hun altså valgt at leve sit liv i en lille kommune, hvor selv borgmesteren kendte Maren i Kæret, så hun fattede ikke en brik af det hele. Men som Kaj sagde: det var det, det hele gik ud på.

S.B.

For ikke at møde på rådhuset: 2000 kr. i bøde

Forvaltningsdomstole er normalt noget vi forbinder med en desværre ikke alt for fjern fortid, hvor syge mennesker ledte en verden i fordærv.

Om nogen i dag stod frem og påstod at dette perfide magtinstrument levede videre, i dagens Danmark, ville vedkommende givetvis blive mødt med hovedrysten.

Ikke desto mindre er det tilfældet. Desværre omfatter Årslev kommunes magtbeføjelser overfor den enkelte borger også dette redskab, der i bund og grund er i strid med det moderne retssamfunds tredeling af magten i den lovgivende, den udøvende og den dømmende magt.

Årslev kommune både bruger og misbruger sin forvaltningsdomstol.

Når der så, som det i den senere tid har været tilfældet, dukker forslag op om at vi skal kunne idømmes bøder for ikke at møde op til en samtale med den kommunale forvaltning eller på børnenes skole, må man spørge sig selv om hvad vi er på vej til, eller tilbage til?

Er vi på vej mod et fundamentalistisk samfund, hvor den enkelte borger er intet og forvaltningerne alt?

Og kan små fejlbarlige mennesker bag deres små skriveborde på nogen måde forvalte den form for magt?

Nej! Nej! Og atter nej! Ethvert tiltag, der stræber efter at øge de kommunale magtbeføjelser må afvises på det skarpeste.

Den seneste tids mere eller mindre useriøse tilkendegivelser omkring indførelsen af et kommunalt bødesystem må under ingen omstændigheder blive til andet end det, det er, et tåbeligt tanke-spind.

Med mindre der bliver tale om en gensidighed. Forstået på den måde, at den offentlige forvaltning, når den svigter, skal betale en bøde til den eller de borgere det går ud over.

Som reglerne er nu, er det reelt umuligt at få en forvaltningsansat dømt for misbrug af den tildelte magt, først og fremmest fordi der i lovgivningen ikke er

taget tilstrækkelig højde for at de forvaltningsansatte kan fornærme den enkelte borgers rettigheder.

De straffelovsbestemmelser, der regulerer grænserne for den forvaltningsansattes adfærd sikrer primært at kunne straffe for berigelsesforbrydelser.

Får vi med det foreslåede bødesystem også indført sanktioner over for de forvaltningsansattes tjenestefejl og deres uagtsomhed i tjenesten parallelt med straffen for deciderede påviselige kriminelle handlinger, så betaler jeg gerne en bøde for ikke at komme til et aftalt møde med dem.

Jeg vil med særlig stor glæde udeblive fra alle møder med skatteforvaltningen.

Peter Albrekt

Varmestuen.

Fællesspisning i marts bliver afholdt torsdag den 11.marts kl 18.00.

Husk at ringe til Bente 65901944 senest mandag den 8.marts.

Kaj Normann Andersen aftenen

Vi er for adskillige år siden flyttet fra Nr. Søby, fysisk i hvert fald, men vore børn er født og opvokset i byen og vi har stadig mange af vore venner og bekendte her, så turen går ofte ind over bygrænsen. Således også torsdag aften den 12. Februar.

Forsamlingshuset og Varmestuen havde i fællesskab arrangeret en Kaj Normann Andersen aften. For alle os, der er vokset op med giro 413 i radioen var det en aften vi så frem til. Med vinduesviskerne kørende frem og tilbage i den regnvåde vinteraften, drejede vi op mod

forsamlingshuset, parkeringspladsen var allerede godt fyldt op, og gående hastede af sted på fortovet, mod husets oplyste vinduer.

Allerede i forhallen mødtes vi af gamle bekendte - deriblandt også fraflyttere, der vendte tilbage for en kort stund.

Videre ind i salen, hvor bordene stod flot pyntede med tændte lys og højskolesangbogen i front.

Manden blev sendt af sted efter lidt væde til ganen medens undertegnede faldt i snak med endnu et par gamle bekendte. Men nu var det tid for aftenens

egentlige formål: Kaj N. Andersens dejlige melodier.

Tine Jarl og Poul Emborg trådte festklædte frem på podiet. Tine er datter af Hanne og Birger Christensen, og altså også et gammelt bysbarn. Hun er uddannet på Musik-konservatoriet, og synger normalt helt andre toner, nemlig opera. Tine fortolkede de gamle melodier

helt vidunderligt i et fint samarbejde med husbond Poul Emborg ved klaveret. Poul er ligeledes uddannet på Musik-konservatoriet.

Der var både kendte og mindre kendte melodier, men hvem kender for eksempel ikke Musens sang fra: Mød mig på Cassiopeia?

Tine og Poul bandt i fællesskab aftenens melodier sammen ved hjælp af små fortællinger om oplevelser de hav-

de haft med denne eller hin filmmelodi. Tine kunne for eksempel huske, at hun havde set Bolettes brudfærd i Nr. Søby biograf sammen med sin mormor. Nr. Søby biograf havde til huse, hvor

Smiedegaarden ligger i dag.

I pausen fik vi serveret små sandwiches, medens snakken bølgede gennem lokalet.

Glassene tømtes så småt, og Tine og Poul indtog igen podiet, hvor Tine som afslutning sang et par sange fra højskolesangbogen og

en arie af Richard Strauss.

Vi sang i fællesskab Underlige aftenluft af Adam Oehlenschläger/Carl Nielsen.

Tak til Varmestuen og Forsamlingshuset for en helt igennem dejlig aften.

90 betalende gæster blev det til - Flot!

Else-Marie Albrekt



Lokalarkivet.

Arkivets generalforsamling er vel overstået, to medlemmer af bestyrelsen blev genvalgt. Forsamlingen blev enige om at kontingentet bliver forhøjet fra 40.-kr til 50.-kr pr medlemskab. Årsagen er stigende omkostninger over hele linien.

Kontingentet har været uændret siden 1986.

Jubilæumsskriftet arbejder Aase Reffstrup også på, vi forventer at udkomme med det til efteråret. Skriftet bliver mere omfattende end først planlagt

Iver.

Månedens digt

*Man skal ikke sjuske med lykken
Eller glæden i sit liv;
De kommer som det falder sig.
Og råber du på bliv!!
Så ler de lidt og kysser dig
Og mumler: tidsfordriv.*

*For lykken er en alvorsmand
og glæden sekundant.
De kræver af dig, her og nu,
Dit røde hjerte som en pant.*

”Huspoeten”

Nyt fra Galleri Hestehavegaard

Påsken nærmer sig, og vi har fået de dejligste små påskeæg- og kyllinger, forarbejdet i perler, til salg i butikken.

I vores antikhjørne har vi blandt andet en hel tremmeseng fyldt med gamle dukker, der mangler et nyt hjem.

De kan ikke græde ved et tryk på en

knap, men derfor kan de jo godt være kede af det.



Vi har også lykønsningstelegrammer og fremdeles masser af rigtig god rødvin til en hyggeaften i stearinlysets skær.

**Else-Marie
Søstedvej 19
Tlf.: 65991559**

Nørre Søbys kalender

Marts - april 2004.

Fre.	11. Mar.	18.00	Fællesspisning	Varmestuen
Tor.	30.	19.30	Generalforsaml. Skulderbladet	Varmestuen

Faste ugentlige aktiviteter

Mandag	Gymnastik	10.00 - 11.00	Varmestuen
	Læseforeningen	14.00 - 16.00	Varmestuen
	Øveaften, dilettant	18.00 - 21.00	Forsamlingshuset
	Nørre Søby Koret	19.30	Skolens aula
Tirsdag	Banko	19.30 -	Forsamlingshuset
	Træning - NSB	19.00 -	Stadion
Torsdag	Læseforeningen	14.00 - 16.00	Varmestuen
	Træning - NSB	19.00 -	Stadion
Fredag	Legestue	10.00 -	Varmestuen

Faste månedlige aktiviteter

1. Mandag	Lokalarkiv	14.30 - 17.00	Skolen
1. Onsdag	Kaffemik	10.00 -	Varmestuen
1. Torsdag	Skulderbladet	19.30 -	Søvej 23
3. Onsdag	Diskussionsklub		

Redaktionsmøderne er offentlige - kom med dine gode ideer.

Kom bladet ikke, så ring til : 65991559, 65901719, 65902475, 65901501

Løssalg : 4 kr. pr. stk. Kan købes hos redaktionens medlemmer.

Annoncering : 1 kr. pr. spaltmillimeter

Årsabonnement, inklusiv forsendelse : 100 Kr. pr. år.

Redaktør og ansvarshavende : Peter Albrekt

Næste nummer udkommer den 1. april 2004. Deadline : 15. marts 2004

Sats : Syssel.