

Nørre Søbys kalender

November - december 2002.

Fre. 15. Nov. 18.00 Fællesspisning
Søn. 24. 10.00 Julemesse

Varmestuen
Forsamlingshuset

Faste ugentlige aktiviteter

Mandag	Gymnastik	10.00 - 11.00	Varmestuen
	Læseforeningen	14.00 - 16.00	Varmestuen
	Øveaften, dilettant	18.00 - 21.00	Forsamlingshuset
Tirsdag	Nørre Søby Koret	19.30	Skolens aula
	Banko	19.30 -	Forsamlingshuset
	Træning - NSB	19.00 -	Stadion
Torsdag	Læseforeningen	14.00 - 16.00	Varmestuen
	Træning - NSB	19.00 -	Stadion
Fredag	Legestue	10.00 -	Varmestuen

Faste månedlige aktiviteter

1. Mandag	Lokalarkiv	14.30 - 17.00	Skolen
1. Onsdag	Kaffemik	10.00 -	Varmestuen
1. Torsdag	Skulderbladet	19.30 -	Søvej 23
3. Onsdag	Diskussionsklub		Varmestuen

Redaktionsmøderne er offentlige - kom med dine gode ideer.

Kom bladet ikke, så ring til : 65991559, 65901719, 65902475, 65901501

Løssalg : 4 kr. pr. stk. Kan købes hos redaktionens medlemmer.

Annoncering : 1 kr. pr. spaltecentimeter

Årsabonnement, inklusiv forsendelse : 100 Kr. pr. år.

Redaktør og ansvarshavende : Peter Albrekt

Næste nummer udkommer den 1. december 2002. Deadline : 15. november

Sats : SysseL.

12. Årgang nr. 10. 1. November - 1. december 2002 ISN0906-6519



Strejftog på Barndommens veje i Nørre Søby - (4)

Efter 4 år i Nørre Søby Skole begyndte jeg i "Odense Skole", som man sagde. I mit tilfælde var det MarieJørgensens Pigeskole. Nu blev en anden vej en vigtig del af mit liv, for jeg skulle med toget hver dag. Med skolegang 6 dage

om ugen har jeg slidt på Stationsvejen

(undskyld: Radbyvej)!

Kom også her til at kende lidt til beboerne; jeg nævner

nogle af dem, jeg vinkede til hver dag: Hanne og Johan Lüth i nr. 2 - Cecilie og Jørgen Andersen (nr. 3), skoma-

ger Poulsen og Gunhild (nr. 6). Esther og Harald Christensen (nr. 5) og i nr. 7, Helge Snedker og Rosa. - I nr. 20 boede snedker Nietzsche, og det var et spændende sted, for her var byens sognebibliotek, hvor jeg lånte bøger. Når jeg

tænker tilbage på besøg der, fornemmer jeg stadig lugten af varm snedkerlim, for vi skulle igennem værkstedet - eller i hvert fald et værelse med en ovn, hvorpå limpotten stod.



Helge Snedker har en særlig plads i min erindring. Han lavede et flot dukkehus til mig (en julegave fra

Helge Snedker har en særlig plads i min erindring. Han lavede et flot dukkehus til mig (en julegave fra

mine forældre). Nogle år senere var der en kommode ”under træet”, også den lavet af Helge. Det blev også til et sybord, som jeg har endnu. Og mange år senere, fra 1978 til Helge døde i 1984, var han Lokalarkivets ankermand vedrørende ”Gamle Nørre Søby”, en sand guldgrube med sin interesse for og viden om

sognet, hvor hans familie havde boet i flere generationer.

Der var nu kun en ejendom tilbage, nr. 19, på venstre side; så passerede jeg vejen

om til Søbysøgård og lidt efter vejen til Allested, Hovgyden. Nu gik det lige ud til stationen, hvor alle ”togbørnene” samledes i ventesalen i vintertiden, eller udenfor i sommertiden. Der blev læst lektier, udvekslet opgaveløsninger etc., og det fortsatte i toget. Det er et helt specielt liv, der udfolder sig i togene, der også har skolebørn med – vi var nok ikke altid lige stille efter de voksne passagerers mening, speci-



elt i eftermiddagstoget (om morgenen blev der læst lektier!) - Jeg husker en detalje: når der var markedsdag i Odense, var kreaturhandlerne med. I Fangel kom hver uge en med; jeg ved ikke, hvad han hed; men han havde, så vidt jeg husker, en brun kittel på (eller var den hvid?) og den uundværlige stok

– og så sagde han altid, når han kom ind i kupeen: ”Hvor er så min plads i dag?” Altid med et smil og spøge-

fulde bemærkninger til børnene.

Her må jeg lige fortælle om Anna og Viggo Larsen. Anna var stationsmester, ekspeditrice, som det hed, passede stationen. Viggo var postbud (Stationen var dengang også postkontor). Et par dejlige mennesker, som jeg har mange gode minder om; de tog del i de glæder og sorger, som kommer på skolebørns vej, på en fin måde. – Der

Den første er mulige revner i betondækket over højdebeholderen ved vandværket.

Låget er dækket af jord og buske, disse kan have boret rødderne igennem revner i betonen. Nu bliver låget renset og de

113 kvadratmeter låg bliver dækket med tagpap.

Den anden teori går på forurening af luftbårne bakterier i den luft der ilter råvandet. Om yderligere filtre kan stoppe disse bakterier bliver undersøgt.

En vandprøve taget den 21. oktober

viser at vandet nu er rent både på vandværket og ved første forbruger.

Nu mangler i skrivende stund den 25. oktober embedslægens tilladelse til at bruge vandet, uden at koge det. Leif Nielsen fortæller at der bliver taget vandprøver 4



gange årligt hos forbruger og 2 gange årligt ved vandværket.

Efter denne forurening vil vandet blive undersøgt oftere og mulige forureningskilder og teorier vil blive undersøgt.

Iver

Varmestuen

Fællesspisning i november bliver afholdt fredag den 15. November kl. 18.00.

Husk at ringe til Bente - 65901944 - senest tirsdag den 12. November.

Månedens digt

**November har det med depressioner,
Især er den farlig for hjemmekoner.
Man føler sig nemt både trist og grå,
Nøjagtigt som træer uden blade på.
Men i stammerne lever en underfuld magt,
Fra rødterne hentes jo sommerens pragt.
Så husk mine damer, når safterne stiger,
forvandles vi atter til dejlige piger.**

Huspoeten

Fra digtsamlingen: Mors egne

Vi kører i Brugsen hver mandag og torsdag efter normal lukketid (kl. 1800 - 2100)

Ved modtagelsen orienterer vi alle nyindsatte om reglerne for indkøb i Brugsen. Vi fortæller også at det er en ordning vi skal værne om i fællesskab og at man betaler for vare der tages ned af hylderne.

Til den indsatte udbetales et beløb på kr. 47,02 pr. dag til forplejning og kr. 5,19 til øvrige fornødenheder , selvforvaltningsbeløbet. Derudover er de alle beskæftiget ved værksteder eller er i gang med et uddannelsesforløb i vores skole, for alle aktiviteter udbetales et vederlag afhængig af hvor og hvor meget de arbejder.

Købeevnen hos de indsatte er derfor relativ god , især om torsdagen hvor der er lønudbetaling.

Hele aftalen har selvfølgelig haft en særdeles positiv indflydelse på DagligBrugsen,s omsætning som igen smitter af på et øget vareudbud , rimelige priser o.s.v. til gavn for vores brugere og hele lokalområdet.

Når vi ser tilbage i tiden har vi jo oplevet flere lukninger i Nr.Søby, Bank , Købmand, Bibliotek, Selvstændigt Postkontor, Derfor er det et lille glimt i mørket at vores lokale indkøbscenter nu oplever en opblomstring.

Hans Biering

var et godt stykke vej til Stationen, så det var om at komme hjemmefra i god tid. En morgen var min cykel punkteret – gode råd var dyre, for jeg kunne ikke nå at gå/løbe derned. Men forsøget skulle gøres, og jeg begav mig på vej; mor ringede til Anna og bad dem se efter, om jeg var i syne, når toget kom – måske kunne det så alligevel lykkes. Og det kunne det, for Viggo cyklede mig i møde, jeg hoppede op på stangen og kom på den måde rettidigt til afgang.

Den epoke, hvor toget var en uundværlig del af mit daglige liv, fik en ende. Jeg tog videre ud i livet og vendte mange år efter (i 1958) tilbage til min barndomsby, medbringende husbond Knud og 2 drenge, Knud Ole og Torsten. Vi købte Kirkesøvej 9, hvor vi

byggede vores lille champignongartneri. - Og dermed blev ”Strædet”, ”Kirkevej”, ”Kirkesøvej” (”kært barn har mange navne”) en umådelig vigtig del af mit liv. Vi har nu boet her i 44 år, og der er sket store forandringer i den tid – ikke vejen som sådan, bortset fra belægningen; men der har været de uundgåelige udskiftninger i husene, ligesom der er bygget nye huse. Jeg tror, jeg vil lade den urgamle vej selv fortælle sin historie; men det bliver i Lokalarkivets særtryk for 2002.

Hermed er denne del af rejsen ad barndommens veje slut - tak til dem, som har gjort turen med. Jeg håber, det har genkaldt minder hos nogle, været oplysende for andre.

Aase Refstrup

Vandværksvandet forurennet med bakterier

Så blev det vores tur til at få drikkevandet forurennet.

Den 8. oktober 2002 gik alarmerne fra hus til hus, vandet fra Nørre Søby Vandværk er forurennet, det skal koges før det bruges, man må ikke engang bruge det til tandbørstning.

Aldrig har Brugsen solgt så meget

vand på flasker som denne tirsdag. Spørgsmålet folk imellem var så: Hvor længe har vi drukket forurennet vand? I hvertfald fra den 1. oktober, hvor prøven blev taget. Formanden for vandværket, Leif Nielsen, kan ikke sige hvordan bakterierne er kommet ind i systemet, han har et par teorier.

Fortsettes side 7

JULEMESSE

i Nr. Søby Forsamlingshus

søndag den 24. november

fra kl. 10.00 – 17.00

Entre kr. 10,- (børn u. 12 år gratis)

Ja, nu er der faktisk under 2 måneder til jul, og det er derfor igen tid til vor årlige julemesse. Sæt derfor allerede nu kryds i kalenderen søndag den 24. november.

Selv om vi endnu ikke har alle aftaler med udstillerne i hus, tør vi godt love, at der igen i år bliver det helt store udvalg i juleting, tøj og brugskunst.

Dagen igennem er der lotteri med mange flotte gevinster.

Der kan naturligvis også købes gløgg, æbleskiver, pølser m.m.

Et eventuelt overskud fra julemessen går til

vedligeholdelse af Forsamlingshuset.

Hvis du er interesseret i en stand på julemessen, så kontakte Peder Larsen på telefon 65 90 21 26.

Et lille glimt i mørket

Statsfængslet på Søbysøgård lukkede den 2. maj 2002 sit centralkøkken. De indsatte skulle fra denne dato selv købe og tilberede deres daglige forplejning.

For snart et år siden begyndte vi på Søbysøgård at undersøge mulighederne for en rimelige indkøbsordning for de indsatte, en ordning Søbysøgård kunne leve og arbejde med i tiden fremover.

Der var flere muligheder, henvendelser og forespørgsler fra interesserede erhvervsdrivende.

Vi havde overvejelser om internetindkøb, om indretning af en købmandsbutik i det gamle køkken.

Overvejelserne var mange, men alligevel behæftet med forskellige ulemper.

Ofte stødte vi på at skulle en købmand etablere sig her ville det kræ-

ve en betydelig arbejdskraft og en relativ lille indtjening som resulterede i, at de pågældende trak deres tilsagn om interesse tilbage.

Derfor er det glædeligt for Søbysøgård, Nr.Søby og omegn, at ordningen med Daglig Brugsen her i byen nu er en realitet og fungerer til alles tilfredshed.

I denne forbindelse skal det ikke undlades at gøres opmærksom på, at ordningen har været drøftet på et meget højt niveau indenfor kriminalforsorgen før vi satte indkøbsordningen i værk.

Som noget helt specielt indenfor kriminalforsorgen (Statsfængslerne) transporterer Søbysøgård 2 gange ugentlig de indsatte op i butikken hvor de så handler, i mindre hold, nøjagtig som den øvrige del af befolkningen.