

# SKULDERBLADET

for Nørre Søby og omegn



## Hvad skal der ske med Nørre Søby Skole?

I Lokalarkivet holder vi vejret: hvad skal der ske med Nørre Søby Skole? Svaret på det spørgsmål er af stor betydning for den videre udvikling af arbejdet med Nørre Søbys historie. Arkivet har jo hjemsted på den gamle skole. – I det følgende benytter jeg nu og da forkortelserne **NL** for Nr. Lyndelse, **NS** for Nørre Søby.

Det har ikke været muligt at få et præcist svar fra Plan og Kultur, som er den afdeling, arkiverne hører under. Det er et stort puslespil, der skal gå op. – I pressen har der været forskellige forslag fremme – f.eks. at Musikskolen kunne flyttes til NS – Dagplejerne vil gerne til NS; og netop det sidstnævnte ønske gav anledning til, at Nr. Lyndelse-arkivet kom på banen med en henvendelse til kommunen. - Årsag: NL-arkivet deler hus med dagplejerne og spillemændene i den gamle inspektørbolig ved Carl Nielsen Skolen. Flyttede Dagplejerne til Nørre Søby Skole, kunne der blive mulighed for at få mere plads.

Der var flere forslag : Nr. Lyndelse- og Nørre Søby-arkiverne kunne dele adresse på Røjlevej 22, Nørre Søby Skole. –

Endelig, at Nørre Søby-arkivet flyttede til eventuelt ledige lokaler i inspektørboligen.

For at følge Nr. Lyndelses gode initiativ op aftales besigtigelse af lokaliteterne i NL såvel som i NS. Resultatet blev, at arkivernes bestyrelser enedes om at foreslå Plan og Kultur, at lokaler på Nørre Søby Skole, beliggende i stueetagen (det tidligere skolebibliotek + rummet ved siden af), stilledes til rådighed for de to arkiver. Det vil være en perfekt løsning for begge arkiver. Vi kunne være fælles om en række faciliteter, ligesom vi kunne udnytte hinandens viden. Det vil også være til gavn for brugerne; Nr. Lyndelse og Nørre Søby har været nabobyer i flere århundreder, og det har naturligvis medført, at der – selvstændigheden til trods – har været kontakter, at der er fælles ”arvegods”. For mig tegner der sig et historisk center for området. – En ikke uvæsentlig ting: beliggenheden i stueetagen (ingen trapper) vil give mulighed for alle til at besøge os og vore arrangementer. Det er ingen hemmelighed, at Nørre Søby-arkivets beliggenhed på 1. sal afholder gangbe-

sværede og ældre personer fra at besøge os.

For en ordens skyld: de to arkiver ønsker fortsat at være to selvstændige foreninger, men drage nytte af at bo dør om dør.

Det meddelte vi kommunen og venter nu på svar. I mellemtiden har Nørre Søby-arkivet haft rutinebesøg af Kultur- & fritidskonsulent Peter Stenstrup Holm, som var interesseret i at se vores lokaler. Jeg fik derved lejlighed til også at vise ham den afdeling, som begge arkiver har et stort ønske om at bebo. Han kunne sagtens følge vores ideer og visioner for fremtiden, lovede at give dem videre til rette vedkommende. Vi tog en rundtur i skolen, som jo fremstår meget velholdt overalt. Jeg kunne naturligvis ikke lade være med at udtrykke Nørre Søby-beboernes store ønske om, at skolen kunne blive et samlingssted. Her er plads til så mange aktiviteter: gymnastiksalen med tilhørende badefaciliteter; badminton har været spillet her siden 1953 – aulaen med scene; har bl.m.a.været hjemsted for Nørre Søby Koret, som er blevet flyttet til Nr. Lyndelse, men savner deres hjemsted – flere gode klasseværelser – køkken- og møderum – gode P-forhold.

Nr. Lyndelse og Nørre Søby nærmer sig

hinanden i mere end en forstand. Der bygges, og en vakker dag når byerne sammen (lige som Sdr. Næraa og Årsløv). I kølvandet på den første kommunesammenlægning fulgte sammenlægning af bl.a. gymnastik- og idrætsforeninger, husholdningsforeninger, og nu har vi Lokalråd fælles. Efterhånden bliver vi vel snart at betragte som forstæder til Odense. Det gamle landbrugs-samfund, som begge byer tilhørte, er historie; det landbrug, som er tilbage, drives i stor stil af ganske få, sammenlignet med tidligere.

Der er brug for nytænkning: træk på samme hammel, betragt området under et, flyt ikke alting til Nr. Lyndelse, udnyt de gode faciliteter vi har i Nørre Søby, f.eks. vores Forsamlingshus og vores skolebygning. Der er jo ikke længe fra Nr. Lyndelse til Nørre Søby end fra Nørre Søby til Nr. Lyndelse, og med omfartsvejen er det f.eks. blevet endnu hurtigere for NL at komme til skolen, hvis det er der, der foregår noget spændende.

Kom med gode ideer til at få dagligt liv i Nørre Søby til at blomstre – den fortjener det!

**Aase Reffstrup**

## Erhvervsprofilen

### Ny uddeler

Mit navn er **Casper Harries Andersen**, og jeg har fået lov til at skrive et par ord om mig selv, min familie og lidt om mine visioner for Dagli'Brugsen, Nørre Søby.

Jeg kommer oprindeligt fra Ryslinge, men bor nu i Ringe sammen med min familie, der består af min kone, Carina, der arbejder som salgsleder i en konkurrerende kæde, samt vores lille datter

Amalie på 11 måneder.

I min fritid har jeg altid dyrket en masse sport, men har efter 2 alvorlige skader indenfor et år trappet ned og nøjes med at cykle og spille golf, når tiden tillader det. Desuden træner jeg et håndboldhold i min fødeby Ryslinge.

Rent arbejdsmæssigt er jeg uddannet som kommis i SuperBrugsen Ringe og har efter nogle år i andet geled lyst til at prøve kræfter med jobbet som uddeler, og så var Nørre Søby en kærkommen mulighed indenfor en overkommelig radius af vores hjem.

Jeg skal jo fylde nogle store sko ud ef-

ter Kirsten, som virkelig har gjort et flot stykke arbejde gennem 7 år i butikken, og som nu skal nyde sit fortjente otium efter 40 år i COOP/FDB. Mit job består nu i at føre butikken videre og fortsætte den udvikling, som Kirsten har startet, og gøre Nørre Søby-borgerne endnu mere tilfredse med deres lokale Dagli'Brugs.

Til slut vil jeg sige, at vi lever af vores kunder, så derfor er det vigtigt, at I kommer og giver jeres besyv med, omkring hvilke varer vi skal sætte på hyl-derne.

**CHA**

## Det Danske Flags Historie

### Verdens ældste flag

Normalt er vi danskere lidt stolte over at kunne prale med, at vi ikke kun er verdens ældste eksisterende kongedømme, men også, at vi har verdens ældste flag.

Dannebrog, eller Danebroge, er sandsynligvis et af verdens ældste flag.

Det er i hvert fald det flag, der uafbrudt har været anvendt længst i historien.

Men faktisk havde danerne et flag eller fane før det, vi i dag kender som Dannebrog.

Dannebrog har sandsynligvis først været et korsfarermærke i forbindelse med danskernes forsøg på at kristne det hedske Estland.

### Ravnefanen

Historisk er det svært at bestemme, hvorvidt Dannebrog virkeligt er verdens

ældste flag.

Men det kan konstateres, at det røde flag med det hvide kors, som vi i dag betegner som Dannebrog, ikke er Danmarks ældste flag.

Det ældst kendte danske flag var nemlig Ravnefanen.



*Ravnefanen.*

(Illustrationen stillet til rådighed af Flemming Rickfors)

En rød dug med Odins hellige ravn broderet i sort. Det var kendt og frygtet viden om som vikingernes samlingsmærke.

Denne Ravnefane blev benyttet af Danskerne under Normannertogterne og gennem Vikingetiden som nationalmærke i krig, men ikke i fred.

Oprindeligt var en fane kun et krigssymbol.

Kong Knud den Store førte således en Ravnefane af silke i det hårde slag ved Ashington i England i 1016.

Fanen blev også kaldt Danebrog, dvs. Danernes klæde (mærke). Skrivemåden er i tidens løb ændret til Dannebrog.

I forbindelse med kristendommens indførelse måtte Odins Ravn dog for bestandigt vige for det kristne symbol, korset.

### **Legenden om Dannebrog**

I følge sagnet "faldt Dannebrog ned fra himlen". Dette sagn stammer fra slaget ved Lyndanisse i Estland 15. juni 1219 under Valdemar Sejrs korstog mod Esterne.

Samtidigt hørtes en stemme, der forkyndte, at når denne fane løftedes ville danskerne vinde. Dette opildnede de hårdt trængte danskere under Kong Valdemar til den endelige sejr.

Der findes dog ingen historiske beviser på, at Dannebrog oprindelse stammer fra dette slag. De første afbildninger af Dannebrog med den røde dug og det hvide kors stammer fra Valdemar Atterdag tid (1340-1375), mere end 150 år senere.

Hvis flaget stammer fra Valdemar Atter-

dags tid, er det Østrigske og Engelske flag faktisk ældre.

Men sagnet eller ej, siden da har Dan-



*Øjeblikket hvor Dannebrog, ifølge sagnet, daler ned fra himlen 15. juni 1219 i slaget ved Lyndanisse i Estland.*

nebrog været danskernes nationale symbol, om end det først flere hundrede år senere blev hvermands eje.

Fra 1912 er den 15. juni hvert år blevet fejret som Valdemarsdagen.

### **Splitflag eller stutflag**

Af flere omgange blev det ved kongelige resolutioner bestemt, at Dannebrog som splitflag var forbeholdt Kongen og dennes skibe.

Den første kgl. resolution blev udstedt af Christian IV den 20. maj 1635. Heri blev det bestemt, at koffardiskibe (handelsskibe) fremover skulle føre Dannebrog som Stutflag, dvs. et flag uden splitter. Det er i dag det flag vi til daglig kalder Dannebrog.

En lang række forordninger og cirkulærer måtte dog gennem de næste mange hundrede år udsendes for at indskærpe

dette påbud.  
Forholdene i Middelhavet omkring 1750 med mængder af sørøverier mm. fra bl.a. de nordafrikanske stater gjorde, at der 25. marts 1757 blev udstedt en ny Kgl. Forordning. Forordningen bestemte, at danske kofardiskibe, der sejlede til Gibraltarstrædet og Middelhavet, skulle vise Stutflaget med det kongelige ciffer i midten af flaget.



*Stutflag med  
Christian VII's monogram*

Den praktiske begrundelse for forordningen var desuden at undgå at for-

veksle det danske flag med Maltas. Stutflaget med de kongelige monogrammer førtes af danske handelsskibe indtil 1867.

### **Dannebrog bliver hver mands eje.**

Når vi ser en flagsmykket Idrætspark, eller flaget der vajer en søndag i kolonihaven føler vi alle, at flaget er vores. Men sådan har det ikke altid været. Gennem flere hundrede år var fanen eller flaget forbeholdt Kongen og Statsmagten.

Koffardiflåden, eller handelsflåden som vi kalder den i dag, havde allernådigst af Kongen fået tilladelse til at anvende flaget.

I 1834 gennemførte Kong Frederik VI således en lov, der forbød almindelige mennesker at bruge flaget.

Først i 1854 blev det tilladt private at anvende Dannebrog, eller rettere her ophævedes forbudet mod, at private anvendte Dannebrog.

**Carsten Jensby**

## **Nyt fra Varmestuen**

**Alle** er velkomne til November måneds fællesspisning fredag d.9. kl.18.00. Tilmelding senest tirsdagen før til Else Larsen, tlf. 65 90 11 29.

### **Juleværksted**

Som noget nyt vil vi i år, søndag d.25.november kl.11.00, arrangere Juledekorsationsværksted i Varmestuen!

Der vil være gran/ andet grønt samt ler til rådighed til alle. Medbring venligst selv, hvad I ellers ønsker at bruge. Efter ca. en times kreativt arbejde går vi i Brugsen, og køber ind til at spise frokost sammen,- som ved "Sidste lørdag i måneden frokosterne", som denne dag så afløser denne måned. Vi håber på stort, hyggeligt fremmøde!

## Lys i kastanjetræerne på Trekanten

Utroligt men ganske vist--1.søndag i Advent nærmer sig hastigt.

D.2.12 kl.16.00 er det tid at tænde lysene!

Vi håber på STORT fremmøde af børn, voksne, unge ældre, hunde o.s.v., så vi kan få en festlig start på denne hyggelige tradition.

Der vil være lidt mundgodt til alle.

## Juletur

Vi arbejder ihærdigt på, -og ved meget snart om det lykkes, en tur med Frørup

Rejser til det festlige, traditionsrige julemarked i Flensborg!

På vejen dertil gøres der holdt i Jels, hvor der serveres julemiddag.

På hjemvejen ophold hos Otto Duborg. Pris incl. middag- kr.215,-.

Mere herom ved novembers fællesspisning.

## Julefrokost

Denne finder sted fredag d.14.12 kl.18.00.

Nærmere om dette også ved novembers fællesspisning

## Nørre Søby Korets 20 års jubilæum

Den 26. april 2007 holdt Nørre Søby Koret sit 20 års jubilæum i Nørre Søby Forsamlingshus. Der var ca. 90 personer, der nød Hanne Albertsens lækre smørrebrød, og derefter fik vi kaffe.

Korets formand, Flemming Holsted Pedersen, bød alle velkommen. Ikke mindst til korets æresmedlem, Ole Holoug og hustru. Ole var korets første dirigent.

Herefter overtog Inge Riber og Johnny Andersen ordet. – I fællesskab holdt de en festtale, som indeholdt snak om korets aktiviteter, og i store træk hvad koret har foretaget sig i alle årene; om rejser, koncerter, fester og morsomme oplevelser o.s.v.

Der blev også uddelt gaver og en masse

blomster. Bl.a. fik de 3 personer, der har været med alle 20 år, også en stor buket blomster. Det var Else Rasmussen, Nørre Søby, Lis og Johnny Andersen, Espe, tidligere Nørre Søby.

Koret sang udvalgte sange fra de sidste 5 år, dirigeret af vores dirigent, René Ellegaard Frederiksen.

Der var uddelt en jubilæumsfolder med sange, som alle sang med på.

Aftenens sidste afdeling var med dans. Musikken sørgede det fantastiske big band, "No Name" fra Årslev Musikskole for under ledelse af Ib Roland. Det blev en uforglemmelig aften.

**Birgit Rasmussen**

Bestyrelsen

# Månedens digt

*I min gamle grønne have,  
Hvor naturen er af lave,  
Sidder jeg og får lidt sol  
I en gammel havestol.*

*Fra søen høres lyden af skræppende gæs,  
Græsset er pyntet med gyldne blade.  
En kroget hyld har stadig sorte bær,  
Og i mit fuglehus der er  
En voldsom stor palaver  
Af spurve, der af lutter mættet fryd  
Fylder haven ud med lyd.*

*Her sidder jeg så i lyd og sol !!  
Og prøver på, oppe i mit gamle hoved,  
At møblere lidt om på det, jeg gik og troede.  
Jeg har det præcis som min gamle have:  
Naturen er gået rent af lave !!*

# Nørre Søbys kalender

November - december 2007.

Fre.	9. Nov.	18.00	Fællesspisning	Varmestuen
Søn.	25.	11.00	Juleværksted	Varmestuen
Man.	5.	19.00	Inspirationsaften, lokalrådet	Forsamlingshuset
Søn.	2. Dec.	16.00	Lysene tændes på Trekanten	Trekanten
Fre.	14.	18.00	Julefrokost	Varmestuen
	5.			

## Faste ugentlige aktiviteter

Mandag	Gymnastik	10.00 - 11.00	Varmestuen
	Øveaften, dilettant	18.00 - 21.00	Forsamlingshuset
Tirsdag	Bob/Petanque	10.00 - 12.00	Varmestuen
	Banko	19.30 -	Forsamlingshuset
	Træning - NSB	19.00 -	Stadion
Torsdag	Bob/Petanque	10.00 - 12.00	Varmestuen
	Læseforeningen	14.00 - 16.00	Varmestuen
	Træning - NSB	19.00 -	Stadion

## Faste månedlige aktiviteter

1. Mandag	Lokalarkiv	14.30 - 17.00	Røjlevej 22
	Skulderbladet	19.30 -	Søvej 23
1. Onsdag	Kaffemik	10.00	Varmestuen
3. Onsdag	Diskussionsklub	10.00 -	Varmestuen
2. Fredag	Fællesspisning	18.00	Varmestuen
Sidste lørdag	Lørdagsfrokost	12.00	Varmestuen

## Skulderbladets interesser

Dagli' Brugsen	Varmestuen	Nørre Søby Boldklub
Nørre Søby Kirke	Søbysøgaard	Byfestkomiteen
Nørre Søby Lokalarkiv	Forlaget Syssel	Nørre Søby Forsamlingshus

Redaktionsmøderne er offentlige - kom med dine gode ideer.  
Kom bladet ikke, så ring til : 65991559, 65901719, 65902475  
Løssalg : 4 kr. pr. stk. Kan købes hos redaktionens medlemmer.

Annoncering : 1 kr. pr. spaltmillimeter

Årsabonnement, inklusiv forsendelse : 100 Kr. pr. år.

Redaktør og ansvarshavende : Peter Albrekt. E-mail: peter.albrekt@mail.dk

Næste nummer udkommer den 1. december 2007. Deadline : 15. november

Skulderbladet på nettet: <http://www.skulderbladet.syssel.dk>