

Nørre Søbys kalender

Oktober - november 2002.

| | | | | |
|------|---------|-------|-----------------------------|------------------|
| Tor. | 3. Okt. | 19.30 | Ingen ben i et godt liv | Forsamlingshuset |
| Fre. | 11. | 18.00 | Fællesspisning | Varmestuen |
| Tor. | 24. | 19.30 | Generalforsamling, Byfesten | Varmestuen |

Faste ugentlige aktiviteter

| | | | |
|---------|---------------------|---------------|------------------|
| Mandag | Gymnastik | 10.00 - 11.00 | Varmestuen |
| | Læseforeningen | 14.00 - 16.00 | Varmestuen |
| | Øveaften, dilettant | 18.00 - 21.00 | Forsamlingshuset |
| | Nørre Søby Koret | 19.30 | Skolens aula |
| Tirsdag | Banko | 19.30 - | Forsamlingshuset |
| | Træning - NSB | 19.00 - | Stadion |
| Torsdag | Læseforeningen | 14.00 - 16.00 | Varmestuen |
| | Træning - NSB | 19.00 - | Stadion |
| Fredag | Legestue | 10.00 - | Varmestuen |

Faste månedlige aktiviteter

| | | | |
|------------|-----------------|---------------|------------|
| 1. Mandag | Lokalarkiv | 14.30 - 17.00 | Skolen |
| 1. Onsdag | Kaffemik | 10.00 - | Varmestuen |
| 1. Torsdag | Skulderbladet | 19.30 - | Søvej 23 |
| 3. Onsdag | Diskussionsklub | | Varmestuen |

Redaktionsmøderne er offentlige - kom med dine gode ideer.

Kom bladet ikke, så ring til : 65991559, 65901719, 65902475, 65901501

Løssalg : 4 kr. pr. stk. Kan købes hos redaktionens medlemmer.

Annoncering : 1 kr. pr. spaltmillimeter

Årsabonnement, inklusiv forsendelse : 100 Kr. pr. år.

Redaktør og ansvarshavende : Peter Albrekt

Næste nummer udkommer den 1. november 2002. Deadline : 15. oktober

Sats : Syssel.

12. Årgang nr. 9. 1. oktober - 1. November 2002 ISN0906-6519



Strejftog på Barndommens veje i Nørre Søby - (3)

Nu vil jeg fortælle om en anden vej, som har betydet noget for mig i opvæksten. Røjlevej. Den blev vigtig, fordi det blev vejen til mine første 4 skoleår i Nørre Søby Skole – først hos Fru Hansen, senere hos Lærer Mogensens. Min skolegang begyndte en dejlig majdag i 1930; jeg husker lidt fra den første dag. Mor fulgte mig derud, og vi kom på et tidspunkt op i Fru Hansens lejlighed; den lå på 1. sal over skolestuerne, og der var altan. Den gamle skolebygning fra 1882 eksisterer ikke mere, den blev revet ned i 1993. Lokalarkivet har billeder af den, og årstallet ”1882”, som sås på gavlen, er også i arkivets varetægt, smukt renoveret af Poul Larsen – måske det eneste, der er tilbage af den gamle skolebygning. Fra første skoledag husker jeg, at Asger Bæk, Inger ”Chr. Jørgensen” og Agnethe Søby (lærer Mogensens barnebarn) også begyndte skolen den dag – og der var flere. Vi gik i skole hver anden dag, og når jeg skriver ”gik”, betyder det GIK. Men det fandt vi ikke mærkeligt dengang.

Når vi drejede af fra Odensevej ud ad Røjlevej, lå Nørre Søby Mølle (med vinger) som den eneste ejendom på venstre side. ”Møllen” åbnede bagerbutik omkring 1933, der hvor der nu er kontorer. Men på regelmæssige ture rundt i sognet og omegnen havde ”Møllen” i mange år sørget for brødleverancer og ”Møllerdingle”, som min bror kaldte det, da han var lille. I 1946 flyttedes butikken til den nybyggede villa.

På højre side lå det første anlæg kaldet "Trekanten", anlagt som have med roser, buske og sirligt revne havegange. Der var låge ind til, den var lige overfor Købmand Sørensens. Lokalkarkivet har billede af den, og postkort med – omtrent – hele anlægget. "Omtrent" betyder, at vi ikke på det kan se Sprøjtehuset, som lå i det nordlige hjørne ved

Landevejen. Det blev senere flyttet på Gartnervænget, hvor det heller ikke er mere – blev revet ned omkring 1980. – anlægget blev nedlagt i slut-



Røjlevej

ningen af 40'erne, og området fik sit nuværende udseende. Den overskydende jord blev solgt til Børge Hempler og Harald Madsen, som betingede sig, at provenuet skulle bruges til etablering af et tiltrængt gadelys i byen.

Efter at have passeret "Sadelmagerhuset" (Røjlevej 2) kom min skræk og rædsel: Jens Chr. Jensens kalkuner, som undertiden gik frit omkring gården. De

kunne skræmme en lille pige godt og grundigt. Nuværende nr. 4A.

Fra Brugsen og ud til skolen var der ingen huse – et langt åbent stykke, hvor østenvinden især ved vintertid kunne være barsk – dengang som nu. De stynede popler langs vejen gav rig anledning til et barns fantasi, og jeg spekulerede nu og da

over, hvilket træ, der var hjemsted for heksen i "Fyrtøjet"! - En vinter var der meget sne, og mor ville følge mig i skole, da sneploven måske ikke havde været ude endnu. Da vi nåede

hen til Mathias Nielsen, kom han ud fra indkørslen i kane, skulle køre Jens Aage i skole. Og så fik vi et lift – den eneste kanetur, jeg nogensinde har fået, men jeg husker det endnu, herligt – bare alt for kort.

Nu vil jeg gå fra skolen, tilbage til Odensevej og fortælle lidt om beboerne i den sydlige del. Efter "Sadelmagerhuset" lå Hans Madsens gård, Odensevej 37 (Hans Aages farfar). Så fulgte Frederik Elle-

Nyt fra Varmestuen

Så er Varmestuen, som så meget andet, vågnet op til dåd efter en lang sommerferie og en yderst velbesøgt "Store Rengøringsdag".

Varmestuen har jo en række velfungerende tilbud til Nørre Søby, bl.a. gymnastik, kaffemik, fællesspisning, bobspil . Vi har også i tankerne - nar pengene er der - at købe et billard, så der bliver nogle flere valgmuligheder.

Endelig er der Læseforeningen, som i dette efterår og vinter vil arrangere nogle Åben hus-aftener, hvor nye bøger vil blive præsenteret. Mange bøger har vi faet som gave; men en del nyere litteratur har vi selv indkøbt. Så Læseforeningen har efterhånden et stort udvalg af dejlige bøger, som helt gratis står til rådighed for Nørre Søby.

Vi har i Varmestuen et "hængeparti", idet vi ifølge vores vedtægter har en forpligtelse til at sørge for, i husets regi, at tilbyde nogle muligheder for de 10-14årige. Det vil vi gerne, men så kom - som mange nok husker - Skullerodsholm forbi med en rive. Vi har stadig Varmestuen, men der er en grim landevej mellem Skullerodsholm og os, så skulle der gå nogle børn, unge og deres forældre rundt med gode ideer, f eks. sjov madlavning, som mundede ud i en fællesspisning med kammerater, bobspil o.s.v. - så sig til. Men brugen af Varmestuen vil kræve, at der er forældre, som sammen med de unge vil gå ind og tage et ansvar for huset. Gode ideer kan lægges i Læseforeningen mandag og torsdag mellem 14 og 16.

Hanne Chr.

Fællesspisningen

Fællesspisning i oktober bliver fredag 11.10.02 kl 18.00
Husk at ringe til Bente 65901944 senest tirsdag d 08.10.02

Af hensyn til dem, der skal købe ind til mad, beder vi om at ovennævnte tidspunkt overholdes.

Månedens digt

**Naturen dufter af efterår,
Dens røde hybenhjerte slår.
På hæk og hegn glimter tågeslør,
En edderkop spinder, lidt svimmel og ør
Af lange, varme sommerdage,
Hvor kun en enlig svale er tilbage.**

Huspoeten

gaard, cykelforretning, automekaniker (Odensevej 39). Maler Knudsen boede i nr. 41, der engang var en købmandsforretning, som Carl Nielsens forældre bestyrede en overgang. Det var også her byens første telefoncentral blev etableret (1894-1897). I gården på nr. 43 boede dengang Marius Jensen; efter ham havde familien Møller Christiansen gården i mange år. - I det lille bindingsværkshus i nr. 45 boede min bedstemor (fars plejemor).

Hun døde i 1931, men boede da hos Tante Johanne og Onkel Hans på "Det Sorte" (Sortelung). Næste og dengang sidste ejendom på østsiden var Andelsmejeriet, bygget 1888, nedlagt 1953.

Tilbage til bymidten, vestsiden. Købmand Sørensen har jeg omtalt; næste hus var Odensevej 42, hvor Marie og Kristian Pedersen ("Bregnemose") boede. Kristian var tækkemand og træskomand, Marie røg flæsk m.m. Jeg ser for

mig Marie, altid på farten, f.eks. med trillebøren, med et godt lag halm i. Den var transportmidlet, når de færdige røgvarer blev bragt ud.

I næste ejendom (nr. 44) boede smeden, Alfred Herluf. Hans forfædre kom hertil i 1805, og der var en ubrudt række af smede i familien indtil 1948, da Gudrun og Alfred Herluf etablerede Nørre Søby Kino – der var virkelig gang i Nørre Søby.



Odensevej

Så er jeg nået til gadekæret, passerer vejen til Stationen. I nr. 46 boede på den tid, jeg taler om, gårdejer og sognefoged Marius Jochumsen. – Indtil 1927 var smed og maskinbygger Rasmus Kildeborg sidste ejendom i byen; så blev der udstykket 3 statshusmandsbrug, 2 før og 1 efter Kildeborg. Byen voksede i begge ender.

Aase Reffstrup

(fortsættes i næste nummer)

Nyt fra din Dagli' Brugs

Vi er nu ved at nå efteråret, og vi har stadig en positiv udvikling, som vi fortsat håber I vil bakke op om.

Vi har arrangeret en tur til Frøbjerg spillet, hvor vi så "Der brænder en ild". Vi takker hermed for den store deltagelse.

Det er dejligt når noget lykkes. Er der nogen, som brænder for et eller andet, så sig det til os, vi vil gerne afprøve det.

Med venlig hilsen

**Dagli' Brugsens
Personale og butiksråd**

Ingen ben i et godt liv

Politiassistent

Henning Baagø Andersen

fortæller om hvordan man kan have mod på livet selv om man har et alvorligt handicap efter et helikopterstyrt i 1981.

Torsdag den 3. Oktober kl. 19.30

Et spændende foredrag arrangeret af Varmestuen og Forsamlingshuset.

Entré 40 kr. inklusive kaffe med boller.

Vel mødt !

Forsamlingshuset og Varmestuen

Nr. Søby Byfestkomite.

Veloverstået sommer, med mange gode minder, begynder at gå gennem hukommelsen, hvor helst de bedste skal blive vinteren over. Nr. Søby Byfestkomité håber naturligvis at vi var med til at gøre denne sommer til noget Særligt. Vi vil gerne takke for den gode opbakning, som blev vist i år. Det betød et godt overskud i kassen, som naturligvis vil komme de lokale foreninger til gode.

Foreninger kan søge om tilskud ved vores generalforsamling torsdag d. 24/10 kl. 19.30 i Varmestuen. Vi vil naturligvis gerne se lokale borgere, som har gode ideer til næste års byfest, eller som ønsker at komme i bestyrelsen.

Ved byfestkomiteens gennemgang af byfest år 2002, viste det sig, at mange savnede lidt ekstra underholdning lørdag aften. Dette skulle dog, til vores store glæde, være på plads næste år, da diletantemne meget gerne vil deltage med underholdning. Dog mener vi selv at programmet var

rimelig godt. Petanque vil blive udvidet til en større turnering næste år. Vores mest ærgerlige problem, som vi er stødt på i år, angår såmænd ikke selve byfesten. Vi har prøvet at udlåne borde, stole og bukke ud til byens borgere uden betaling. Dette stopper desværre med øjeblikkelig virkning, da vi kun har 2/3 borde og 1/3 bukke tilbage. Halvdelen af bordene er i dobbelt størrelse på grund af vand og må derfor kasseres. Byfesten ofrer derfor nu 6000 kr. på nye borde og bukke. Det vil desværre gå ud over støtten til lokal foreningerne. Hvor er det dog ærgerligt, at nogle få skal ødelægge alt for andre. Der vil dog stadig være mulighed for at leje rekvisitterne til en rimelig pris. Til sidst vil vi gerne takke alle hjælperne.

Vi ser frem til at se dig/jer til generalforsamlingen d. 24-10-02 kl. 19.30 i Varmestuen.

Venlig hilsen Byfestbestyrelsen.

Mange tak til "Brugskonen " for en dejlig tur til Frøbjerg festspillet 14.8 2002.

Flot initiativ og en skøn aften for os 44 deltagere, også tak for kaffen og de dejlige kager af Dina's hjemmebag.

Fra en taknemmelig deltager.