

SKULDERBLADET

for Nørre Søby og omegn



Carl Nielsens Barndomshjem - 2007

Lidt om en regnvåd sommer, der gik, men som efterlod det lille museum med et pænt besøgstal – ca. 200 flere gæster end i 2006. – Som altid har det været en både inspirerende og dejlig opgave at være museumsvært for Carl Nielsen og hans store familie.

I denne sommer er Hanne Borg blevet ansat af Odense Bys Museer som afløser og museumsvært i Barndomshjemmet – en gevinst for mig og huset. Det er altid så rart at have nogle at udveksle tanker og ideer med, så vi bliver hørt de rigtige steder.

Sæsonen startede flot. Årslevs ”egentlige” borgmester, Hans Jørgensen, kom forbi med en rød løber, for som han sagde, med alle de fine gæster huset har, bør en sådan ikke mangle.

Det har også været en glæde, at så mange lokale har lagt vejen forbi med familie og venner, at mærke at huset hører til her. - Carl Nielsens fødselsdag den 9.6, aftensangen i Sortelung – traditioner som bør hæges om. At stå og synge flaget ned en smuk sommeraften i Sortelung – meget bedre kan det ikke blive.

Nævnes skal også de mange smukke buketter, som hele sommeren har prydet de små rum og vinduer. De har stået og budt gæster velkommen fra nær og fjern, så de har følt, de var ventet. Alle som en kommer de fra Inge Kristoffersens smukke have og travle hænder.

Et julearrangement i november vil også i år se dagens lys – mere om det senere.

Hanne Christensen

Lidt hverdagsfilosofi

Her er lidt filosofi over livet, til erstatning for denne måneds ”Hvad nu hvis” Det tager kun et par minutter at læse og tænke over lidt hverdags filosofi.

1. Husk på at stor kærlighed og store bedrifter kræver store risici.
2. Når du taber så glem ikke at lære af det
3. Husk følgende: Respekt for dig selv - Respekt for andre - Ansvar for dine handlinger.
4. Husk at det kan være en stor lykke ikke at få dine ønsker opfyldt.
5. Kend reglerne så du ved hvordan du bryder dem ordentligt.
6. Lad ikke en lille diskussion ødelægge et godt venskab.
7. Når du opdager at du har lavet en fejl så gå straks i gang med at rette den.
8. Tilbring et stykke tid alene hver dag.
9. Vær åben for forandringer, men gå ikke på kompromis med dine inderste værdier.
10. Husk at tavshed sommetider er det bedste svar.
11. Lev et godt værdigt liv. Når du bliver ældre og tænker tilbage kan du nyde det en gang til.
12. En kærlig atmosfære i dit hjem er fundamentet for dit liv.
13. Ved skænderier mellem dig og din elskende så hold dig til den øjeblikkelige situation; bring ikke fortiden ind i billedet.
14. Del ud af din viden. Det er en måde at opnå udødelighed på.
15. Vær nænsom over for jorden.
16. Tag en gang om året et sted hen, hvor du aldrig har været før.
17. Husk at det bedste forhold er et, hvor kærligheden til hinanden overskygger behovet for hinanden.
18. Bedøm din succes på hvad du måtte opgive for at få den.
19. Grib kærlighed og madlavning an med hensynsløs løssluppenhed.

Læs ikke kun denne meddelelse, men prøv at lev efter den og udnyt livet.

Carsten Jensby

Hvis tavshed er guld, er vi så stenrige?

Når politikere har siddet lidt for længe på magten bliver de let titaniske. Det titaniske udmønter sig som regel i enten sproglig arrogance eller som ren tavshed.

Det sidste gør sig gældende i Fåborg-Midtfyns kommune.

Da man lukkede skolen i Nr. Søby var der flere, som spurgte, hvilke be- vægegrunde en sådan beslutning hav-

de: befolkningstal, betydning for lokalsamfund, kapacitet på skole/ skolerne? Men vi fik stort set intet svar andet end besparelser. Flere borgere skrev i avisen, men blev nærmest betragtet som førsteklases kværulanter.

Skolen er nu lukket. Vores børn skal derfor transporteres fra Nr. Søby til Nr. Lyndelse. Der går en bus til det formål, men mange vil gerne cykle. Og i et samfund, der har reelle fede-problemer, er det da en kærkommen beslutning, at unge ønsker at cykle.

Problemet er blot, at man skal krydse den morgentrafikerede Langagergyde, for at komme fra den ene cykelsti til den anden. Og vel og mærke krydse den, når trafikken er mest kaotisk ca. kl. otte om morgenen. Men der er hverken fodgængerovergang, advar-sels lys eller andet, der signalerer cyklister. Og vi taler om cyklende børn og en trafikeret vej!

Det er utroligt, at man fra kommunen intet har gjort ved problemet, inden man lukkede Nr. Søby Skole. Indtil videre må vi tage til takke med, at et par frivillige ældre mennesker agerer skolepatrulje, så vores børn kan færdes så sikkert, som det nu er muligt. Det takker vi for.

Til gengæld er der andre, som raser på de frivilliges arbejde og det fatter man ikke. De er ikke blot rasende over, at patruljen hjælper børnene, de

raser også af sted i deres biler, som om de kørte på en motorvej. Sænk dog farten og dan jer et skøn over stedet og situationen og tilpas så hastigheden.

Forældre har nu spurgt, om ikke kommunen kunne gøre noget ved dette. Der er også skrevet indlæg i lokalsiderne. Men lige lidt har det hjulpet. Vi får hverken cykelsti eller svar. Det første må vi til dels leve med en stund men det sidste, det med svaret, er uanstændigt. Det er som om, politikerne med borgmester Bo Andersen i spidsen ikke mener, at man skal besvare folks spørgsmål.

Hvid tavshed er guld, må Andersen være stenrig. Og det virker mærkværdigt al den grund, at han selv har udtalt, at han er en del af højskolevenstre, med højskolesangbogen, oplysningstanken og det levende ord i bagagen. Det må da forpligte. Man kan ikke forblive tavs overfor borgere, der har et reelt problem. Én ting er, at man ikke har et færdigstrikket og endegyldigt svar, men svarer det skal man, og et svar, der blot viser en åbenhed, er langt bedre end intet svar.

Sådan er sproget og samtalen grundlæggende konstrueret. Talens åbenhed kalder K. E. Løgstrup det og dermed mener han, at man altid lægger sig ind under hinandens tale uden dermed nødvendigvis at skulle være enige. Man vender ikke ryggen til

den talende. Og Løgstrup var en klog mand. Men Bo Andersen og ligesindede har måske en bedre sprogteori? Svare - det gør de ikke. Er det levende ord? Er det Grundtvig?

Anders Kjærsg

PR/Medier

Lokalrådet for Nr. Lyndelse/Nr. Søby

Her er så lokalrådets forslag til sikring af Langagergyden for vore skolebørn der skal til Carl Nielsen Skolen:



Retsgrundlaget:

Lokalrådets forslag er i klar overensstemmelse med gældende regler for området:

Justitsministeriets cirkulæreskrivelse nr. 11213 af 13. april 1978: Ifølge færdselslovens § 3, stk. 3, påhviler det politi og vejmyndighed efter samråd med skolerne at træffe foranstaltninger til beskyttelse af børnene mod farerne fra den kørende færdsel på deres vej til og fra skole. Ved »børnene« forstås også elever på ungdomsskoler, tekniske skoler, gymnasier og lignende. I forhold til den tilsvarende bestemmelse i

færdselsloven af 1955, § 71, er reglen udvidet til ikke blot at omfatte forholdene i umiddelbar nærhed af skolen, men i princippet hele skolevejen. Bestemmelsen har mere karakter af en programerklæring end af en regel, der indeholder konkrete anvisninger for de nævnte myndigheders virksomhed, men er herved med til at understrege en af hovedmålsætningerne med den nye færdselslov, en bedre beskyttelse af de svage trafikantgrupper.

Justitsministeriet har fundet det hensigtsmæssigt med baggrund i nogle konkrete sager at give oplysning om nogle af de hensyn af helt generel karakter, som man har tillagt betydning ved afgørelsen i sager, der har været forelagt ministeriet. Ved afgørelsen af, om en vej kan anses som **skolevej**, må der i overensstemmelse med bemærkningerne til lovforslaget lægges vægt på, om der er tale om veje, der i særlig grad anvendes af børn og unge til og fra skole, herunder vejnettet i skolernes nærhed og f.eks. veje mellem boligkvarterer og skoler.

Ved bedømmelsen af, om der på en **skolevej** eksisterer sådanne faremomenter, at iværksættelse af særlige foranstaltninger bør overvejes, foretager justitsministeriet en samlet vurdering af især oversigtsforholdene og vejens udbygning, kørehastigheden, trafikætheden, trafikens sammensætning og uheldstallene set i relation til børnenes alder. Det påses særligt, om børnene skal krydse andre veje på steder med manglende oversigt, og om vejen indeholder skjulte faremomenter.

Hvilke foranstaltninger, det i givet fald vil være mest hensigtsmæssigt at træffe, må afhænge af de lokale forhold. Der kan bl.a. blive tale om følgende:

— Etablering af fodgængerbroer, -tunneler, -felter eller signalanlæg og forbedring af oversigtsforholdene.

— Opstilling af fodgængerrækværker og lignende ved skoler og /eller skolestiers indmunding eller krydsning med andre veje.

— Afmærkning med færdselstavler og/eller afmærkning på kørebanen.

— Oprettelse af skolepatruljer og afmærkning af disse i overensstemmelse med bestemmelserne i justitsministeriets cirkulæreskrivelse af 18. februar 1976 om afmærkning

af skolepatruljer.

— Påbud om, at cyklister skal benytte fortov, jfr. justitsministeriets cirkulæreskrivelse af 27. september 1977 om cyklisters anvendelse af fortov og gangsti.

— Påbud om, at cyklister skal benytte cykelsti i venstre vejside (dobbeltrættet cykelsti).

— Vejledning til forældre og børn om, hvilken rute der mest sikkert kan benyttes mellem hjem og skole.

På steder, hvor de trafikale forhold er så vanskelige, at de, uanset hvilke tekniske forholdsregler der træffes, frembyder betydelig risiko for børnene, eller hvor trafikale ulemper ikke med rimelighed kan forlanges afhjulpet, påhviler det ifølge § 25, stk. 1, i folkeskoleloven, jfr. **lov** nr. 313 af 26. juni 1975, vedkommende kommune at sørge for befordring mellem skolen og hjemmet eller dets nærhed, når hensynet til børnenes sikkerhed i trafikken gør dette særlig påkrævet. En sådan befordringsordning skal i givet fald etableres, uanset om afstanden mellem skole og hjem er kortere end den, der i øvrigt er afgørende for, om der skal etableres en befordringsordning.

Der kan ikke på nogen måde herske tvivl om, at skolevejen skal sikres og ud fra de regler der er afstukket af Justitsministeriet, er det politi og vejmyndighed, der har ansvaret. Vejmyndigheden er i dette tilfælde kommunen.

Langagergyden er stærkt trafikeret af alle former for køretøjer, herunder også et stort antal lastbiler, så der kan næppe heller herske tvivl om vigtigheden i at få cykelstiens skæring sikret. Den store besparelse der er opnået ved at lukke Nørre Søby Skole burde kunne finansiere en sådan sikring.

red

Fra Hestehavegårds udstillinger

Et Dukkehjem



Foræret til museet 10. april 2007, af Elly Petersen Nørre Søby. Elly er født 1944. Dukkehuset er bygget ca. 1952 af Ellys morbror, Frits Sparrewath, der var snedker. Huset står i dag med sit originale inventar, fra halvtredserne. De små dyner



Er syet af Ellys bedstemor. En enkelt stue er



”nytapetseret” af Ellys egne piger.

Ligeledes var der oprindeligt rækværk foroven.

Babydukken er også fra Ellys barndom. Vuggen har tilhørt Arnes mor. Arne er gift med Elly.



Vi holder til på Hestehavegård, Søstedvej 19. ved Freltofte og vi holder åbent hver torsdag kl. 19-21 eller efter aftale.

En stor del af samlingerne kommer her fra stedet og dækker materiale, der beskriver skole, hverdag og fritid fra 1920'erne til 1950'erne.

Vi begyndte at stille vore egne ting op for et par år siden, og i tiden efter har vi modtaget flere og flere spændende ting og sager fra lokalområdet, så der efterhånden er bygget et helt lille museum op. Vore udstillinger har således en tendens til at vokse i omfang og vi udstiller nu på hele stuehusets loftsetage. Blandt det sidste vi er blevet betroet er Ellys dukkehus. Et flot styk-

ke håndværk og en spændende del af en historie.

Det er vores målsætning at få beskrevet alle vore ting og sager på samme måde, så der ud over en udstilling af de enkelte genstande også bliver tale om en beskrivelse af den historie, der ligger bag.

Beskrivelserne vil efterhånden også blive lagt ud på museets hjemmeside: <http://www.museum.syssel.dk>.

Vi har som regel kaffe på kanden, eller kan hurtigt få den lavet og vi fortæller gerne om udstillingerne. Man kan også sidde for sig selv og læse i de gamle blade og bøger.

Else-Marie og Peter Albrekt
Tlf.: 65991559

Månedens digt

*Livet er en pose med blandet
f.eks. var i går i går
mens i dag er noget ganske andet.
Nogen valser, andre vakler
et hav af dage som ingen takler.
Balancepunktet mellem i går og i dag
mellem at valse eller vakle
kræver mer end en god flaske rødvin at takle.*

Huspoeten

Indkaldelse til generalforsamling i Byfestkomiteen.

Torsdag den 25/10-2007. kl. 19.30 holder vi generalforsamling i varrestuen.

Med dagsorden ifølge vedtægterne.

Ansøgninger vedrørende del af overskuddet fra byfesten 2007 kan kun ske ved personligt frem møde til generalforsamlingen.

Indkomne forslag skal være formanden i hende senest den 23/10-2007.

Mikael Pedersen
Odensevej 38A, Nr. Søby
5792 Årslev
nsb@mikp.dk

Byfestkomiteen.

Nørre Søbys kalender

Oktober- november 2007.

Tor. 25. Okt. 19.30 Generalforsamling Byfestkomite- Varmestuen
en

Faste ugentlige aktiviteter

Mandag	Gymnastik	10.00 - 11.00	Varmestuen
	Øveaften, dilettant	18.00 - 21.00	Forsamlingshuset
Tirsdag	Bob/Petanque	10.00 - 12.00	Varmestuen
	Banko	19.30 -	Forsamlingshuset
	Træning - NSB	19.00 -	Stadion
Torsdag	Bob/Petanque	10.00 - 12.00	Varmestuen
	Læseforeningen	14.00 - 16.00	Varmestuen
	Træning - NSB	19.00 -	Stadion

Faste månedlige aktiviteter

1. Mandag	Lokalarkiv	14.30 - 17.00	Røjlevej 22
	Skulderbladet	19.30 -	Søvej 23
1. Onsdag	Kaffemik	10.00	Varmestuen
3. Onsdag	Diskussionsklub	10.00 -	Varmestuen
2. Fredag	Fællesspisning	18.00	Varmestuen
Sidste lørdag	Lørdagsfrokost	12.00	Varmestuen

Skulderbladets interesser

Dagli' Brugsen	Varmestuen	Nørre Søby Boldklub
Nørre Søby Kirke	Søbysøgaard	Byfestkomiteen
Nørre Søby Lokalarkiv	Forlaget Syssel	Nørre Søby Forsamlingshus

Redaktionsmøderne er offentlige - kom med dine gode ideer.
Kom bladet ikke, så ring til : 65991559, 65901719, 65902475
Løssalg : 4 kr. pr. stk. Kan købes hos redaktionens medlemmer.

Annoncering : 1 kr. pr. spaltmillimeter

Årsabonnement, inklusiv forsendelse : 100 Kr. pr. år.

Redaktør og ansvarshavende : Peter Albrekt. E-mail: peter.albrekt@mail.dk

Næste nummer udkommer den 1. november 2007. Deadline : 15. oktober

Skulderbladet på nettet: <http://www.skulderbladet.syssel.dk>