

Nørre Søbys kalender

September - oktober 2002.

Man.	2. Sep.	10.00	Opstart seniorgymnastik	Varmestuen
Fre.	13.	18.00	Fællesspisning	Varmestuen
Lør.	21.	18.30	Den årlige sensommerfest	Forsamlingshuset

Faste ugentlige aktiviteter

Mandag	Gymnastik	10.00 - 11.00	Varmestuen
	Læseforeningen	14.00 - 16.00	Varmestuen
	Øveaften, dilettant	18.00 - 21.00	Forsamlingshuset
	Nørre Søby Koret	19.30	Skolens aula
Tirsdag	Banko	19.30 -	Forsamlingshuset
	Træning - NSB	19.00 -	Stadion
Torsdag	Læseforeningen	14.00 - 16.00	Varmestuen
	Træning - NSB	19.00 -	Stadion
Fredag	Legestue	10.00 -	Varmestuen

Faste månedlige aktiviteter

1. Mandag	Lokalarkiv	14.30 - 17.00	Skolen
1. Onsdag	Kaffemik	10.00 -	Varmestuen
1. Torsdag	Skulderbladet	19.30 -	Søvej 23
3. Onsdag	Diskussionsklub		Varmestuen

Redaktionsmøderne er offentlige - kom med dine gode ideer.

Kom bladet ikke, så ring til : 65991559, 65901719, 65902475, 65901501

Løssalg : 4 kr. pr. stk. Kan købes hos redaktionens medlemmer.

Annoncering : 1 kr. pr. spaltecentimeter

Årsabonnement, inklusiv forsendelse : 100 Kr. pr. år.

Redaktør og ansvarshavende : Peter Albrekt

Næste nummer udkommer den 1. oktober 2002. Deadline : 15. september

Sats : Sysstel.

12. Årgang nr. 8. 1. September - 1. oktober 2002 ISN0906-6519



Læserbrev

Det er beklageligt at opslagstavlen bliver ødelagt. Hvis det har sin rigtighed, at I ved hvem det er, som I antyder, så meld dem til politiet eller tag en snak med vedkommende eller vedkommendes forældre hvis de er hjemmeboende under 18 år. Det vil være mere passende end at lege selvbestaltet politi og beskyldte uskyldige unge mennesker for at have gjort noget de overhovedet ikke har kendskab til.

Den 13. april om aftenen står vor søn ved vores have og snakker sammen med et par unge mennesker som han har inviteret med hjem fra sin efterskole i anledning af sin fødselsdag. Uden anledning stopper NN op i sin bil og overfuser de unge mennesker, at de må se at lære at opføre sig ordentligt og at hun for øvrigt ville give dem en advarsel fordi hun godt vidste at det var dem der havde ødelagt opslagstavlen. Uden at afvente noget som helst svar kørte hun så videre. Det er uforskimmet opførsel, og nu kan man så læse beskyldninger på skrift der deles ud. Hvis I havde det mod, I efterlyser, var det på sin plads at give de unge mennesker I uberettiget beskylder for hærværk, en undskyldning.

Steen Christensen og Inga Friis Mogensen, Kirkesøvej 3, Nr. Søby
11. august 2002

Redaktionen har modtaget ovenstående indlæg.

Der rettes i læserbrevet beskyldninger mod en navngivet person, hvilket Skulderbladet naturligvis ikke kan medvirke til. Navnet er redaktionen bekendt og vedkommendes navn er i læserbrevet redaktionelt ændret til NN.

Indlægget må nødvendigvis kommenteres, da der også rejses nogle beskyldninger mod Varmestuens bestyrelse og mod Skulderbladets redaktion.

Fortsættes næste side

Det fremgår af indlægget i augustnummeret at hverken Varmestuen eller Skulderbladets redaktion ved hvem, der har begået hærværket mod opslags-tavlen.

Citat: ”Vi har temmelig god grund til at tro, vi kender de unge mennesker”. Det ville være særdeles kritisabelt om nogen alene på baggrund af en formodning foretog politianmeldelse mod navngivne personer. Derudover forventer næppe ret mange, at politiet ville bruge tid på en ødelagt opslagstavle i Nr. Søby.

Når jeg i de redaktionelle bemærkninger kommer med min opfordring til de, der har begået hærværket er det ud fra et spinkelt håb om at det måske kunne være med til at skabe lidt mindre ligestyldighed og lidt mere ansvar.

I øvrigt underskriver jeg altid mine redaktionelle bemærkninger med red. Denne signatur fortæller at det er den ansvarshavende redaktør og ikke redaktionen, der er afsenderen. Det forholder sig således, at alt hvad der udkommer på tryk i Skulderbladet er den ansvarshavende redaktørs ansvar. Det ville således være mig, der måtte stå til ansvar i forhold til eventuelle injuriersager, der kunne blive en konsekvens af at medvirke til på tryk at rejse beskyldninger mod navngivne personer, herunder NN.

Hverken indlægget eller de redaktionelle bemærkninger i augustnummeret indeholder navne eller blot antydninger derom, og det er derfor ikke rimeligt, når Varmestuens bestyrelse og Skul-

derbladets redaktion beskyldes for at ”lege selvbestaltet politi” og for at ”beskyldte uskyldige unge mennesker for at have gjort noget de overhovedet ikke har kendskab til.”.

Det er i øvrigt altid en god idé at undersøge en sags fakta inden man farer i blækkhuset. Det hærværk der udløste Varmestuens bestyrelses reaktion blev foretaget sidst i juni måned, altså mere end 2 måneder efter NN's påståede anklage. Alene af den grund, må påstanden om urigtige beskyldninger afvises som åbenlyst grundløs.

Hvad NN eller en hvilken som helst anden gør eller siger, er hverken Varmestuens bestyrelses eller redaktionens ansvar, og det ville måske have været bedre om I selv havde henvendt jer direkte til NN for at få afklaret sagen. Eventuelt sammen med de berørte unge mennesker, så det kunne have været afklaret hvad der reelt blev sagt og ikke sagt den 13. April om aftenen. Under alle omstændigheder er der tale om et privat opgør mellem jer og NN, så afslutningsvist vil jeg opfordre jer til at samle mod til en personlig kontakt til NN så I kan få sagen afsluttet på en værdig måde.

Da I selv har bragt jeres søn i focus som mulig mistænkt vedrørende hærværket, vil jeg, netop af hensyn til ham endnu en gang understrege, at der på intet tidspunkt er rettet uberettigede beskyldninger mod navngivne personer, jeres søn inklusive, hverken indirekte eller direkte.

Red.

Varmestuen

Første fællesspisning efter sommerferien bliver afholdt fredag 13.09.02 kl. 18.00. Husk at ringe til Bente - 65 90 19 44 - senest tirsdag 10.09.02.

Seniorgymnastikken starter op igen mandag 02.09.02.

Hilsen Bente og Lise

Skynd jer og meld jer til årets højdepunkt

SENSOMMERFESTEN / NR. SØBY FORSAMLINGSHUS

Tag fat i venner, naboer, genboer eller kollegaer og meld jer til Sensommerfesten i forsamlingshuset

lørdag den 21. september kl. 1&30

Der er fællesspisning enten med medbragt mad eller der kan bestilles smørrebrød ved tilmeldingen. Drikkevarer købes.

Nr. Søby Dilettanterne spiller revy og bagefter spiller Jørn Bavngaard op til dans.

Indgang: 40 kr. pr. person

Tilmelding er nødvendig (også selvom man selv medbringer mad) op' et af følgende telefonnumre **senest den 16. september:**

65 90 21 26 Peder Larsen
65 90 15 58 Pia Korsgaard
65 90 14 18 Torben Pedersen

*På gensyn
Bestyrelsen*

Jeg har glemt at nævne en vigtig bygning: FORSAMLINGSHUSET, bygget 1893 på den del af ”Trekanten”, som ligger ud til Kirkesøvej. En meget vigtig bygning i det gamle Nørre Søby; om den kan der skrives en lang historie.

På Trekanten 4 byggede Johannes Kørris, og Fru Kirstine åbnede en velassorteret trikotageforretning – ”Fru Kørris” blev et begreb.

Næst efter fru Kørris boede i mange år skrædder Justesen (Odensevej 20); huset havde ligget der i mange år; det brændte i 1970’erne, og der er bygget nyt.

Nu vil læseren nok sige, ”Jamen, der kom da flere forretninger til”, og det er rigtigt; men jeg har forsøgt at holde mig til Odensevej i 20-30’erne i dette tilbageblik.

Aase Reffstrup
(fortsættes i næste nummer)

Månedens digt

Jeg står op og ånder luften ind,
Det er grødevejr for sjæl og sind.
Himmerig for havens planter,
To regnorme dukker frem og fjanter.
Græsset føles blødt og vådt,
Bare tæer og alt er godt.
Vorherre har, det tror jeg selv,
En vinduesvisker på sit himmelhvælv,
Så han kan se alt det, som vi går rundt og nænner.

Til han sine stjerner tænder
Og med en lille undren i sit sind,
Stryr’ en regnvejrståre af sin kind.

Huspoeten

EDB- Begynderhold. I 2002.

På Nr. Søby Skole. EDB Lokalet i Aulaen.

Alle er velkomne.

7 X 3 timer, Tirsdage = i alt 21 Timer.
Start Tirsdag d. 10 September. Kl. 15.00

Pris: kr. 465,-

Kurset henvender sig netop til dig. Du har måske gået længe med tanken om et Edb-kursus. Dette kursus kan alle deltage i.

Der kræves absolut ingen forudgående viden. Kom og lær om alt dette nye, som du vil få utrolig glæde af i tiden fremover. Kurset bliver let forståeligt, og jeg vil tale ”Dansk” igennem hele undervisningen. Jeg vil repetere igennem hele kurset, så du kan huske det.

Du skal lære:

- Tænde og slukke for din computer.
- Åbne og lukke programmer.
- Skrive et brev, gemme det og rette og udskrive på printer.
- Sendte og modtage E-post (E-mail).
- Finde informationer m.v. på Internettet.
- Finde en sang på nettet til en festlig lejlighed mv.
- Lave dit helt eget private budget.

Al undervisningsmaterialet ca. 20 sider koster (kr. 25,-) pr. deltager, vil blive udleveret på kurset. Du skal kun medbringe noget at tage notater på, godt humør + evt. diskette til dine egne kopier til hjemmebrug.

Tilmelding: Nr. Søby Korets Aftenskole tlf. 62661464
E-post. laika@mobilixnet.dk
Johnny Andersen Holmslundsvej 10, 5750 Ringe.
HUSK!!!

Tilmeld dig nu, da der kun er plads til 11 pers. Pr. hold.

EDB – UDVIDET 2002.

På Nr. Søby Skole. EDB Lokalet i Aulaen.

Alle er velkommen.

7 X 3 Timer, Onsdage = i alt 21 timer.
Start Onsdag d. 11 Sept. kl. 15.00-17.30

Pris: kr. 465,-

Kurset henvender sig netop til dig som har lidt kendskab til tekstbehandling, eller som har deltaget i begynderhold. Kom og lær tekstbehandling dybdegående. Jeg vil fortsætte i det samme let forståelige sprog, og jeg vil repetere igennem hele kurset, så du kan huske det.

Du skal lære:

- At skrive en indkaldelse til et bestyrelsesmøde.**
- Videregående tekstbehandling (Word).**
- Formatering samt opsætning og udskrivning.**
- Outlook Express, E-post, Adressekartotek mv. Vi går I dybden med programmet.**
- Internettet: Vi ser på søgemaskiner/websider og ser hvad vi kan bruge alt dette til, og meget andet!!!!**

Al undervisningsmaterialet ca. 20 sider koster (kr. 25,-) pr. deltager, vil blive udleveret på kurset. Du skal kun medbringe noget at tage notater på, godt humør + evt. diskette til dine egne kopier til hjemmebrug.

Tilmelding: Nr. Søby Korets Aftenskole tlf. 62661464
E-post. laika@mobilixnet.dk
Johnny Andersen Holmslundsvej 10, 5750 Ringe.

HUSK!!!

Strejftog på Barndommens veje i Nørre Søby - (2)

Efterhånden blev jeg stor nok til at blive sendt til Købmand Sørensen (Odensevej 40) efter lettere varer, som der lige var brug for i køkkenet. Måske skulle jeg også ind til Barber Pedersen, som havde bygget nr. 34; barbersalon til Svend Aage, og butik til Maren, hvor hun var leveringsdygtig i tobak, blade, chokolade, postkort, toiletartikler m.m.

De havde ikke telefon til at begynde med, så jeg var ”telefonbud”, når nogen ønskede at komme i kontakt med

dem. – Når Maren eller Svend Aage havde brug for at bestille varer, men ikke selv havde tid til at gå på Centralen, havde de en dygtig hjælper: ”Linde”, en dejlig hund, som jeg holdt meget af. ”Linde” vidste, hvor Centralen lå; en seddel blev skrevet, sat i halsbåndet, og så sagde Maren: ”Kan du gå hen på Centralen?” – Det gjorde ”Linde”, så stillede hun sig udenfor vinduet ved køkkenet, gøede, og så vidste vi, hvad der var på færde. Naturligvis faldt der en godbid af til den dygtige hund. Det var en stor sorg, da

”Linde” ikke var mere. Maren fik en ny hund, ”Max”; men den fik jeg aldrig det samme forhold til.

Når jeg passerede indkørslen til Peter Hansen (Per Bæk) (Odensevej 28, nu Hestegangen 1), så jeg ofte ”Gamle Georg” sidde der. Jeg mener, at det blev fortalt, at han var englænder. Hvis jeg husker rigtigt, havde han et lille sort overskæg – så på den led lidt engelsk ud! – derudover har jeg tit set ham på vej ud på marken ved Røjlevej, med kørerne eller med raslende mælkevogn, altid gumlende på sin skrån. – Hvordan var han havnet i Nørre Søby? Spørgsmålet får mig igen til at beklage, at jeg ikke spurgte mere, mens tid var. – Hvis der er nogen, som ved noget om Georg og hans vej til Nørre Søby, så er jeg meget interesseret.

På østsiden af Odensevej lå gårdene: Rasmus Madsen Lindely, Hans Nielsen, Mathias Nielsen, Jørgen Jørgensen. I mit erindringsbillede var der travlhed fra morgenstunden, med hvilestilhed midt på dagen; så blev der igen taget fat på arbejdet. Bortset fra Lindely havde jeg sjældent ærinde de andre steder.

Hver morgen kom mælkekusken forbi med transportspande til mejeriet; når vi satte vores lille spand ud ved vejtræet med seddel om, hvad der skulle i, stoppede han og tog den med. Den var mærket ”Centralen”. Var der bestilling på smør, ost eller piskefløde, var der kurv med. Jeg mener, at Nicolaj Jensen i en del år havde mælketuren.

Jeg blev også sendt til mejeriet, når der f.eks. skulle hentes kærnemælk. Min bror fortæller, at dengang det var ham, der blev sendt af sted, var han nu og da ude for spørgsmålet: ”Skal I have pandekager?” – Var svaret bekræftende, kom mejeristen et mål piskefløde oveni. Mor kvitterede med at sende Aage op til mejeristen med en smagsprøve! – Jeg var ikke så glad for at blive sendt på mejeriet, jeg følte instinktivt, at jeg var i vejen. Når jeg tænker tilbage, kan jeg fornemme travlheden, når mælkevognene holdt ved indvejnningen, og kuskene havde travlt med at læsse transportspandene af. Jeg har tit stået og set på, at spandene blev tømt, set viseren på den store vægt gøre udslag, hvorefter mejeristen tog blyanten, som sad bag øret, for at skrive vægten i indvejningsbogen. Imellem ekspedition af mælkevognene blev der tid til ekspedition ved et lille bord – og til et venligt ord til et barn. – Husker jeg rigtigt, var decilitermålet til fløden på et langt ”skaff”, og mejeristen jonglerede elegant med ophældning i den medbragte kande eller flaske.

I 30’erne blev mulighederne for handel i butikker udvidet; med oprettelsen af Ungdomsfængslet på Søby Søgaard indledtes en ny tid i Nørre Søby. På Odensevej 38 fik Niels Slagter indrettet butik, hvor Ingeborg sørgede for ekspeditionen. Niels havde i mange år sine ugentlige kødture, hvor han holdt for døren med udvalget. Selv om der blev slagtet i de fleste hjem, kunne der nok være brug for fersk kød engang imellem.