

Nørre Søbys kalender

September - oktober 2006.

Fre. 8. Sep. 18.00 Fællesspisning
Lør. 16. 18.30 Høstfest

Varmestuen
Forsamlingshuset

Faste ugentlige aktiviteter

Mandag	Gymnastik	10.00 - 11.00	Varmestuen
	Øveaften, dilettant	18.00 - 21.00	Forsamlingshuset
Tirsdag	Nørre Søby Koret	19.30	Skolens aula
	Bob/Petanque	10.00 - 12.00	Varmestuen
	Banko	19.30 -	Forsamlingshuset
Torsdag	Træning - NSB	19.00 -	Stadion
	Bob/Petanque	10.00 - 12.00	Varmestuen
	Læseforeningen	14.00 - 16.00	Varmestuen
	Træning - NSB	19.00 -	Stadion

Faste månedlige aktiviteter

1. Mandag	Lokalarkiv	14.30 - 17.00	Skolen
	Skulderbladet	19.30 -	Søvej 23
3. Onsdag	Diskussionsklub	10.00 -	Varmestuen

Skulderbladets interessenter

Dagli' Brugsen	Nørre Søby Skole	Forlaget Syssel
Nørre Søby Koret	Varmestuen	Nørre Søby Boldklub
Nørre Søby Kirke	Søbysøgaard	Byfestkomiteen
Nørre Søby Lokalarkiv		Nørre Søby Forsamlingshus

Redaktionsmøderne er offentlige - kom med dine gode ideer.
Kom bladet ikke, så ring til : 65991559, 65901719, 65902475
Løssalg : 4 kr. pr. stk. Kan købes hos redaktionens medlemmer.
Annoncering : 1 kr. pr. spaltmillimeter

Årsabonnement, inklusiv forsendelse : 100 Kr. pr. år.

Redaktør og ansvarshavende : Peter Albrekt. E-mail: peter.albrekt@mail.dk
Næste nummer udkommer den 1. oktober 2006. Deadline : 15. september 2006
Skulderbladet på nettet: <http://www.skulderbladet.syssel.dk>

16. Årgang nr. 7. 1. september - 1. oktober 2006

ISN0906-6519

SKULDERBLADET

for Nørre Søby og omegn



Høstfest

I Nr. Søby Forsamlingshus

lørdag den 16. september kl. 18.30

Få fat i venner, naboer og genboer, pak "madkurven" eller bestil smørrebrød og kom til hyggelig fællesspisning med efterfølgende dans til musik af Jørn Baumgaard.



Entre: 50,00 kr.



Drikkevarer skal købes.

Tilmelding er nødvendig (også selvom du selv medbringer mad) **senest den 11. september** på telefon:

65 90 21 26
65 90 22 65

Peder & Gerda Larsen
Ulla & Egon Rasmussen

Bestyrelsen

NB: Smørrebrød kan bestilles ved tilmelding og koster 18,00 kr. pr. stk.

Historien hviler aldrig.

Hver dags hændelser er med til at forme vores personlige historie, såvel som den nationale, hvoraf Nørre Søbys naturligvis er en vigtig del – vi tænker ikke over det, synes måske der sjældent sker noget, som er bemærkelsesværdigt i historisk sammenhæng. Men al det, vi oplever småt som stort – ER historie – allerede i morgen. ” **I morgen er i dag historie**” er et af Lokalarkivets ledeord, og der er ofte anledning til at blive bekræftet i udsagnet.

Nej, jeg har ikke fået solstik, selv om der har været rig lejlighed til det i sommer. Sidder blot i skyggen og lader de seneste måneders begivenheder passere revy.

Kommunesammenlægningen, som resulterede i, at Årslev fra 1. januar 2007 er medlem af Faaborg-Midtfyn Kommune sammen med Broby, Faaborg, Ringe og Ryslinge, trækker også sine spor i arkivverdenen. Der er nedsat et **kontaktudvalg**, der som sit første håndgribelige resultat barsler med en udstilling i oktober. Formålet er at fortælle lidt om, hvem vi er (eller har været) – alle vi, der snart er i samme familie. Plancherne fremstilles i 5 ens eksemplarer, som på samme tid præsenteres på de 5 biblioteker af de 5 borgmestre. Der kommer meddelelse i aviserne om steder og tider.

Lokalarkivets udflugt den 22. maj gik i år til **Else og Peter Albrekt i Søsted**. Desværre kunne jeg ikke deltage. Det var første gang siden 1981, hvor Poul Larsens gode ide om en årlig cykeludflugt i sognet blev ”søsat”. Udtrykket kan i nogen grad forsvares, selv om der ikke var noget med båd!. Vi startede dengang fra Præstegården i det smukkeste vejr – målet var den østlige del af sognet, området ved Røjle skov - med en hyggelig afslutning hos Mona Jensen, Røjlegyden. Der var så

meget at se på og snakke om, så tiden gik. Aftenen skred frem, det trak op til regn, og der blev hastigt opbrud. Regnen tog til, og vi kom hjem med våde trøjer – deraf ”søsætningen” – men det var en pragtfuld indledning på en tilbagevendende begivenhed; det blev en tradition.

Besøget hos Else og Peter på deres dejlige sted foregik på den smukkeste sommeraften, og min navnesøster Aase fortalte mig begejstret om det næste dag. En stor tak til Else og Peter fra de 30 deltagere. Else fortalte mig senere, at der slet ikke var blevet lejlighed til at se på hendes store samling af minder om skole og fritid i 1950’erne, ”for snakken gik så lystigt”. – Så hvem ved? måske kan der blive anledning til en gentagelse – vi har gode erfaringer med besøg med års mellemrum hos de samme værter. Der sker hele tiden noget – jævnfør titlen på denne rapport.

Byfesten 2.-4. juni & Grundlovs møde – 5. juni, på Sportspladsen.

I ”gamle” dage havde Knud været på pletten med kameraet; men det er historie. - Hvis nogen har billeder fra begivenhederne, er Lokalarkivet en glad modtager.

Så blev det 9. juni – 50-års dagen for indvielsen af Carl Nielsens Barndomshjem som museum.

Odense Bys Museer inviterede til en åben reception i haven bag museet – ca. 170 deltog. Taler, sang (solo såvel som fælles) spillemandsmusik, overrækkelse af gaver (bl.a. 2 violiner med tilknytning til Carl Nielsen) afløste hinanden. En mere detaljeret beskrivelse af festen findes på Lokalarkivet – til brug i andet sammenhæng.

Her vil jeg omtale en af gaverne: 250 eksemplarer af det jubilæumsskrift, som

var resultatet af 5 lokale foreningers fælles indsats med økonomisk støtte fra BG Bank, Sydbank og Kildemoes m.fl. - Stor tak til redaktøren, Karsten Lindhardt, som med sin professionalisme fik skabt et smukt og læseværdigt skrift ud af vore skrivelser. Det kan jeg trygt skrive, da jeg har modtaget talrige positive reaktioner fra inden- såvel som udenlandske modtagere – ja, sågar fra udlandet! Sverige, Tyskland, England og Canada, hvor vi kender mennesker, som interesserer sig for Carl Nielsen – og Lokalarkivet for Nørre Søby Sogn. Og de skulle selvfølgelig ikke snydes for at modtage jubilæumsskriftet, som generøst blev husstandsomdelt i Nr. Lyndelse og Nørre Søby og til medlemmerne af ”Freltofte Fælled”. - Et enkelt citat fra en af modtagerne: ”Det bør finde sin plads i reolen ved siden af ”Min fynske Barndom”.

Jubilæumsskriftet kan købes hos Hanne i Barndomshjemmet (indtil 1. oktober) og på lokalarkiverne i Nr. Lyndelse og Nørre Søby. Det koster 30 kr. – Indtægten tænkes brugt til lokale foranstaltninger med tilknytning til Carl Nielsen.

Den 24. juni lagde ”Trekanten” græs til en helt speciel begivenhed – præsentation af ”SKULDERBLADET”s samlede udgivelse af **Iver Andersens ”Naturkalenderen”**. Til minde om Iver,

Varmestuen

1. fællesspisning i den nye sæson: d.8.september.

Husk - tilmelding til Else Larsen, Tlf.6590 1129, senest tirsdag den 5. september.

Til ”Brugskonen” m.m. sendes en stor tak for en dejlig aften på Frøbjerg med alle de flotte og skønne opvisninger af de dygtige skuespillere, musik, kaffe, dejligt brød og tørvejr.

Aase

som døde den 6. august 2005. Det første eksemplar blev af redaktør Peter overrakt til Iver og Kettys ældste barnebarn, Marie Luise, som netop var blevet student.

Endnu et festligt, om end vemodigt, indslag i Nørre Søbys historie. Her var stort fremmøde, akkurat som der også havde været aftenen før til **Skt. Hans bål ved ”Varmestuen”**.

”Naturkalenderen”, denne perle som beskriver vort dejlige område på alle årstider, i sol og blæst, kan erhverves for 50 kr. hos redaktionens medlemmer.

Og så er der **Forsamlingshusets Loppemarked & Brugsens** forskellige arrangementer, **Markedsdag og den årlige fællestur til Frøbjerg-spillet.**

Kan I så ikke være enig med mig i, at overordnet set **hviler historien aldrig ?**

Sensommerhilsener 2006
Aase Reffstrup

P.S. Al det, som er nævnt her, kommer kun i stand, fordi der er personer, som engagerer sig i arbejdet til fælles bedste – og kronen på værket er, når der er god opbakning. Årene går, vi bliver alle ældre; måske er der rundt omkring yngre mennesker, som kunne have lyst til at arbejde videre med det, som får Nørre Søby til at leve.