

17. Årgang nr. 7. 1. september - 1. oktober 2007

SKULDERBLADET

for Nørre Søby og omegn



Farvel til Nørre Søby Skole

Kommunalreformen 2006 leverede dødsstødet til vores gamle skole – for første gang i 125 år får Nørre Søby-børnene fra august 2007 ikke deres skolegang på Røjlevej. En institution, som siden 1882 udgjorde en af de tre hjørnestene (kirke, skole, forsamlingshus) i det gamle Nørre Søby sogn, har holdt flyttedag til Carl Nielsen Skolen i nabo-byen, Nr. Lyndelse.

Endnu engang står jeg overfor opgaven: at skrive en nekrolog over et kært – nu og da forkæret – væsen. Vi er mange, der i årenes løb på Røjlevej har stiftet bekendtskab med kunsten: at læse, skrive og regne – og mange andre ting. Og det er forståeligt, at den store ændring i skolestrukturen i den nye Faaborg-Midtfyn Kommune giver anledning til frustrationer – hos forældre som har valgt Nørre Søby til med henblik på den lokale skole – hos søbynitter som ønsker et helt samfund, hvor det liv, som udspiller sig omkring en skole, nyder fremme. – Lad mig udtrykke et lønligt håb og ønske om, at Skolen stadig kan blive et samlingssted for de mange aktiviteter, der udfolder sig i et lille samfund. – Og nu over til HISTORIEN.

Indtil 1882 lå skolen på Kirkesøvej 22; den var efterhånden i en så dårlig stand, at **reparationer**, anslået i sognerådet til hen ved 200 kr., ikke var tilstrækkeligt. Endnu et problem dukkede op: **skolevejsforholdene** for børnene i sognet. Den problematik er behandlet udførligt i Nina Iwanoffs afhandling fra 1992 om ”Palleshave Friskole. Baggrunden for dens etablering og eksistens.”

Indtil udskiftningen af jordene omkring 1800 lå gårde og huse i det alt væsentlige omkring Søby Bygade (Odensevej) med en enkelt gård og enkelte huse i randområderne ved sogneskellene; det var derfor naturligt, at skolen også lå i byen. Fra midten af 1800-tallet, hvor gårdene frikøbtes, jord solgtes fra ”udmarken” til nye gårde og huse med jord, ændredes billedet. Børnene fra udkantsområderne havde fra 2 til 4½ km til den gamle skole. Loven fastsatte en skolevejslængde på 1,8 km som maksimum (hvordan man så forestillede sig, at det kunne overholdes; men det var måske tænkt som en rettesnor).

I 1876 indsendte ”en del udflyttere et andragende om at få flyttet skolen til et

for skolegangen passende sted i sognet.” Sognerådet foretog en vurdering og kom frem til følgende resultat vedrørende de **86 skolepligtige børn**, som det drejede sig om:

43 havde over $\frac{1}{4}$ mil til nuværende skole.

19 ville få over $\frac{1}{4}$ mil til den *påtænkte* skole.

($\frac{1}{4}$ mil = ca. 1,8 km)

58 bosteder havde over $\frac{1}{4}$ mil til nuværende skole

27 ville få over $\frac{1}{4}$ mil til den *påtænkte* skole.

Der var i alt **101 bosteder** (husstande) i sognet i 1870.

Sognerådets medlemmer på nær 1 og samtlige skolekommissionsmedlemmer kunne IKKE stemme for skolens udflytning på marken. Man ville vente og se børnetallets udvikling – man kunne jo eventuelt bygge en pogeskole i den sydlige del af sognet – dermed syltedes sagen. – Den 23. oktober 1877 kom en ny ansøgning fra udflytterne (angives at være underskrevet af 40 personer). Begrundelsen var igen: **vejlængden til skolen, vejenes beskaffenhed, specielt om vinteren og ved tøbrud**. Derfor må ”en del af os holde børnene i anden skole, hvilket medfører en bekostning, der for mange af os falder trykkende.” - Børnene blev sendt til Palleshave Fri-skole.

Der var efterhånden ingen vej udenom: noget måtte gøres, for den gamle skole ved søen trængte voldsomt til reparation, og en ny skole blev i **1882** bygget på det sted, hvor den er i dag. Dog er der her tale om den bygning, som blev

revet ned i 1993.

Der lå den så, i al sin ensomhed, med en enkelt nabo. Indtil engang i 40’erne var Nørre Søby Mølle og Brugsforeningen byområdet forposter mod øst ved Røjlevej. Hvordan fandt man dog på den beliggenhed? - Prøv at sætte en passer i Nørre Søby Skole, lad radius være afstanden til det gamle skel til Ringe Kommune (dengang Gestelev sogn) – tegn cirklen, se at den tangerer grænsen til Dømmestrup ved Nymarkslund, sådan på det nøjeste. Nørre Søby Skole lå/ligger i sognets midtpunkt på en nordvest-sydøst linje. – Er den også i de mange år blevet midtpunkt for sognets/byens liv – udover skoletiden? - Ja, der har igennem årene været mange aktiviteter på skolen; jeg nævner i flæng: gymnastik, aftenskole med bl.a. sløjd og syning, pigespejderne, sangkor, øveaftener for dilettanterne, badminton, yoga m.m., og siden 1990 har Lokalar-kivet haft til huse her – først i kælderen, siden 1994 på 1. sal.

Men tilbage til skolelivet på Røjlevej. Ligesom vi nu oplever, at udviklingen i samfundet nødvendiggør forandringer, sådan var det også i 1930-40’erne. Der skulle ske store forandringer på skolen under hensyntagen til skoleloven af 1937. - 2. Verdenskrig bremsede planerne, men de tog igen fart efter krigens afslutning. Det havde længe været påkrævet med udvidelse af lokaler – især var manglen på en gymnastiksal så åbenbar, at man overvejede at lade gymnastikundervisningen foregå i Forsamlingshuset for de ældste børn. Tilbygning blev mere og mere nødvendig.

I 1951 blev der givet en materialebevilgning til en tilbygning til Nørre Søby Skole, og planer blev udarbejdet. I 1952 blev hestestalden, den gamle gymnastiksal og latrinerne revet ned, og langsomt gik opførelsen af tilbygningen i gang. I 1953-54 tages den i brug. I 1970'erne udvides med aula og flere klasseværelser. – I 1993 blev den oprindelige skolebygning fra 1882 revet ned. Den havde i en del år huset børnehaven, som flyttedes til ”Regnbuen” på matriklen ved siden af. Derefter var der junior- og ungdomsklub.

Nye skolelove og elevantal har i de efterfølgende år gjort yderligere udvidelser og forbedringer nødvendige, således

at der i dag ligger et – for mange at se – absolut brugbart kompleks på Røjlevej 22. Gode klasselokaler, gymnastiksal med de nødvendige bedefaciliteter, aula med scene, gode sanitære forhold.

Hvordan ser fremtiden for ”Skolen” ud? - Det spørgsmål er vi mange, der stiller. – Hvad skal der ske med de foreninger, som har hjemsted der? - Svaret blæser indtil videre i vinden; måtte det snart komme.

Aase Refstrup,
der som leder af Lokalarkivet ser med stor alvor på den nye situation.

Lokalarkivets udflugt

den 4. juni var i år en Byvandring. 35 personer samledes i den sydlige del af Odensevej på pladsen foran Nørre Søby VVS. Arne Holm inviterede os ind at se afmærkningerne i gulvene, hvor mejeriets maskiner i sin tid havde stået.

Og naturligvis kaste et blik på virksomheden, hvor mange af de gamle smedeværktøjer er bevaret. Så gik turen nordpå med stop passende steder, hvor jeg fortalte om de forskellige bygninger og personer, som havde boet der. – Sidste stop var på Odensevej 3 hos Inge og Jens Kristoffersen, som gæstfrit havde

inviteret deltagerne på kaffe efter en rundtur i deres dejlige have. Mange tak. – Vi kunne notere endnu en god tur i vores lokale område. – På gensyn næste år.

Aase Refstrup

Med baggrund i Menighedsrådenes udflugt mandag den 3. september udsendes Lokalarkivets ordinære åbning mandag den 3. september til mandag den 10. september, kl. 14.30-17.00.

Trafiksikkerhed i lokalområdet Nr. Lyndelse/Nr. Søby

Torsdag d. 7. juni afholdt Fynsland/ lokalrådene et møde med Følgegruppen omkring trafiksikkerhed. Der var god interesse for netop dette

emne, som optager mange lokalråd. Faaborg-Midtfyn Kommune opfordrede kort tid derefter, i medio juni måned, borgerne til at fortælle om, hvor i trafik-

ken de er utrygge ved at færdes. Kommunen havde på deres hjemmeside igangsat en borger debat, hvor man som borger, kunne gå ind og udpege de områder i sit lokalområde, hvor man som borger mener der er usikkert at færdes i trafikken.

Lokalrådet for Nr. Lyndelse/Nr. Søby gjorde derfor det at vi forfattede en skrivelse omkring dette emne, som vi ville have ud til alle borgere i lokalområdet, dette kunne desværre ikke nås, da kommunen skulle have svarene ind inden den 22. juni via nettet og senest den 1. juli, hvis borgerne sendte sine forslag til lokalrådet.

Vi gjorde så det at vi forespurgte Kjeld Dollerup skolelederen på Carl Nielsen Skolen, både i Nr. Lyndelse og i Nr. Søby om vi måtte sende vores brev med eleverne hjem, hvilket han sagde, det ville han gerne være behjælpelig med, så eleverne fik dette brev med hjem omkring den 13 – 14. juni.

Vi fik mange gode forslag fra lokalområdets beboere, som vi sendte videre til kommunen, samt har mange forældre selv været inde på kommunens hjemmeside og gjort opmærksom på de trafikalt farlige og utrygge steder i området.

Her er nogle af de mange gode forslag som lokalrådet modtog:

1. De grimme bump, som bl.a. alle patienter til lægehuset skal forcere, bør laves om til chikaner.
2. Farten på Langagergyden Nr. Lyndelse bør reguleres med chikaner.
3. Farligt for skoleelever når de skal

krydse Langagergyden for at komme i skole. Skiltning med blinkende lys og evt. 30 km hastighed foreslås.

4. Det er farligt at cykle på Albanivej ved bageren, da der er en helle midt på vejen og derfor ingen plads, hvis også biler, skal passere.

5. Renholdelse af stierne for ukrudt af hensyn til specielt dagplejetrafik.

6. Der bliver gjort tiltag for at sænke farten på Dømmestrupvej. Den er smal og farten er alt for høj.

7. At kloakdækslerne på Bregnevej vendes, så man ikke risikerer at lande med et cykelhjul i rillerne.

8. Hvidkærparken er det ikke logisk hvor skolebørnene skal cykle hen for at komme til Carl Nielsen skolen, her mangler der skiltning. Miljøbump i Freltofte.

Dette er et udpluk af de mange henvendelser som lokalrådet har fået på trafik-sikkerheden i lokalområdet,

Der er mange gengangere på flere af forslagene bl.a. på hastigheden gennem Dømmestrup og når skoleeleverne skal krydse Langagergyden samt at få vendt kloakdækslerne på Bregnevej.

Lokalrådet har sendt alle forslag videre til Fåborg-Midtfyns kommune, også selv om de er kommet flere gange, så vi håber på at der bliver gjort noget ved det, når kommunen kan se at der er flere borgere der bekymre sig om problemerne.

Tak for alle forslagene.

Lokalrådet for Nr. Lyndelse/Nr. Søby

Høstfest

i

Nr. Søby Forsamlingshus
Lørdag den 15. september
kl. 18.30

Få fat i venner, naboer og genboer, pak ”madkurven” eller bestil uspecificeret smørrebrød til kr. 18,00 kr. pr. stk. og kom til hyggelig fællesspisning i Nr. Søby Forsamlingshus.

Efter spisningen spiller Morten Holmegård op til dans.



Entre: 50,00 kr.



Drikkevarer skal købes.

Tilmelding er nødvendig (også selvom du selv medbringer mad) **senest den 11. september** på telefon:

65 90 21 26
65 90 22 65

Peder & Gerda Larsen
Ulla & Egon Rasmussen

Bestyrelsen

NB: Husk bestilling af smørrebrød ved tilmelding.

Kære Kirsten

Efter 40 år indenfor FDB/COOP og 6 år i Dagli' Brugsen Nørre Søby, har du valgt at stoppe på toppen. Du har viet dit liv til butik og har gjort det med stor succes. Siden du i 2001 kom til Nørre Søby, har vi kunne se hvad dine planer med Brugsen var og de blev hurtigt ført ud i livet. Du vendte en lukningstruet butik til en meget succesfuld forretning og var drivkraften bag de stadig velfungerende "fange-aftener" fra Søby Søgaard. Vi håber du vil nyde de frie stunder du nu får, men også at du vil kigge forbi engang

imellem på en af dine cykelture.
Held & Lykke

Personale & Bestyrelse Dagli' Brugsen Nørre Søby

En hilsen skal også sendes til Rita, der har valgt at søge nye udfordringer. Rita kom sammen med Kirsten i 2001 til Nørre Søby og har været en hårdt arbejdende og vellidt medarbejder i disse 6 år.

Varmestuen

Vel mødt til sæsonens første faste fællesspisning, fredag d. 14.9.2007 kl. 18.00. Alle er hjerteligt velkomne, efter "først til mølle" princippet! Tilmelding fra 1.9 og indtil tirsdagen før, til Else Larsen, tlf. 65 90 11 29.

Venlig hilsen bestyrelsen

Her er lidt flere tankevækkende "Hvad nu hvis"

Hvad nu hvis Carl Nielsen museet flytter ind til Odense.
Hvad nu hvis Nr. Søby og Nr. Lyndelse bliver til en by.
Hvad nu hvis Pia Kjærsgård flytter til Iran.
Hvad nu hvis kommunalbestyrelsen boede langt væk.
Hvad nu hvis benzin prisen falder.
Hvad nu hvis Carl Nielsen Skolen lukker.
Hvad nu hvis Nr. Søby mølle bliver solgt.
Hvad nu hvis vi får fællesantenne i Nr. Søby.

Hvad nu hvis lokalrådet bliver nedlagt.
Hvad nu hvis borgmesteren talte med almindelige mennesker.
Hvad nu hvis du vinder i lotto.
Hvad nu hvis kommunen sælger os til København.

Har du prøvet at sætte et "ikke" ind i sætningen.

Uhyggelig tanke ikke sandt!
Har du nogle tankevækkende "Hvad nu hvis" så send dem til skulderbladet.

Carsten Jensby

Månedens digt

Kære Kirsten.

*Hvad skal vi i Søby snart gribe til !!
når du nu heller ikke være her vil.
Skolen har de lukket -
vores landsbysjæl har længe sukket.*

*Nu er der så noget andet du hellere vil,
end fylde en montre med røget og speget
høre på klager ! det koster for meget,
sno dig rundt mellem kopper og krus.
Livet er mer` end en Daglig Brugs.*

*Men hvad med os andre?
Nu havde vi lige vænnet os til
at du og din hestehale hørte Nr. Søby til,
din "irritation" når vi brokked` os over,
at andelstanken med et Coop
var blevet en værre sjover.*

*Kirsten! Tak for Torvedag og Frøbjerg Baunehøj,
for Udsalgsøl og Bøf med Løg.
Tak for Rita, der kom, så og sejrede,
mens morgenrøden over Nr. Søby vejrede.
Tak for alle de dygtige damer,
som ved alt om vores gode som dårlige vaner.*

*Kirsten ! Slå krøllerne ud - nyd din pension.
Vi andre må ,- det har vi lært,-
klippe en tå og hugge en hæl
redde hvad reddes kan af vor landsby-sjæl.*

Huspoeten

Nørre Søbys kalender

September- oktober 2007.

Man.	10. Sep.	14.30	Lokalarkivet åbner	Røjlevej 22
Fre.	14.	18.00	Fællesspisning	Varmestuen
Lør.	15.	18.30	Høstfest	Forsamlingshuset

Faste ugentlige aktiviteter

Mandag	Gymnastik	10.00 - 11.00	Varmestuen
	Øveaften, dilettant	18.00 - 21.00	Forsamlingshuset
Tirsdag	Bob/Petanque	10.00 - 12.00	Varmestuen
	Banko	19.30 -	Forsamlingshuset
	Træning - NSB	19.00 -	Stadion
Torsdag	Bob/Petanque	10.00 - 12.00	Varmestuen
	Læseforeningen	14.00 - 16.00	Varmestuen
	Træning - NSB	19.00 -	Stadion

Faste månedlige aktiviteter

1. Mandag	Lokalarkiv	14.30 - 17.00	Røjlevej 22
	Skulderbladet	19.30 -	Søvej 23
1. Onsdag	Kaffemik	10.00	Varmestuen
3. Onsdag	Diskussionsklub	10.00 -	Varmestuen
2. Fredag	Fællesspisning	18.00	Varmestuen
Sidste lørdag	Lørdagsfrokost	12.00	Varmestuen

Skulderbladets interesser

Dagli' Brugsen	Varmestuen	Nørre Søby Boldklub
Nørre Søby Kirke	Søbysøgaard	Byfestkomiteen
Nørre Søby Lokalarkiv	Forlaget Syssel	Nørre Søby Forsamlingshus

Redaktionsmøderne er offentlige - kom med dine gode ideer.
Kom bladet ikke, så ring til : 65991559, 65901719, 65902475
Løssalg : 4 kr. pr. stk. Kan købes hos redaktionens medlemmer.

Annoncering : 1 kr. pr. spaltmillimeter

Årsabonnement, inklusiv forsendelse : 100 Kr. pr. år.

Redaktør og ansvarshavende : Peter Albrekt. E-mail: peter.albrekt@mail.dk

Næste nummer udkommer den 1. oktober 2007. Deadline : 15. september

Skulderbladet på nettet: <http://www.skulderbladet.syssel.dk>